

STAATSGREEP IN HET VATICANAAN

Vervulde profetieën uit de boodschappen
van Maria Divine Mercy



AMBROSIOUS

Introductie

Ik was reeds op de hoogte van deze profetieën sinds 2012, en heb de profetieën zien in vervulling gaan, met als meest schokkende profetie deze over het aftreden van Paus Benedictus. Toen hij zijn aftreden aankondigde, was ik geschrokken, niet omdat ik uit de lucht kwam vallen, maar omdat ik die profetie voor mijn ogen in vervulling zag gaan en wist dat het menens ging worden. Sindsdien zijn veel profetieën over zijn "opvolger", één voor één in vervulling gegaan. Zo wordt duidelijk dat de Ierse profetes MDM, aan wie deze boodschappen werden meegedeeld, waarheidsgetrouw is. Deze profetieën kunnen u een leidraad bieden, een houvast, in de komende jaren, wanneer de strijd en de vervolging in de Kerk heviger zal worden, en wanneer alles in twijfel zal worden getrokken, want niet lang alle profetieën zijn reeds in vervulling gegaan. Er is nog heel wat dat moet komen. God wil ons via deze profetieën in geen geval een "nieuwe bijbel" of zo geven, het enige doel van deze boodschappen is ons herinneren aan de Waarheid die vervat ligt in de Heilige Bijbel, en ons vermanen om trouw te blijven aan de traditie en de ware Katholieke en Apostolische Kerk van altijd, en in geen geval de leugens aan te nemen die vanuit het Vaticaan zullen voortkomen – vandaar dan ook de naam van deze gebundelde boodschappen. Want ook in La Salette voorspelde Onze Lieve Vrouw dat in de laatste dagen Rome het geloof zou verliezen en uiteindelijk de zetel van de Antichrist zou worden. Deze verschijning werd nota bene door Paus Pius IX goedgekeurd.

In het Boek Daniël werd gesproken over een verzegeld "Boek der Waarheid", dat pas in de eindtijd geopenbaard zal worden. De Aartsengel Gabriël zei tegen de profeet Daniël: (Daniël 10:21):

"Maar eerst zal ik je meedelen wat geschreven staat in het Boek der Waarheid."

Daarna zei de Engel op het einde: (Daniël 12:9):

"Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen; doch terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht zullen er twaalfhonderd negentig dagen verlopen. Gelukkig wie volhardt en dertienhonderd vijfendertig dagen bereikt! En jij, ga het einde tegemoet, je zult je te ruste leggen om weer op te staan tot uw bescherming aan het einde der dagen."

Het is duidelijk dat de inhoud van dat geheimzinnige Boek der Waarheid bestemd was voor diegenen die in de laatste dagen zouden leven. In Garabandal vertelde Onze Lieve Vrouw dat na Paus Johannes XXIII er nog vier pausen zouden komen, en dat na de vierde het Einde der Tijden zou komen. Benedictus is de vierde, laatste paus. Vandaar dat het moment gekomen was om de inhoud van dat Boek der Waarheid mee te delen, en dat deze boodschappen dus aan ons werden meegedeeld, om ons hoop en leiding te geven temidden van de chaos. De Hemel zendt altijd profeten om het volk Gods te leiden, en te herinneren aan de Waarheid. Dat is nu niet anders. God heeft reeds vele malen zijn

Moeder naar de wereld gezonden om het volk te vermanen en op te roepen tot gebed, boete en trouw aan Gods geboden en de Leer van de Kerk. Wie beweert dat God nooit meer profeten zou doen opstaan, of boodschappen of visioenen zou meedelen aan uitverkoren zielen in deze wereld, slaat de plank mis. Uiteraard bestaan er ook valse profeten en valse openbaringen. Maar Paulus zegt: "Onderzoekt alles, en behoudt het goede." Hoe kunnen we zien of een profeet authentiek is? Als de boodschappen ons vermanen om trouw te blijven aan de Katholieke Leer, als er wordt gewaarschuwd voor bepaalde gebeurtenissen en gevaren voor ons zielenheil, en als profetieën in vervulling gaan. Welnu, dit is het geval met de boodschappen van het Boek der Waarheid. De vet gedrukte delen in de boodschappen zijn de profetieën die reeds in vervulling gingen. Na de boodschap wordt telkens korte duiding gegeven. In deel 2 worden enkele boodschappen gegeven waarvan nog geen profetieën in vervulling zijn gegaan. Ik kan slechts herhalen waartoe deze boodschappen ons oproepen: blijf trouw aan Jezus Christus en Zijn Ware Kerk!

Ambrosius

Inhoudstafel

Introductie.....	2
DEEL 1.....	9
Boodschappen met profetieën die reeds in vervulling gingen	9
De Valse Profeet en de Antichrist: bedrieglijke volgelingen van Satan, gekleed in schaapsvacht	10
Vervulde profetie	13
Alle Christenen, heb berouw, Katholieken, bid voor Paus Benedictus	17
Vervulde profetie	19
H. Maagd Maria : Een snoed plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen	25
Vervulde profetie	27
De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters	34
Vervulde profetie	38
Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden	42
Vervulde profetie	43
H. Maagd Maria : Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden.....	49
Vervulde profetie	51
De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn	54
Vervulde profetie	56
De volgende Paus mag dan wel door leden binnen de Katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn	58
Vervulde profetie	62
Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen	65

Vervulde profetie	68
De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal het bevel voeren over alle Christelijke Kerken.	70
Vervulde profetie	72
Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen	74
Vervulde profetie	76
De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen	81
Vervulde profetie	82
Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan	83
Vervulde profetie	85
Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.	90
Vervulde profetie	92
Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren	93
Vervulde profetie	96
God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest.....	101
Vervulde profetie	103
Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.	106
Vervulde profetie	108
Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden	110
Vervulde profetie	113
Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt	115
Vervulde profetie	117

De Katholieke Kerk staat nu op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden	118
Vervulde profetie	120
Moeder van Verlossing – Het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo schrikwekkend was het	121
Vervulde profetie	123
Moeder van de Verlossing: Net alsof een mirakel plaatsvond, zal de Valse Profetie lijken op te staan uit de doden.....	129
Vervulde profetie	131
Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken	132
Vervulde profetie	135
Jullie zullen deze verraders herkennen aan hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen	138
Vervulde profetie	141
Mijn meest gewaardeerde bisschop zal het voorwerp van een verschrikkelijke gerechtelijke dwaling zijn	145
Vervulde profetie	147
DEEL 2.....	152
Overige boodschappen	152
Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden.....	153
Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan	155
Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden	158
Het zal pas als de Heilige Eucharistie volledig afgeschaft is zijn, dat de Antichrist Mijn Kerk zal binnendringen	160
Moeder van de Verlossing: Velen zullen van hun titels beroofd worden	163

De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken 165

Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn 169

Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid 171

DEEL 1

Boodschappen met profetieën
die reeds in vervulling gingen

De Valse Profeet en de Antichrist: bedrieglijke volgelingen van Satan, gekleed in schaapsvacht

zaterdag 19 februari 2011, 15.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, je doet je best om te gehoorzamen aan Mijn instructies om je ziel te heiligen en dit verheugt Me zeer. Schenk Me alstublieft een vol uur van je dag in stilte met Mij en laat Me je dichter bij Mijn Heilig Hart trekken.

Je zult je veel sterker voelen wanneer je dit doet. Begin vanaf vandaag om deze tijd in Mijn gezelschap door te brengen zodat Ik je hart kan verlichten en je last kan verzachten. Vandaag wil Ik aan jou Mijn verlangen bekendmaken voor de mensheid om te beginnen met de evaluatie van hun leven in voorbereiding op de Waarschuwing. Mijn dochter, diegenen van jullie die zich niet voorbereiden hebben gebed nodig, veel gebed. De Waarschuwing, het grote geschenk, zal thans aan de wereld voorgelegd worden. Iedereen zal de kans krijgen om te genieten van de vreugde wanneer zij eindelijk de waarheid zullen begrijpen. De waarheid omtrent Mijn bestaan. Bid voor iedereen, Mijn kind, opdat zij de moed zullen hebben om Mij om vergiffenis te vragen.

Mijn dochter, eindelijk beginnen overal Mijn kinderen hun ogen te openen. Zij beseffen nu dat de wereld verandert. De wereld zoals zij deze ooit kenden, is in een nieuw stadium gekomen. Dit nieuwe stadium zal een aantal etappes voorafgaan vooraleer zij, Mijn kinderen, uiteindelijk klaar zullen zijn voor het Nieuw Paradijs. De parasieten van de Bedrieger zullen, jammer genoeg, koppig strijden tot het bittere einde. Bid nu voor deze arme

waandenkende zielen opdat er een vonk van licht hun hart zal overspoelen wanneer zij in contact komen met Mijn toegewijde volgelingen. Jullie, Mijn volgelingen, hebben de genaden gekregen om al deze zielen te helpen bekeren die verdwaald zijn in de woestijn en in een verwarde toestand, door Satan in hun zielen veroorzaakt.

Alle profetieën gegeven aan de gezegende zieners van La Salette, Fatima en Garabandal zullen zich nu voor ieders ogen ontvouwen. Aan al die duizenden gelovigen die deze profetieën kennen en aanvaarden, wees er jullie van bewust dat Ik, jullie Redder, jullie nu allemaal oproep om te bidden voor de zielen van de gehele mensheid. Open jullie hart nog eens voor deze nieuwe boodschappen – de laatste profetieën in hun soort die aan elk van Mijn kinderen geschonken worden voordat Ik terugkom om te oordelen. Ik roep ook Mijn geheiligde dienaren van alle godsdiensten die Mijn Eeuwige Vader vereren, op om nu te luisteren. Laat niet toe dat de Bedrieger, door middel van zijn Valse Profeet, jullie misleidt tot het geloven van de leugen die binnenkort in zijn naam in stand zal worden gehouden. Voor diegenen onder jullie die van Mij houden, zal dat een zeer moeilijke tijd worden omdat jullie erg in de war zullen zijn. **Bekijk eenvoudig de Valse Profeet, die zal trachten Mijn Kerk te leiden, met heldere ogen, want hij is niet afkomstig uit het huis van Mijn Eeuwige Vader. Hij zal zich wel zo voordoen. Maar dit zal niet waar zijn. (1)** Kijk ook naar de vriendschap die hij aan de dag zal leggen met de Antichrist want zij zullen twee van de meest bedrieglijke volgelingen van Satan zijn – gekleed in schaapsvacht. Zij zullen krachten hebben die zullen lijken op de wonderen van

weleer maar dat zullen satanische krachten zijn. Jullie moeten te allen tijde in staat van genade blijven als middel om jullie geloof te verdedigen. Bid voor Mijn geheiligde dienaars die door de lauwheid van hun geloof in de armen van de Bedrieger getrokken zullen worden. Hij zal aantrekkelijk voor hen zijn omdat hij opwinding, passie, zogenaamde liefde die egoïstisch zal zijn, zal bieden en zijn charismatische verschijning zal moeilijk te weerstaan zijn. Volg die weg, Mijn gewijde dienaren, en jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn. Jullie kunnen je afvragen: waarom vertonen deze gebeurtenissen dergelijke moeilijkheden? Jullie kunnen je bovendien afvragen waarom Ik het toelaat dat deze dingen gebeuren. Jezus zou immers door Zijn barmhartigheid dergelijke belemmeringen niet opvoeren. Welnu, Ik moet dit toelaten omdat het door deze uitdagingen zal zijn dat de eindstrijd tussen Mijn Eeuwige Vader en de Boze kan plaatsvinden. Zonder een laatste confrontatie kan hij, de Satan, uiteindelijk niet in de afgrond van de eeuwige hel geworpen worden. Wees waakzaam voor dit bedrog. Laat niet toe dat jullie zielen op deze manier verloren gaan. **Bid, bid, bid voor de genade van het onderscheidingsvermogen zodat jullie deze Valse Profet kunnen zien voor wat hij werkelijk is. Een duivel vanuit de diepten van de hel, gezonden om jullie te verstrooien. (2)** Wees dankbaar dat jullie zijn doelwitten zijn! Vanwege jullie trouw aan Mij zullen jullie voor de ultieme test geplaatst worden. De test van jullie geloof! Nooit meer zullen jullie het hoofd moeten bieden aan een dergelijke test. Wees dus voorbereid! Wend jullie nu tot Mij, jullie allemaal Mijn gewijde dienaren, voordat het te laat is.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Vervulde profetie

1. Paus Franciscus is inderdaad niet van het ‘huis van de Eeuwige Vader’, want hij is een communistische infiltrant in de Katholieke Kerk. Hieronder de tijdslijn:

Begin jaren 1950

Jorge Bergoglio koesterde reeds sympathieën voor het communisme nog voordat hij in het seminarie ging. Toen hij afgestudeerd was, en hij in de voedselafabriek Hickethier-Bachmann Laboratory als chemisch technicus werkte, was zijn bazin de communistische Esther Ballestrino. Zij introduceerde hem in de communistische literatuur – waar hij, zo bekende hij jaren later, veel van hield.

“Ik las ‘Our Word and proposals’, een publicatie van de Communistische Partij, en ik hield van elk artikel ooit geschreven door Léonidas Barletta, één van hun meest bekende leden.” – Franciscus op pag. 39 in ‘Pope Francis – his life in his own words’

1958

Met zijn communistische ideeën ging Bergoglio zich enkele jaren later aanmelden aan het seminarie.

1977

Toen Bergoglio priester was gewijd, president Perón was afgezet, en er een rechtse dictatuur heerste, was hij het die de communistische literatuur van Ballestrino weg smokkelde uit haar woning, en het verborg in een bibliotheek van de Jezuiten. Ballestrino had hem opgebeld om zagezegd iemand de laatste sacramenten toe te dienen – wat hij vreemd vond, gezien het communisten waren. Toen Paus Franciscus was aangekomen bleek dit een smoes te zijn, en

kwam de ware toedracht naar boven: hij moest de communistische boeken weg smokkelen, zodat bij een huiszoeking, de autoriteiten niets zouden vinden.

2003

Toen Esther Ballestrino samen met nog een aantal andere communistische sympathisanten in 1977 was vermoord door het rechtse regime, was het pastoor Bergoglio die hen, nadat ze waren opgegraven en geïdentificeerd, een kerkelijke begrafenis gaf en ze in gewijde grond begroef – hoewel geen van hen katholiek was, laat staan gelovig. Dit was een rechtstreekse schending van de kerkelijke wet.

1992 - 2013

Nadat Jorge Bergoglio teruggekeerd was van ballingschap in de jaren 1990 – men had hem zijn ontslag gegeven als Provinciaal van de Jezuïeten in Argentinië omdat hij er een knoeiboel van had gemaakt – begon hij zich te ontpoppen als een echte Marxistische bevrijdingstheoloog (een andere term voor: kerkelijke communist). Hij sprak zoals een bevrijdingstheoloog, en hij gedroeg zich er ook naar – meer bepaald in de liturgie. Zijn straatmissen zijn hiervan een bekend voorbeeld.

2013

Kardinaal Bergoglio werd in 2013 middels een samenzwering tot de Stoel van St. Petrus verheven, en steekt sindsdien zijn sympathie voor het communisme niet onder stoelen of banken. Wat men in Argentinië reeds gewoon was, begon men nu in het Vaticaan te zien. Zijn opvallende aandacht voor de armen en de migranten is daar een uitgesproken teken van. In 2013 was hij ook vol lof voor de toen overleden communistische Nelson Mandela, die tijdens zijn

presidentschap in Zuid-Afrika abortus tot aan de geboorte legaliseerde.

2016

In 2016 noemde paus Franciscus de Italiaanse linkse abortus-promotor en voormalig minister Emma Bonino “één van ’s lands vergeten grote namen.” En later dat jaar verklaarde Paus Franciscus in een interview dat de “communisten denken zoals christenen.”

2017

In september 2017 ging paus Franciscus naar Colombia om de pas opgerichte communistische FARC-partij te steunen.

2018

In 2018 sluit het Vaticaan een deal met het Chinese regime: de communistische bisschoppen worden door het Vaticaan erkend – de excommunicatie van Paus Benedictus werd door paus Franciscus opgeheven – en de ondergrondse kerk, die zich verzet tegen het communisme, moet worden opgedoekt. Kardinaal Zen was niet te spreken over deze daad, en hij zei dat “ondergrondse geestelijken geweend hebben.” Sindsdien is het optreden van de communistische autoriteiten tegen katholieken in China almaar hardhandiger geworden.

2019

In 2019 bekritiseerden 20 voormalige Latijns-Amerikaanse presidenten paus Franciscus om diens “knuffelhouding” tegenover het communisme. Nog in datzelfde jaar liet Paus Franciscus de Argentijnse Marxistische bisschop Enrique Angelelli, die banden had met de linkse terreurgroep Montoneros, zalig verklaren.

<https://restkerk.net/2019/08/27/een-communist-in-het-vaticaan-de-geschiedenis-in-een-notendop/>

2. Paus Franciscus zei inderdaad van zichzelf dat hij een duivel is. Judas Iskariot werd door Jezus Christus in het Evangelie ook 'een duivel' genoemd. Toen Franciscus op 22 september 2018 journalisten groette aan boord van het vliegtuig, kreeg hij van de Poolse fotograaf Gregorz Galazka een boek over Paus Johannes Paulus II, met op de cover een grote foto van de paus. Toen Paus Franciscus het boek in ontvangst nam, zei hij, bewust van het grote contrast tussen hemzelf en deze Paus: "Johannes Paulus II was een heilige, **ik ben de duivel.**" De fotograaf haastte zich toen om te zeggen: "Nee, jullie zijn beiden heilig, jullie zijn beiden heilig!"

<https://restkerk.net/2018/09/24/paus-Franciscus-verspreekt-zich-ik-ben-de-duivel/>

Alle Christenen, heb berouw, Katholieken, bid voor Paus Benedictus

Zaterdag 5 maart 2011, 10.00 u.

Mijn geliefde dochter, wij zijn opnieuw verenigd. Jij hebt het druk gehad de laatste dagen. Heb jij de kracht opgemerkt die Ik je geef, zowel in geloof als in het lichaam? Dat komt omdat jouw werk Mij zo aangenaam is. Terwijl jij verder deze boodschappen publiceert, moedig dan alstublieft zoveel mogelijk mensen aan die je kent om snel de verzoening voor hun zonden te zoeken. Het doet er niet toe welk christelijk geloof zij aanhangen. Zij moeten hun nederigheid en hun trouw tegenover Mij tonen door verlossing te zoeken.

Deze eenvoudige daad zal hen sterker maken tijdens de gebeurtenis waarnaar Ik verwijs als De Waarschuwing. Heb berouw, jullie allen om jullie zielen te redden. Bereid jullie onmiddellijk voor op De Waarschuwing omdat diegenen onder jullie die niet in staat van genade zijn het niet zouden kunnen overleven. Mijn geliefde dochter, Ik wil dat jij doorgaat om vlug de inhoud van deze boodschappen te verspreiden. Ik heb jou vroeger al uitgelegd dat zij aan zo veel mogelijk mensen op een zo kort mogelijke tijd moeten gegeven worden. Terwijl deze gebeurtenis opdoemt zal er ook een gebeurtenis plaatsvinden met betrekking tot het Heilig Vaticaan.

Vraag iedereen om te bidden voor Mijn geliefde Heilige Vicaris Paus Benedictus want hij is omringd door de vijanden van Mijn Eeuwige Vader (1). Bid voor de priesters die

nooit gewankeld hebben in hun geloof in Mij of Mijn Eeuwige Vader.

Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van deze aanval op Mijn Heilige Vicaris.

Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn (2). Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, - een frisse wind (3). Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze (4).

Bid, bid, bid. Want jullie, Mijn kinderen, moeten op jullie hoede zijn. Jullie hebben Mij nodig, nu deze profetieën geopenbaard worden aan de mensheid. Wees sterk, trouw aan Mijn leerstellingen. Bid in groepen. Bid de Heilige Rozenkrans om beschermd te zijn tegen de Boze. Onthoud één les. Mijn leerstellingen veranderen nooit. Zij zijn dezelfde zoals ze dat altijd geweest zijn. Zoals Ik vroeger al zei, wanneer jullie vinden dat ermee geknoeid wordt, er afgezwakt wordt, of, wat het geval zal zijn, zij verdraaid worden op een wijze die vreemd lijkt of in tegenspraak met mijn leerstellingen, wend je dan af en bid tot Mij om leiding.

Jullie Goddelijke Verlosser Jezus Christus

Vervulde profetie

1. Paus Benedictus was o.a. omringd door leden van de Maffia van Sankt Gallen, die zich inspanden om hem tegen te werken, hem uiteindelijk af te zetten en Kardinaal Paus Franciscus in het zadel te krijgen.

<https://restkerk.net/2019/07/10/de-gevangenzetting-van-paus-benedictus-wat-er-werkelijk-gebeurde-in-2012-2013/>

2. De nederigheid van paus Franciscus is inderdaad vals, want hij gaf zelf toe dat zijn opvallende en overdreven nederigheid een “intellectuele houding” is, “om zijn autoritaire en egoïstische trekken te maskeren.” Voor Paus Franciscus is “nederigheid” meer een berekende zet dan een karaktereigenschap, en dat wordt duidelijk door volgende anekdote:

“Waar is mijn aktetas?” vroeg Franciscus. De pauselijke entourage was net gearriveerd op de Fiumicino luchthaven van Rome voor de eerste buitenlandse trip van Paus Franciscus. Hij stond op het punt van te vertrekken naar Rio De Janeiro, waar 3,5 miljoen jongeren van over heel de wereld hem opwachtten voor de Wereldjongerendagen in Brazilië. En hij kon zijn aktetas niet vinden.

“Het werd al aan boord gebracht,” legde een medewerker uit.

“Maar ik wil het er zelf op dragen”, zei Franciscus.

“Niet nodig, het is er al op.” antwoordde de assistent.

“Je begrijpt het niet! Ga naar het vliegtuig. Neem de koffer en breng het naar hier a.u.b.! Leden van de pers die al op het vliegtuig wachtten zagen door de venstertjes dat Franciscus langs de aanwezige functionarissen naar het vliegtuig stapte, met zijn zwarte aktetas in zijn linkerhand. Dit was een verhaal: pausen hadden nooit eerder hun eigen bagage gedragen.

<https://restkerk.net/2015/09/04/hoe-ballingschap-in-argentinie-paus Franciscus-heeft-gevormd/>

3. Paus Franciscus werd inderdaad als een frisse wind gezien. De modernistische aartsbisschop Piero Marini zei in 2013 dat men na de aanstelling van Franciscus “nu frisse lucht inademt”, na de “muffe moeraslucht” ten tijde van Paus Benedictus.

<https://restkerk.net/2016/10/29/breaking-paus Franciscus-vervangt-plots-alle-27-leden-van-de-congregatie-voor-de-goddelijke-eredienst/>

4. De krachten van paus Franciscus komen inderdaad van de Boze, want hij heeft zich begin de jaren 2000 in Buenos Aires uitvoerig laten magnetiseren en genezen van allerlei kwalen door de Chinese Taoïst Liu Ming, waardoor demonen in hem zijn binnengedrongen.

Kardinaal Bergoglio had vele gezondheidsproblemen. Hij was diabetisch, had een galblaasoperatie ondergaan en had voortdurend problemen met zijn lever. Verder had hij een longoperatie ondergaan en had hij ernstige hartproblemen. Een team van dokters die hem onderzochten, schreven een hartoperatie voor, die zo snel mogelijk moest plaatsvinden. Bergoglio nam medicijnen voor elk van deze problemen.



In deze kritieke situatie hoorde hij van de Taoïstische monnik Liu Ming, door een priester die één van zijn cliënten was. Jorge belde Ming en zei: “ik zou graag enkele medische consultaties regelen”. Ming ging hem opzoeken bij de kathedraal en kort nadien ging de Taoïst er drie keer per week. Dit was in 2004. Gradueel waren minder bezoeken noodzakelijk. Uiteindelijk bezocht Ming Bergoglio elke drie weken. Kardinaal Bergoglio heeft ruim 300 sessies gehad.



De behandeling bestond in sessies van acupunctuur en massages die de Taoïstische methode volgen. Ming zegt: “ik zeg altijd dat met dit Chinees geneesmiddel je 140 jaar kan worden.” “We hebben twee werelden, de externe en interne. Traditionele geneeskunde kijkt enkel naar het externe, maar slaagt er niet in om te overwegen dat we oplossingen hebben voor alles in ons eigen lichaam. En dit is de innerlijke wereld,” aldus Ming. Bergoglio werd genezen van zijn hartproblemen en andere ziekten die hij had. Hij stopte met het nemen van geneesmiddelen en nu blijft hij gezond door toe te passen wat hij leerde van de monnik.

Betreffende de spectaculaire genezing van Bergoglio’s hart, legt Ming uit: “Het was in 2005 toen een nieuwe pausverkiezing op til was. De dokters wilden een operatie, maar hij wilde niet. Door middel van mijn behandeling begon zijn bloed weer beter te vloeien in de arteriën, die verstopt waren. **Al wat ik deed was het opnieuw richten van de energie van zijn lichaam.** Na dit had Paus Franciscus het volle vertrouwen in mij.”

De reporter vroeg: “Hebben jullie gebabbeld over Oosterse filosofie? Was hij geïnteresseerd?” Ming antwoordde: “Ja, we wisselden boeken uit. Bijvoorbeeld, hij gaf mij ‘I Ching’ in het Spaans. Ik gebruik het om cursussen te geven in Buenos Aires.” “Hij is een zeer sterke gezonde persoon, die zal weten hoe hij zijn missie moet vervullen. Een nieuwe cyclus begon in deze wereld op het einde van 2012. Dit gebeurt elke 8000 jaar. Deze wereld is verschrikkelijk, maar een betere zal komen. En het feit dat Bergoglio paus is, is gerelateerd aan deze positieve verandering.”



Ming zei dat Franciscus hem vanuit het Vaticaan had opgebeld op 8 september 2013 “Dokter Liù Ming? Dokter Liù Ming? Jorge aan de telefoon. Paus Franciscus...” Hij wist dat hij naar China zou reizen en

vraag hem om eens te passeren in het Vaticaan. Ming ging akkoord en ze ontmoetten elkaar op 8 november. De foto die toen werd genomen staats sindsdien op de vernieuwde cover van TAO, het tijdschrift van Ming, met de bijpassende zin: “Door Liu Ming, de oosterse geneesheer van Paus Franciscus.”



TAO

Por Liu Ming, el médico oriental del Papa Francisco

LOS SECRETOS DE LA MEDICINA CHINA

Agosto de 2016 - N°37
Argentina \$50
(Recargo envío al interior \$3)
Uruguay \$120

PERFIL

Alimentación

LOS ENEMIGOS OCULTOS EN VERDURAS Y FRUTAS

00037
2344951003

Con TAO vos
y toda tu
familia
lograrán
una vida
saludable y
en armonía



TAO MEJORARA
TU VIDA



De gevolgen van magnetiseren zijn bekend: besmetting met demonen. Laten we eens kijken wat de Zalige Anna Katharina Emmerick zegt over magnetisme en andere Oosterse occulte 'geneesmethoden' (Emmanuel, Visioenen van A.K. Emmerick, boekdeel IV, pag. 330, nr. 1662.).

"Ik zag nog verder in die kring allerhande toestanden, opvattingen, verhoudingen, betrekkingen, gesteltenissen, praktijken, die in het gewone leven niet voor ongeoorloofd gehouden worden, vooral in de omgeving van gehallucineerden die zichzelf in extase brengen, die zich met zalven inwrijven en dan in de verte zien, en in de ijselijkste zonden met anderen vallen, namelijk vele gemagnetiseerden. Ik zag iets gruwelijks tussen hen en de magnetiseur; ik zag allerlei zwarte wolken heen en weer van de één naar de ander trekken. Ik heb bijna nog geen gemagnetiseerden gezien die niet door vleselijke lust verontreinigd worden, althans op verfijnde wijze in enige mate. Ik zie ook altijd dat alles, wat zij in de verte zien, hun door boze geesten bekend gemaakt wordt.

Ik zag hoe personen uit het Rijk van het Licht, dat ik daarboven zag, door hun aandeel in, en hun belangstelling voor die toverachtige geneeskunst, waartoe zij in het belang van hun wetenschap zich gerechtigd achtten, naar het duistere rijk afdwaalden. Ik zag hen hier magnetiseren en, door de bedrieglijke uitslag verleid, trokken zij velen uit het Licht naar beneden. Ik zag dat zij die genezingen, door de duisternis voortgebracht, en dit spiegelen, of voortoveren, verwekt door de nacht, gelijk wilden stellen met de door God voortgebrachte genezingen en visioenen der begenadigden. Ik zag onder hen talentvolle mensen die, zonder het te weten, in het rijk van de kerk der gruwelen arbeidden.

Een genezing bewerkstelligen door magnetiseren of het 'richten van de energie' in iemands lichaam is niets minder dan iemand "genezen" door de kracht de duivel zelf. Tijdens zo'n "genezing" vloeien de demonen van de magnetiseur over naar de zieke persoon. Op deze manier kan een vorm van bezetenheid ontstaan.

Daarover staat op pag. 332 onderaan nog een nota:

*De minst slechte soort (bezetenen) vertoont zelfs een schijn van goed, roemt de menslievendheid, bevordert de kunst en wetenschap, betoont zich weldadig, hulpvaardig, doch alles zonder en buiten God: **het is liberalisme, socialisme, humanisme in hun beste betekenis.** Uit de minst slechte daalt men af naar de slechtere, en uiteindelijk de slechtste groep. De beste verbergt haar slechtheid onder een schijn van goed en streeft aardse menslievende doeleinden na.*

Is dat niet wat we bij paus Franciscus zien?

<https://pausfranciscus.net/zijn-geneesheer/>

<https://restkerk.net/2013/12/02/nog-meer-over-paus-franciscus-en-het-taoisme/>

[https://restkerk.net/2013/11/29/explosief-paus Franciscus-en-het-taoisme/](https://restkerk.net/2013/11/29/explosief-paus-Franciscus-en-het-taoisme/)

H. Maagd Maria : Een snood plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen

Woensdag 18 januari 2012 9.50u

Mijn kind, het is nodig dat al Gods kinderen volharding bezitten tijdens deze tijd van geloofsafval in de wereld. Zo weinigen geloven in hun goddelijke Schepper, Mijn Vader, de Allerhoogste God. Zij zullen binnenkort de waarheid zien maar velen zullen toch nog aanvoeren dat er geen God is. Er is nu veel gebed nodig, kinderen. **Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen. Het is geweten dat deze sekte bestaat onder de gewijde dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn zij machteloos tegen deze kwaadaardige groep die al eeuwenlang de Katholieke Kerk heeft geïnfiltrerd (1).**

Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid over de Leer van Mijn Zoon. Er is zo weinig over hen of hun laaghartige werken bekend. Ze hebben de ware geloofsleer verdreven uit de Katholieke Kerk en in de plaats werd, in de afgelopen 40 jaar, een lauwe, afgezwakte versie aan de Katholieke Kerk opgedrongen. Er werd zoveel verwarring door deze verdorven maar verborgen sekte verbreid dat Mijn kinderen afgedwaald zijn van de ware Kerk. **Bid dat zij de Paus niet verjagen! Bid dat de Valse Profeet de Stoel van de Heilige Vader niet zal innemen om zijn leugens te kunnen verspreiden! (2)** Bid dat de gewijde dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om deze boosaardige

samenzwering, ontworpen om de Katholieke Kerk te vernietigen, te weerstaan.

Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens (2). Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden (3).

Jammer genoeg zullen veel van Mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke geloof, blindelings deze nieuwe geloofsleer volgen zoals lammeren die naar de slachtbank geleid worden. Kinderen, word wakker voor de waarheid! Dit snode plan heeft de fundamentele geloofwaardigheid van de Katholieke geloofsleer in de loop der jaren veranderd. Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Hostie in de hand ontvangen. Dat was hun werk. Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de gebruikelijke Sacramenten niet opzoeken. Diegenen waarop jullie hiervoor rekenen, zorgen echter niet voor jullie geestelijk welzijn omdat zij de Sacramenten niet voor iedereen beschikbaar stellen. Mijn kind, een groot kwaad, eeuwenlang verborgen in de wandelgangen van de Heilige Stoel, zal binnenkort tevoorschijn komen, zichtbaar voor iedereen. Diegenen van Mijn kinderen die bekleed zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid inzien zodra de verdorven leugen aan de wereld voorgesteld wordt.

Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen. **Een grote verdeeldheid zal opduiken binnen de gelederen van de priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere (4).** De ware leerlingen zullen zich moeten verbergen en in het geheim prediken of anders gedood worden. De ware Kerk zal zo verborgen zijn dat de ware gelovigen

zich zullen moeten verbinden om hun trouw aan Mijn Eeuwige Vader te kunnen praktiseren. Alle hoeken van de aarde zullen beven, veroorzaakt door de toorn van Mijn Hemelse Vader tegen deze gedaanteverandering. Mijn kind, zij kunnen niet winnen. Het geloof en de moed van de overblijvers van het Christelijk geloof zullen ertoe leiden dat deze goddeloze bedriegers voor altijd vernietigd zullen worden. Wacht nu af en bereid jullie voor aangezien de Katholieke Kerk deze veranderingen gaat aankondigen. Dan zullen jullie de waarheid, over wat Ik jullie vertel, begrijpen. Bid, bid, bid voor Paus Benedictus en zijn ware leerlingen.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Vervulde profetie

1. Er werd inderdaad een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI. O.a. Kardinaal Martini, die lid was van de Sankt Gallen Maffia, was lid van de Vrijmetselarij.

<https://restkerk.net/2019/07/10/de-gevangenzetting-van-paus-benedictus-wat-er-werkelijk-gebeurde-in-2012-2013/>

2. Paus Franciscus is inderdaad een dictator van leugens. Kardinaal Brandmüller zei dat Franciscus over bepaalde dingen liegt, en ook Aartsbisschop Viganò beschuldigde hem daar al van. Paus Franciscus staat er ook om bekend dat hij zichzelf van de ene dag op de andere kan tegenspreken. “Hij predikt barmhartigheid, maar is in waarheid een ijsskoude, sluwe Machiavellist (iemand die zeer geslepen is), en

nog erger – hij liegt,” aldus Kardinaal Brandmüller in Der Spiegel van september 2018.

Reeds in 2016 begon duidelijk te worden dat paus Franciscus regeert zoals een echte dictator, en het Vaticaan is een soort Kerkelijke politiestaat geworden. Hij ‘zuivert’ systematisch de Kerk van conservatieve prelaten die niet in zijn kraam passen en stelt dan liberale, progressieve prelaten aan als bisschop, aartsbisschop of kardinaal. Het is uiteraard ook bekend dat Paus Franciscus de aanbevelingen van de bevoegde prefect naast zich neerlegt, en zich laat leiden door zijn nauwe vriendenkring om de keuze van een nieuwe bisschop of kardinaal hard te maken. Halverwege november 2016 raakte bekend dat er nu ook een soort kerkelijke geheime politie actief is, namelijk het “Osservatorio per l’Attuazione della Riforma della Chiesa di Papa Francesco” (OARCPF ofwel: het Observatorium voor de Toepassing van de Kerkhervorming van Paus Franciscus); die eist dat professoren in Romeinse instituten de exhortatie *Amoris Laetitia* onderwijzen volgens de wil van de ‘paus’ (en dat is: Heilige Communie voor publieke overspelers en echtbrekers) – of verbanning onder ogen moeten zien.

In een artikel van 13 december 2016 in *OnePeterFive*, schreef de Vaticaanse commentator Hickson: “Ik heb berichten gehoord dat het Vaticaan zoals een bezette staat is. Bepaalde bronnen waarmee ik heb gesproken, zijn bang dat communicatie met ambtenaren van het Vaticaan wordt afgeluisterd; sommigen hebben zelfs verdachte onregelmatigheden gemeld in hun telefoongesprekken, waarbij nadat ze opgehangen hadden, de audio van de laatste momenten van hun gesprek zich almaar opnieuw afspeelde, alsof ze een opname hoorden. Sommige individuen die binnen het Vaticaan werken, adviseren hun contacten buiten het Vaticaan om geen gevoelige informatie te delen via email of via hun door het Vaticaan uitgeleende telefoons.”

De gerespecteerde Vaticaanse correspondent Edward Pentin vertelde dat het aan de feiten en de woorden van Paus Franciscus en zijn geallieerden duidelijk is dat er aanzienlijk wordt gelogen en bedrogen, en dat er wordt gelasterd en de reputaties van diegenen die “rechts zijn” worden besmeurd, gewoon omdat ze publiek kritisch zijn over Amoris Laetitia, of verslag geven over zo’n kritiek. Hij gaf ook aan dat Paus Franciscus handelt als een “politieke lobbyist achter de schermen”. Bisschop Athanasius Schneider vergeleek de toestand in het Vaticaan met die in de USSR ten tijde van Stalin.



In 2017 verscheen er dan een boek over Paus Franciscus: ‘De dictatorpaus’. Het boek belooft een kijkje “achter het masker” van Paus Franciscus, de zogenaamde “geniale man van de mensen”, en openbaart hoe hij zijn “positie veiligstelde als een dictator die regeert door angst, en die zichzelf heeft verbonden met de meest corrupte elementen in het Vaticaan om de hervormingen die van hem verwacht werden te voorkomen en om te keren.”

De auteur van het boek is Henry Sire, lid van de Orde van Malta, graduaat is aan de Oxford Universiteit met uitvoerige ervaring in historisch onderzoek, en woonachtig in Rome sinds het begin van het pontificaat van Paus Franciscus, en wiens contact met Vaticaan-insiders inclusief kardinalen en andere belangrijke figuren hem heeft geholpen in het ineen steken van deze bijzondere puzzel.

Het boek verspilt geen tijd in het bevestigen dat Paus Franciscus – en allen die hem steunen – eigenlijk niet boven de status van een schurk staan. Colonna introduceert zijn tekst met een

onheilspellend portret van Paus Franciscus zelf, en wiens gedrag een “miraculeuze verandering heeft ondergaan” sinds zijn verkiezing – een verandering die de Katholieken van Buenos Aires onmiddellijk opmerkten:

“Hun strenge, gemeen kijkende aartsbisschop werd in één nacht omgevormd tot de lachende en vrolijke Paus Franciscus, de idool van de mensen met wie hij zich zo ten volle identificeert. Als je spreekt tegen gelijk wie die in het Vaticaan werkt, zullen ze je vertellen over het omgekeerd mirakel. Wanneer de publiciteitscamera’s van hem weg gekeerd zijn, verandert paus Franciscus in een andere figuur: arrogant, mensen afwijzend, kwistig met vuile taal en berucht voor zijn woede-uitbarstingen waar iedereen mee bekend is: van de kardinalen tot de chauffeurs.”

In de kijker staat ook de beoordeling van de ongewone jonge provinciaal door de Generaal-Overste van de Jezuiten – die hem gegeven werd toen Paus Franciscus aanvraag deed voor dispensatie – en die hem naar verluidt in onverhulde termen omschrijft als ongeschikt voor de rol:

Vader Kolvenbach beschuldigde Paus Franciscus van een reeks mankementen, variërende van de gewoonte van het gebruiken van vulgaire taal tot leugenachtigheid, ongehoorzaamheid weggestoken achter een masker van nederigheid en gebrek aan psychologisch evenwicht; met een zicht op zijn geschiktheid als toekomstige bisschop, verklaarde het verslag dat hij een verdeeldheidszaaiende figuur is geweest als Provinciaal van zijn eigen orde. Het is niet verrassend dat, wanneer hij paus werd gekozen, Franciscus pogingen ondernam om zijn handen op de bestaande kopieën te leggen, en het originele document in de officiële archieven van de Jezuiten in Rome is verdwenen.”

Het Peronisme (de politieke beweging van Buenos Aires uit de tijd van de Argentijnse dictatuur) helpt om paus Franciscus’

ergerniswekkende gewoonte uit te leggen van het diametraal tegenspreken van zichzelf van de ene dag op de andere:

Het verhaal gaat dat Perón, in zijn glorie-dagen, eens voorstelde om een neefje in te leiden in de mysteries van de politiek. Hij bracht de jonge man met hem mee toen hij een delegatie van communisten ontving. Nadat hij hun standpunten had gehoord vertelde hij hen: "Jullie hebben heel erg gelijk." De volgende dag ontving hij een delegatie van fascisten en antwoordde opnieuw op hun argumenten: "Jullie hebben heel erg gelijk." Dan vroeg hij zijn neefje wat hij dacht en de jonge man antwoordde: "Je hebt met twee groepen gesproken die diametraal tegenovergestelde opinies hebben en je vertelde hen beiden dat je akkoord gaat met hen. Dit is totaal onaanvaardbaar." Perón gaf ten antwoord: "Jij hebt ook helemaal gelijk."

Een anekdote zoals dit is een illustratie van waarom niemand Paus Franciscus kan inschatten tenzij hij de traditie van de Argentijnse politiek begrijpt, een fenomeen los van de ervaring van de rest van de wereld; de Kerk werd verrast door Francis omdat het niet de sleutel had tot hem: hij is Juan Perón in kerkelijke vorm. Diegenen die hem anders trachten te interpreteren missen het enige relevante criterium.

Het boek beperkt zich niet tot de voorpauzelijke geschiedenis van Paus Franciscus. Onder de loep liggen ook de kritieke agenda-items van het doorgaande 'pausschap', in het bijzonder deze die nooit vorm hebben gekregen. Van de hervorming van de curie tot het zogezegde "nultolerantiebeleid" op gebied van seksueel misbruik, tot de Vaticaanse bank en de financiële hervormingen, enkele van de grotere initiatieven van het Franciscuspausschap die er niet in geslaagd zijn om tot wasdom te komen, achterwege gelaten zijn of enkel lippendienst hebben gekregen.

Latere hoofdstukken gaan over andere belangrijke onderwerpen, zoals de zwaar gemanipuleerde synoden over de familie, het Vaticaanse antwoord op het orthodoxe verzet, de saga die de dubia omgeeft, het afvoeren en heruitvinden van de Pauselijke Academie voor het Leven, de vernietiging van de Franciscaanse Broeders van de Immaculata, de Vaticaan-gesteunde coup binnen de Orde van Malta en de vervolging van de kerkelijken die er niet in slagen om de lijn van de pauselijke agenda te gehoorzamen – samen met het onderzoek naar de KGB-achtige tactieken die door het “Kremlin Santa Marta” worden gebruikt. Ook wordt er een stuk gewijd aan de “Dictatuur van de Barmhartigheid”.

<https://restkerk.net/2017/12/04/opmerkelijk-nieuw-boek-verschenen-the-dictator-pope/>

<https://restkerk.net/2016/12/17/er-heerst-een-klimaat-van-angst-in-het-vaticaan/>

<https://restkerk.net/category/leugens-en-ketterij/>

<https://restkerk.net/2019/01/04/anonieme-kardinaal-paus-Franciscus-is-een-ijskoud-en-sluwe-machiavellist-en-nog-erger-hij-liegt/>

<https://restkerk.net/2019/05/29/paus-Franciscus-over-de-mccarrick-affaire-ik-wist-van-niets-mgr-vigano-hij-liegt/>

En de voormalige Grootmeester van de Grootloge van Italië verklaarde in juni 2016 dat Franciscus het “prototype van een verlichte tiran” is.

<https://restkerk.net/2018/06/26/voormalig-grootmeester-van-de-italiaanse-vrijmetselarij-paus-Franciscus-is-het-prototype-van-een-verlichte-tiran/>

3. Paus Franciscus is inderdaad bezig een nieuwe kerk te creëren. Aartsbisschop Viganò zei in een interview op 13 september 2019 dat

men doet alsof paus Franciscus' nieuwe paradigma in continuïteit is met de leer van zijn voorgangers, maar dit is niet zo, "het is een nieuwe kerk."

<https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-vigano-we-are-witnessing-creation-of-a-new-church>

4. Sinds het aantreden van paus Franciscus, is er inderdaad een grote verdeeldheid ontstaan in de kerk.

<https://restkerk.net/2016/12/06/prof-roberto-de-mattei-over-het-dubia-debacle-het-is-religieuze-burgeroorlog/>

De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als kettters

Zaterdag 21 januari 2012 13.15u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde. Daarom mogen Mijn boodschappers nooit alle boodschappen dooreenhaken door deze met elkaar te vergelijken.

Jij, Mijn dochter, werd als zevende boodschapper uitgekozen om Mijn kinderen te informeren over de waarheid. Een groot gedeelte van Mijn waarheid werd reeds aan jou gegeven maar er gaat nu nog meer komen. Door de geheimen daarin vervat, zal je – wanneer deze geopenbaard worden – belachelijk gemaakt, bespot en voor gek versleten worden.

Deze boodschappen moeten helpen om Mijn mensen te zuiveren, met inbegrip van diegenen die de roep om Mij te volgen aanvaarden alsook die zielen die verstoken van liefde en koud van hart zijn. Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Deze moet gezuiverd worden zodat ze het waardig wordt dat Ik er weer op wandel. Mijn kinderen moeten zich verheugen. Angst is iets dat niet van Mij komt. Angst is afkomstig van het kwaad. Maar jullie zouden vergeven en gerechtvaardigd worden wanneer jullie vrezen voor die zielen die blind rondwaren. Niet omdat zij niet kunnen zien maar omdat zij ervoor kiezen om niet te zien. Jullie plicht aan Mij, Mijn geliefde strijdmacht van

volgelingen, is Mij te helpen om de weg voor te bereiden op Mijn aanstaande goddelijke Rijk op aarde.

Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen het werk verzwakken van zowel de Antichrist als van de Valse Profeet die plaats zal nemen op de Heilige Stoel te Rome.

Al Mijn kinderen moeten weten dat Ik totaal vergevingsgezind ben. Zelfs diegenen die betrokken zijn bij de satanische groeperingen waarover Ik spreek, kunnen behoed worden voor een nog verder afdalen naar beneden tot aan de poorten van de Hel. De zonde kan door gebed afgezwakt worden. Jullie moeten niet ten strijde trekken en met opgeheven vuisten vechten. Al wat jullie moeten doen is bidden. Mijn Nieuw Paradijs is prachtig, kinderen. Heel veel voorbereiding werd voltrokken met dezelfde wonderwerken als die aan Adam en Eva aangeboden werden en die zij door de zonde verworpen hebben. Jullie, Mijn volgelingen, zullen profiteren van het mooie Nieuwe Paradijs op aarde, waarover Ik zal regeren. Omdat jullie, van deze generatie, uitgekozen werden om te genieten van dit Paradijs, mogen jullie niet ophouden met jullie werk om Mij te helpen al Mijn kinderen met Mij mee te nemen naar Mijn glorieus Koninkrijk.

Mijn kinderen, wees jullie er echter van bewust dat de Valse Profeet jullie zal doen geloven dat ook hij jullie voorbereidt op een soortgelijke paradijselijke plaats. Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. **Hij zal een wonderlijke en liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn (1). Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke**

nederigheid. Mijn kinderen zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is. Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Niet één woord uit zijn mond zal in twijfel getrokken worden (2). Het zal ook lijken dat hij bovennatuurlijke gaven heeft en de mensen zullen ogenblikkelijk geloven dat hij wonderen kan verrichten (3). Iedereen die zich tegen hem verzet zal bekritiseerd worden en beschouwd als een ketter (4).

Al zulke zielen, die ervan beschuldigd worden ketters te zijn, zullen terzijde geschoven worden en 'voor de leeuwen gegooid'. Alle waarheid betreffende Mijn Leer zal verdraaid worden. Alles zal een leugen zijn. **De vervolging zal zich langzaam ontwikkelen en zal aanvankelijk subtiel zijn (5).**

Mijn ware gewijde dienaren zullen de Heilige Mis heimelijk moeten opdragen en in veel gevallen niet in een katholieke kerk. Zij zullen de Heilige Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden. Kinderen, wanneer dit gebeurt, mogen jullie de hoop niet verliezen. Dit zal binnen een korte tijdsperiode voorbij zijn. Bid gewoon voor deze zielen die, door hun gelofte aan de Valse Profeet, de Allerheiligste Drieëenheid – die het waarachtig fundament is waarop de Katholieke Kerk gebouwd werd – zullen vergeten.

Veel religies volgen slechts één wezen van de Allerheiligste Drieëenheid. Sommigen vereren de Vader. Anderen de Zoon. Maar ze zijn allen één, Mijn dochter. Er is maar één ware God. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie afzonderlijke personen

in één goddelijk Wezen. Aan alle religies zal spoedig de waarheid gegeven worden en velen zullen dit heilig mysterie aanvaarden.

Volg Mij op de weg van de redding want jullie, Mijn volgelingen, hebben een glorieuze toekomst voor jullie liggen maar jullie moeten sterk blijven. Dit is de uitverkoren generatie voor Mijn Nieuw Paradijs op aarde. Wijs dit glorieus geschenk van leven, dat in al zijn pracht schittert, niet af. Niet één ziel zal iets tekort komen. Mijn Nieuw Paradijs op aarde zal een tijdperk van vrede en geluk zijn, zonder zonde. Dit is de goddelijke Wil van Mijn Vader en het was Zijn belofte aan de mensheid vanaf het begin.

Wees vreugdevol en gelukkig want jullie hebben veel om naar uit te kijken, kinderen. De komende beproevingen zullen in het niet verzinken zodra jullie getuige zullen zijn van het glorieus Koninkrijk dat op jullie wacht. Ik houd van jullie, kinderen. Ik weet dat jullie van Mij houden. Daardoor vraag Ik jullie om liefde te betonen aan diegenen die blind zijn voor Mijn Heilige Geest. Bid voor hen, bij elke gelegenheid, opdat zij opnieuw de waarheid over Mijn belofte, die Ik deed aan de mensheid toen Ik stierf om jullie eeuwige redding te bewerkstelligen, kunnen zien.

Jullie geliefde Jezus
Redder van de hele mensheid

Vervulde profetie

1. Toen paus Franciscus pas was aangetreden, waren inderdaad velen verblind. Velen zagen zijn uitzonderlijke “nederigheid” en zijn opvallende gebaren, en lieten zich daardoor vangen. Zijn soms rare, modernistisch klinkende uitspraken werden daarbij genegeerd. De mensen werden ingepalmd door zijn “charisma”. Paus Franciscus werd inderdaad als een levende heilige beschouwd. Dat was vooral te zien in de merchandising, waarbij o.a. “heiligenbeelden” van Paus Franciscus werden vervaardigd. Paus Franciscus won in kort tempo enorm aan populariteit, hij werd in 2013 reeds diverse keren uitgeroepen tot “man van het jaar” door wereldse tijdschriften. In 2014 werd hij genomineerd voor de ‘Nobelprijs voor de vrede.’ Sinds zijn aantreden werden er ook al verschillende films over hem gemaakt.



<https://restkerk.net/category/paus-Franciscus/paus-Franciscus-de-levende-heilige/>

2. Paus Franciscus heeft inderdaad een bedrieglijke uiterlijke nederigheid, om zijn trots en arrogantie achter te verbergen. Zie ook anekdote pag. 20. Ook het boek ‘De Dictatorpaus’ getuigt hiervan.

Opvallend was bijvoorbeeld, toen men een Vaticaans paspoort wilde maken voor hem, hij dit weigerde en gewoon een nieuw Argentijns paspoort wenste. Met deze zogezegde “nederigheid” toonde hij op subtiele wijze dat hij niet de Paus van de Katholieke Kerk is.



<https://restkerk.net/2015/09/04/hoeballingschap-in-argentinie-paus Franciscus-heeft-gevormd/>

<https://restkerk.net/2018/08/24/het-boek-de-dictatorpaus-is-nu-in-het-nederlands-verkrijgbaar/>

3. En de mensen dachten inderdaad vrij snel dat paus Franciscus wonderen kon verrichten. In mei 2013 namelijk, deed Paus Franciscus de handoplegging bij een gehandicapte man in een rolstoel. Die begon toen zwaar te ademen en te stuip trekken. Velen zagen hierin een teken dat hij hem had geëxorciseerd. In maart 2015 gebeurde er weer een mirakel: toen hij Napels bezocht en het bloedreliëf van de H. Januarius in handen had, werd het bloed deels vloeibaar. De mensen schreeuwden het uit en klaptten in hun handen. En nog in 2015 zou een kind genezen zijn van een

hersentumor door een kus van paus Franciscus. De vader bestempelde hem toen als een “boodschapper van God.”

<https://restkerk.net/2013/08/06/21-mei-handoplegging/>

<https://www.youtube.com/watch?v=eJnYmGV6N1o>

<https://restkerk.net/2015/03/25/paus-Franciscus-verricht-mirakel/>

<https://restkerk.net/2015/11/23/kind-geneest-van-hersentumor-na-kus-van-paus-Franciscus/>

4. Diegenen die het waagden om paus Franciscus te bekritisieren, werden inderdaad als een ketter beschouwd. Zo werden in oktober 2013 bijvoorbeeld twee journalisten van de Italiaanse tak van Radio Maria zonder pardon ontslagen nadat ze zich kritisch hadden uitgelaten over paus Franciscus.

<https://restkerk.net/2013/11/06/twee-journalisten-bekritisieren-paus-franciscus-en-worden-ontslagen/>

En de vier kardinalen die een reeks van vijf vragen of dubia indienden aan Paus Franciscus m.b.t. heikele punten in Amoris Laetitia, werden zeer fel bekritiseerd door medekardinalen.

<https://restkerk.net/2016/11/25/kardinaal-tegen-kardinaal-hoofdgriekse-bisschoppen-haalt-uit-naar-de-vier-kardinalen-kardinaal-cupich-zegt-dat-wie-amoris-laetita-in-vraag-stelt-zich-moet-bekeren/>

<https://restkerk.net/2016/12/01/deken-van-de-apostolische-tribunaal-de-vier-kardinalen-kunnen-hun-rode-hoed-verliezen-braziliaanse-kardinaal-wij-zijn-met-tweehonderd-zij-met-vier/>

5. De vervolging is inderdaad langzaam en subtiel begonnen. Het begon onder andere met het vervroegd ontslag van verschillende traditioneel gezinde bisschoppen, en de aanpak van verschillende traditionele kloosterorden, waaronder de Franciscanen van de

Immaculata. Toen Franciscus de Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer had ontslagen, zei Paus Benedictus dat de “Kerk aan het kapseizen is”, en stierf Kardinaal Meisner van een hartaanval.

<https://restkerk.net/2013/08/06/paus-verbiedt-latiijnse-mis/>

<https://restkerk.net/2014/07/29/paus-franciscus-zet-zijn-vervolging-verder-nu-valt-hij-een-heel-bisdom-in-paraguay-aan-en-bevriest-alle-priesterwijdingen/>

[https://restkerk.net/2014/09/27/bisschop-livieres-over-zijn-ontslag-door-paus Franciscus-paus-franciscus-zal-zich-moeten-verantwoorden-tegenover-god/](https://restkerk.net/2014/09/27/bisschop-livieres-over-zijn-ontslag-door-paus-Franciscus-paus-franciscus-zal-zich-moeten-verantwoorden-tegenover-god/)

[https://restkerk.net/2016/11/04/vaticanisten-van-la-stampastellen-lijst-op-met-anti-paus Franciscus-katholieken/](https://restkerk.net/2016/11/04/vaticanisten-van-la-stampastellen-lijst-op-met-anti-paus-Franciscus-katholieken/)

<https://restkerk.net/category/vervolging-van-de-traditionelen/>

<https://restkerk.net/2017/02/08/opnieuw-traditie-vriendelijke-bisschop-ontslagen-deze-keer-in-de-filipijnen-nadat-hij-mariaal-bedevaartsoord-goedkeurde/>

[https://restkerk.net/2017/07/11/kardinaal-muller-kreeg-vlak-voor-zijn-ontslag-vijf-vragen-voorgescheteld-van-paus Franciscus-kardinaal-meisner-stierf-nadat-hij-mullers-ontslag-vernam/](https://restkerk.net/2017/07/11/kardinaal-muller-kreeg-vlak-voor-zijn-ontslag-vijf-vragen-voorgescheteld-van-paus-Franciscus-kardinaal-meisner-stierf-nadat-hij-mullers-ontslag-vernam/)

[https://restkerk.net/2017/04/20/door-paus Franciscus-ontslagen-grootkanselier-van-de-orde-van-malta-fra-festing-mag-niet-naar-rome-om-verkiezing-van-nieuwe-grootmeester-bij-te-wonen/](https://restkerk.net/2017/04/20/door-paus-Franciscus-ontslagen-grootkanselier-van-de-orde-van-malta-fra-festing-mag-niet-naar-rome-om-verkiezing-van-nieuwe-grootmeester-bij-te-wonen/)

[https://restkerk.net/2017/09/08/katholieke-filosoof-dr-josef-seifert-krijgt-zijn-ontslag-wegens-zijn-aanhoudende-kritiek-op-paus Franciscus-leer-van-paus Franciscus-kan-velen-naar-de-hel-voeren/](https://restkerk.net/2017/09/08/katholieke-filosoof-dr-josef-seifert-krijgt-zijn-ontslag-wegens-zijn-aanhoudende-kritiek-op-paus-Franciscus-leer-van-paus-Franciscus-kan-velen-naar-de-hel-voeren/)

Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden

Zaterdag 11 februari 2012 11.30u

Mijn zeer geliefde dochter, overal escaleren de oorlogen en zeer spoedig zal de hand van Mijn Vader tussenbeide komen om dit kwaad tot stilstand te brengen. Vrees niet want de plannen om de mensheid te redden zijn voltooid en het zal nu niet lang meer duren tot Mijn grootse barmhartigheid, die aan ieder van jullie gegeven zal worden. Wees nooit bang voor de werken van de Antichrist terwijl jullie, lieve kinderen, de kracht in jullie hebben om zijn greep op de wereld te verzwakken door jullie gebeden. Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en **Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan. Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan bedacht om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd (1).** Verspreid Mijn heilig woord nu in iedere uithoek van de wereld en zorg ervoor dat de gedrukte versies van Mijn boodschappen in zoveel mogelijk landen verspreid worden. Je wordt geleid dus je moet doen wat het beste is. Vraag Mij in gebed om je hulp te sturen en het zal gebeuren.

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Paus Benedictus werd inderdaad zoals voorgezegd, van de H. Stoel verdreven. Hij kondigde op 11-02-2013, exact één jaar na deze profetie, zijn aftreden aan. En zijn aftreden was inderdaad het gevolg van een samenzwering. Hieronder de tijdslijn:

2005

Wanneer Paus Benedictus op 19 april 2005 de Stoel van Petrus innam, sprak hij het volk tijdens zijn eerste Mis aldus toe: “Bid voor mij, opdat ik niet vlucht uit angst voor de wolven. Laat ons bidden voor elkaar, dat de Heer ons zal dragen en dat we leren elkaar te dragen.” En dan begint het pontificaat van Benedictus... tot we in 2012 komen...

2012

Op 10 en 11 februari verschijnt er in verschillende Italiaanse en Duitse kranten een artikel over een moordcomplot op Paus Benedictus. In een anonieme brief die bij een Italiaanse journalist van Il Fatto Quotidiano aankwam, staat dat Benedictus binnen het jaar zal worden vermoord.

In maart 2012 stelde Paus Benedictus XVI een Commissie van Kardinalen aan om de lekken te onderzoeken van voorbehouden en vertrouwelijke documenten op de tv, in de kranten en via andere communicatiekanalen (in wat bekend werd als het Vatileaks schandaal). De Commissie kwam voor het eerst bijeen op 24 april 2012. Kardinaal Herranz was de voorzitter, en was vergezeld van de Kardinalen Jozef Tomko en Salvatore De Giori. In het najaar van datzelfde jaar lekt iemand de resultaten van de Vaticaanse Commissie over de homoseksuelen in het Vaticaan aan Team Paus Franciscus (de Maffia van Sankt Gallen), die als antwoord daarop koortsachtig hun activiteiten in Rome opvoert (gedocumenteerd

door Dr. Henri Sire in zijn boek 'De Dictatorpauz'). Deze activiteit heeft als doel het gedwongen aftreden van Benedictus.

Svuotacarceri: sulla fiducia il voto Pd. Riforme, prosegue il dialogo col Pdl. Più che un inciucio sembra una maggioranza



Mercoledì 19 settembre 2012 - Anno 11 - n° 37
Settimanale di politica, cultura, sport, cronaca
tel. 071/231211 - fax 071/231212

€ 1,50 - Annuale € 1,50
Settimanale giovedì 21, 28/29 (anni 1, 2) 2012/2013 - 42
n° 1 - Anno XXXVIII - 19/09/2012

VATICANO, TRAME E VELENI

"COMLOTTO CONTRO IL PAPA ENTRO 12 MESI MORIRÀ"

Un appunto consegnato un mese fa dal cardinale Castrillon, a conoscenza di Benedetto XVI, riferisce quanto detto dal cardinale Romeo, arcivescovo di Palermo, nel novembre scorso in alcuni colloqui in Cina: "I suoi interlocutori hanno pensato, con spavento, che sia in programma un attentato contro il Pontefice". C'è anche il nome di Scola come possibile successore. Il portavoce della Santa Sede, padre Lombardi: "Talmente incredibile che non si può commentare"

Guerre poco sante

di Antonio Padellaro

Non sorprende che il portavoce vaticano dell'ufficio stampa e del ministero della pubblica istruzione, cardinale Domenico Del Rio, confermi con chiarezza che il cardinale Castrillon e il cardinale Romeo, come per la parte che riguarda le ambasciate si succedono nel ruolo di contrattare e negoziare di quelle pagine scritte in italiano alla fine dei pontificati non sono mai state decise contro le morti sospette. Papa Luciani, non è difficile ricordare una pronuncia così detta: "Entro 12 mesi". Tuttavia quelle

Chiesa e vita

Milioni di. Completato il mese. In imprese leggere sono in bilico, in un momento, situazione complessa e complessa, pubblicati in esclusiva del Fatto Quotidiano, che in qualità di cronista, e viene a parlarci di un'occasione di dialogo, l'arcivescovo di Palermo Paolo Romeo, grande e pro-pagante curia la morte del Papa come novembre del 2012. Una morte che lascia indovinare l'istituto di un completo per uccidere il Papa. pag. 2-3-4-5



Cardinale Romeo, in alto, in un momento di Papa, in alto, il cardinale Castrillon in basso.

La legge del terrore

di Marco Travolta

Non posso garantire che si accipponi il partito deputato dal nome Arcivescovo (Santo nome sotto il nome) Maglietta, An, Radici, Benedetto vaticano, che il Parlamento vaticano si può parlarci una legge sulla responsabilità giuridica del partito. Invece colpo di genio: il Cardine si occupano della responsabilità civile dei magistrati. Tutti i nomi, la sulla campagna degli Italiani, segue l'occasione, perché il nostro, questo volume tipo Paolo Di Dato sul Cardine, che con l'aria di dire come ragionarsi - "il giudice che è meglio dei magistrati" - è un progetto vaticano, sospeso, di ciò che la responsabilità dei magistrati: la sua è la legge. Il tempo, il tempo parla di "responsabilità degli Italiani". Per un motivo, che è tutto il mondo civile, sono gli Italiani a rimanere le vittime di essere giudicati, non i magistrati, che singolarmente non costruiscono: quello l'ordine giudiziario, che è un potere dello Stato, quello per la giustizia italiana in legge. Se poi il singolo magistrato ha da glielo per dolo o colpa grave, lo Stato si rivolge a di lui per rispondere il risarcimento liquidato alla vittima. Quando è una volta che il risarcimento del 1987 su stato "vaticano" della legge del 1988 sulla responsabilità dei giudici (ed è conosciuta) bene che che ha il ruolo quello che stabilisce l'istituzione al partito, il proprietario, l'istituzione parlamentare e il titolare si regge a totale del risarcimento vaticano, che comunque il Dio (perché giuridicamente respinto). Siamo parlando proprio di casi termini, come conosciuti da un magistrato vaticano quanto quanto che addirittura degli allegati. Non sono delle sentenze che stabiliscono il giudice non giudice di alcune sentenze, infatti vengono in genere non indagati, fatto arrestato e condannato da collegio. Il fatto è che alcuni giudici di quali "vaticano" o "vaticano" all'incanto con il fatto vaticano alla

Begin november wordt de staatsgreep geboren. De Maffia van Sankt Gallen eist het ontslag van Paus Benedictus om de opening van het dossier over homoseksuelen in het Vaticaan te verhinderen, dat zou gepresenteerd worden door de Vaticaanse Commissie. De inhoud van het dossier zal alle leden van Team Paus Franciscus betrekken, dus moet alle kracht en doelmatigheid aangewend worden om de publicatie ervan tegen te houden.

De samenzwering omvat niet enkel Team Paus Franciscus, maar allen die in het dossier vernoemd worden, namen die aan Team Paus Franciscus worden doorgegeven door iemand die werkzaam is in de Commissie.

De bepalingen van de staatsgreep zijn als volgt:

Paus Benedictus zal aftreden

Paus Benedictus zal de inhoud van het dossier niet publiceren

Paus Benedictus zal continu getuigen dat hij vrijwillig aftrad

Indien Paus Benedictus weigert, bedreigt Team Paus Franciscus de paus met moord, waarbij het document van een Italiaanse journalist wordt geciteerd van 11 februari 2012, dat zegt dat de moord binnen één jaar zal gebeuren. Het is dan ook geen toeval dat Benedictus zijn aftreden aankondigt op 11 februari 2013.

Paus Benedictus, die van niemand raad ontving, omdat hij niemand vertrouwde, beslist om door te gaan, en subtiele tekenen voor de katholieke Kerk achter te laten, zodat iedere intelligente waarnemer kan onderscheiden wat er gaande is. Hij onttrekt zich aan de voorwaarde voor de promotie van zijn persoonlijke secretaris tot de positie van de Pauselijke Huishouding, ervan overtuigd dat dit hem veilig zal houden, en om duidelijk te maken dat hij na zijn aftreden nog steeds de enige ware Paus is.

Op 23 november verlaat Kardinaal Harvey, de toenmalige Prefect van de Pauselijke Huishouding, om plaats te maken voor Vader Georg Gänswein, de privésecretaris van Benedictus. Hij wordt nu de nieuwe Prefect.

Op 17 december ontvangt de Paus een verslag over de “Vaticaanse lobby’s”, voorbereid door Kardinalen Herranz, De Giorgo en Tomko. Diezelfde dag besluit Benedictus om af te treden. Deze beslissing is

gedwongen en is Benedictus' teken aan Team Paus Franciscus dat hij de bepalingen van de staatsgreep heeft aanvaardt.

De gelekte documenten en informatie van het hoger vernoemde Vatileaksschandaal zijn te lezen in het boek: "Ratzinger was bang" van de Italiaanse journalist Gianluigi Nuzzi. Hij stelde dat Paus Benedictus overweldigd werd door de geheime documenten, het geld en de schandalen.



2013

Op 6 januari, het feest van de Openbaring wordt Vader Gänswain gewijd tot Aartsbisschop van Urbs Salvia. Hij wordt de enige houder van het ambt van Prefect van de Pauselijke Huishouding ooit die de waardigheid van Aartsbisschop geniet. Een ander pauselijk teken dat het aftreden ongeldig zou zijn en dat Benedictus zijn ware waardigheid als Paus zou behouden. De keuze van de titelstoel, Urbs Salvia, dat een centrum van de Keizerlijke Cultus van Augustus, Pontifex Maximus, was, is een ander teken aan de Katholieke wereld dat Benedictus' aftreden ongeldig zou zijn, omdat de Prefect zal zorgen voor de Pontifex Maximus.

Op 11 februari wijst Benedictus zijn “bediening af dat hij ontving van de handen van de Kardinalen” en roept hij op tot het houden van een conclaaf om een nieuwe Opperherder de kiezen. De veranderende woordkeuze voor de titel van de ‘Opvolger van Petrus’ voor zichzelf en de ‘Opperherder’ voor diegene die hem zou opvolgen, is een ander teken aan de Katholieke wereld van de staatsgreep en het gedwongen aftreden. Maar in zijn daad van aftreden, in het afwijzen van de bediening (ministerium), maar niet het ambt (munus), maakt hij zijn aftreden canoniek ongeldig, en zendt hij een GROTE CANONIEKE BOODSCHAP aan de Kerk om hen te waarschuwen van wat er gaande is (cf. Canon 332§2). Hij stopt ook enkele fouten in de Latijnse gesproken en geschreven tekst, om te tonen dat hij gedwongen werd, en hij niet vrij handelde. Diezelfde avond breekt boven Rome een zwaar onweer uit, en de koepel van de Sint-Pietersbasiliek wordt door een bliksem getroffen.

Benedictus kondigde vervolgens korte tijd later aan, tegen de mening van alle canonisten in, dat hij “paus emeritus” zou worden na zijn aftreden. Hij gaf een canonieke noch theologische rechtvaardiging voor zijn ongewone stap, die zelfs nog ongewoner was dan het zogenaamde aftreden of terugtreden zelf.

Tijdens zijn laatste audiëntie op 27 februari zei hij letterlijk voor iedereen hoorbaar: “Mijn beslissing om de actieve versie van het ambt te verlaten betekent niet dat het wordt teruggetrokken (het paus zijn).” Hij zei dat hij bij zijn verkiezing beseftte dat het pausschap “eeuwig” is en dat dit zo blijft, ook nadat hij de actieve uitoefening van het ambt heeft verlaten.

Hij koppelde deze verklaring aan de aankondiging dat hij verder het gewaad van een paus en het pauselijk wapenschild zou dragen, en dat hij nog steeds bij zijn pauselijke naam wilde genoemd worden, inclusief de eretitel “Zijne Heiligheid”.

Op 28 februari geeft Benedictus zijn laatste toespraak, en gealarmeerd omdat niemand de tekenen heeft begrepen die hij heeft gegeven, zegt hij expliciet dat hij heeft verzaakt aan de actieve bediening, maar niet aan het ambt. Vervolgens stapt hij in de helikopter en vliegt hij naar Castel Gandolfo, een stadje 30 km ten zuidoosten van Rome, waar een Apostolisch Paleis gevestigd is.

Op 13 maart wordt Paus Franciscus tot 'paus' verheven, en tijdens de inhuldigingsmis op 19 maart, is Kardinaal Tomko, een lid van de Commissie over homoseksuele activiteit in het Vaticaan, één van de zes kardinalen die een publieke daad van gehoorzaamheid stelden aan de 'nieuwe paus' in naam van het College van Kardinalen. Wellicht een teken dat hij diegene was die de informatie van het onderzoek lekte aan Team Paus Franciscus in de late zomer van 2012.

Op 23 maart waarschuwde Paus Franciscus dat Benedictus' verblijf in Castel Gandolfo zou kunnen leiden tot een ontsnapping aan de bepalingen van de staatsgreep, en hij gaat hem ontmoeten en zegt hem dat hij terug moet keren naar het Vaticaan (als een gevangene). In mei keert Benedictus dan terug naar het Vaticaan, waar hij zijn verblijf neemt in het voormalige klooster Mater Ecclesiae.

Wegens andere dreigementen en valse aanklachten (van zagezegd seksueel misbruik tot zelfs moord) vanuit de buitenwereld, waarbij hij in de gevangenis zou kunnen worden opgesloten (omdat zoals het geval van Pell de rechters meer oren hebben naar de zagezegde slachtoffers dan de onschuldige daders), heeft Benedictus geen andere keuze dan in het Vaticaan te blijven.

<https://restkerk.net/2019/07/10/de-gevangenzetting-van-paus-benedictus-wat-er-werkelijk-gebeurde-in-2012-2013/>

H. Maagd Maria : Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

Dinsdag 20 maart 2012 20.30u

Mijn kind, **er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden (1). Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om te bidden voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden. Hij, de Allerheiligste Plaatsvervanger van de Katholieke Kerk, wordt in veel vertrekken binnen het Vaticaan gehaat. Een snode samenzwering, die reeds meer dan een jaar gepland wordt, zal binnenkort overal ter wereld gezien worden (2).**

Bid, bid, bid voor al de geheiligde dienaren van God in de Katholieke Kerk, die vervolgd zullen worden **vanwege de grote kloof die weldra binnen de Kerk zal ontstaan. De hele wereld zal getuige zijn van het grote schisma maar het zal niet meteen zichtbaar zijn dat dit het geval is (3). De valse paus staat te wachten om zich aan de Kerk kenbaar te maken. Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van God komen (4).** De sleutels van Rome werden teruggegeven aan Mijn Vader, de Allerhoogste God, die zal heersen vanuit de Hemel. Er zal een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd worden aan al die geheiligde priesters, bisschoppen en kardinalen die zielsveel van Mijn Zoon houden. Zij zullen veel moed en goddelijke standvastigheid nodig hebben om de zielen naar het Nieuwe Paradijs te leiden.

Elke inspanning van deze geheiligde leerlingen om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Mijn welbeminde Zoon, zal door de andere, donkere kant tegengewerkt worden. Ik verzoek al Mijn kinderen dringend te bidden om de nodige kracht aangezien de Antichrist en zijn partner, de Valse Profeet, op de voorgrond zullen treden.

Jullie moeten Mij, de Moeder van het Heil, vragen om gebeden om ervoor te zorgen dat de Katholieke Kerk gered zal worden en dat het ware woord van Mijn Zoon bewaard wordt. Er zal geknoeid worden met de waarheid over de belofte van Mijn Zoon om in grote heerlijkheid terug te keren. Er zal jullie, Mijn lieve kinderen, een reeks onwaarheden gegeven worden waarvan verwacht zal worden dat jullie deze nakomen en aanvaarden in de Heilige Naam van Mijn Zoon.

Mijn kruistochtgebed (38) moet gedurende de komende maand dagelijks gebeden worden om ervoor te zorgen dat de geheiligde priesters van God zich niet laten inpalmen door het verdorven bedrog dat gepland wordt door de Valse Profeet en zijn volgelingen.

*O Gezegende Moeder van de Verlossing,
Bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk
en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te
verlichten.*

*Wij vragen U, Moeder van het Heil,
om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige
mantel
opdat hen de genaden geschonken worden om sterk, trouw en*

moedig te zijn tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden.

*Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk
O Heilige Moeder van God,
geef ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van het leiderschap zodat we kunnen helpen om de zielen naar het koninkrijk van Uw Zoon te leiden.*

*Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon, in hun streven om hun ziel te vrijwaren, zodat zij geschikt worden om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan.
Amen.*

Ga, kinderen, en bid om de vernieuwing van de Kerk en om de veiligheid van die gewijde dienaren die, onder de heerschappij van de Valse Profeet, te lijden zullen hebben om hun geloof.

Maria, Moeder van de Verlossing

Vervulde profetie

1. De Katholieke Kerk, die sinds Vaticanum II reeds in een zekere crisis verkeerde, werd sinds het aantreden van paus Franciscus inderdaad in een nog diepere crisis gestort. Professor Roberto De Mattei sprak reeds in 2016 over “religieuze burgeroorlog.”

<https://restkerk.net/2016/03/17/paus-benedictus-doorbreekt-de-stilte-en-zegt-dat-de-kerk-in-een-tweezijdige-diepe-crisis-is/>

<https://restkerk.net/2016/12/06/prof-roberto-de-mattei-over-het-dubia-debacle-het-is-religieuze-burgeroorlog/>

<https://restkerk.net/2018/10/10/mgr-rene-gracida-de-goede-kardinalen-laten-het-na-van-in-te-grijpen/>

<https://restkerk.net/2018/08/27/misbruikschandaal-voormalige-nuntius-roept-paus Franciscus-op-om-af-te-treden-duitse-pro-paus-franciscus-theoloog-keert-zich-tegen-paus Franciscus/>

<https://restkerk.net/2019/04/11/paus-benedictus-breekt-de-stilte-en-doet-zijn-zeg-over-de-misbruikcrisis-in-de-kerk/>

<https://restkerk.net/2018/09/21/nieuwe-brief-van-paus-benedictus-xvi-vrijgegeven-laait-ons-bidden-dat-de-heer-zijn-kerk-te-hulp-komt/>

2. Opnieuw: Paus Benedictus werd inderdaad zoals voorzien, van de H. Stoel verdreven, en na zijn aftreden vertrok hij naar Castel Gandolfo, maar hij keerde terug naar Rome, waar hij tot op heden resideert. De samenzwering werd inderdaad na verloop van tijd duidelijk. Paus Benedictus werd en wordt inderdaad nog steeds gehaat in modernistische en wereldse kringen.

<https://restkerk.net/2019/07/10/de-gevangenzetting-van-paus-benedictus-wat-er-werkelijk-gebeurde-in-2012-2013/>

<https://restkerk.net/2017/03/08/italiaanse-aartsbisschop-luigi-negri-paus-benedictus-nam-ontslag-ten-gevolge-van-enorme-druk/>

<https://restkerk.net/2017/10/18/breaking-mgr-rene-gracida-bisschop-emeritus-van-corporis-christi-texas-verklaart-openlijk-dat-paus Franciscus-ongeldig-is-verkozen/>

<https://pausfranciscus.net/zijn-verkiezing/>

<https://restkerk.net/2016/09/23/paus-benedictus-op-de-vraag-of-hij-de-laatste-paus-is-alles-is-mogelijk/>

[https://restkerk.net/2016/05/26/editoriaal-de-intronisatie-van-paus Franciscus-tot-paus-een-vals-en-vuil-spel/](https://restkerk.net/2016/05/26/editoriaal-de-intronisatie-van-paus-Franciscus-tot-paus-een-vals-en-vuil-spel/)

<https://restkerk.net/2019/04/15/felle-kritiek-op-benedictus-omwille-van-diens-laatste-brief/>

3. Er is inderdaad een grote kloof ontstaan, een onderhuids schisma: bisschop tegen bisschop; kardinaal tegen kardinaal, zoals voorgezegd door O.L.Vrouw in Fatima, Akita enz... Anno 2019 is de dreiging op een effectief schisma nu reëler dan ooit.

<https://restkerk.net/2017/12/15/dr-roberto-de-mattei-trouwe-katholieken-die-zich-willen-afschieden-van-ketterij-kunnen-geen-schismatici-genoemd-worden/>

<https://restkerk.net/2018/01/19/don-alfredo-morselli-risico-op-schisma-het-schisma-is-hier-al-lang/>

<https://restkerk.net/2018/11/19/schisma-de-goede-kardinalen-moeten-bijeenkomen-en-erkennen-dat-benedictus-nog-steeds-de-paus-is/>

<https://restkerk.net/2019/05/06/prof-de-mattei-het-meest-vreselijke-schisma-die-de-wereld-ooit-gezien-heeft/>

[https://restkerk.net/2019/09/13/paus Franciscus-ik-ben-niet-bang-van-schismas/](https://restkerk.net/2019/09/13/paus-Franciscus-ik-ben-niet-bang-van-schismas/)

4. Paus Franciscus komt inderdaad niet van God. Hij is een communistische infiltrant. Zie ook tijdslijn op pag. 14

<https://restkerk.net/2019/08/27/een-communist-in-het-vaticaan-de-geschiedenis-in-een-notendop/>

De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

Dinsdag 20 maart 2012 21.20u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten. Ik heb jullie steun nodig, kinderen. In Mijn lijden heb Ik jullie troost nodig want Ik huil om Mijn kerk op aarde. Een aantal van Mijn gewijde dienaren zijn zover van Mij verwijderd geraakt, dat velen niet in Mijn Tweede Komst geloven. Die priesters, bisschoppen en kardinalen, die dit wel geloven, worden terzijde geschoven en worden gedwongen om te zwijgen. Hoe ween Ik om deze arme, dierbare leerlingen van Mij die hun leven toegewijd hebben aan Mij en aan de verspreiding van Mijn Leer aan de mensheid.

Spoedig zullen zij moeten opletten met wat zij zeggen over Mijn heilig woord want **zij zullen gedwongen worden om de onderrichtingen te verkondigen van een leugenaar wiens ziel niet afkomstig is van het licht (1).**

Verenig jullie Mijn kinderen, Mijn geliefde priesters en allen die nu van Mij houden, en help Mij om de zielen te redden. Jullie mogen daartoe geen moment verliezen. Jullie moeten anderen vertellen over de grote heerlijkheid die, bij Mijn Tweede Komst, elk en ieder van jullie te wachten staat. Deze grootse en glorieuze gebeurtenis zal het moment zijn waarop jullie je definitief zullen verenigen met Mij, jullie dierbare Jezus die zoveel van jullie allemaal houdt.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. **Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en te gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft (2).**

Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn (3).

Verenig jullie eensgezind ! Houd jullie vast aan elkaar ! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet !

Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed :

O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer Ik gedwongen word om U af te wijzen.

Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten ! Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuwe

Paradijs leiden. Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Vervulde profetie

1. Paus Franciscus staat inderdaad niet in het licht, omdat hij gezond werd gemaakt en wordt gehouden door middel van de leer van het Taoïsme, wat zoveel betekent als uw ziel aan Satan overleveren in ruil voor lichamelijke gezondheid. Ming magnetiseerde hem, hij “richtte de energie” in zijn lichaam, wat zoveel betekent als “besmette hem met demonen.” Hij is dus niet genezen en blijft ook niet gezond door Gods Geest, maar door de kwade geest. Doordat Satan de vader van de leugen is, kan Paus Franciscus, die onder zijn macht staat, slechts een leugenaar zijn. Paus Franciscus loog onder andere over de dubia, over de McCarrick-affaire e.a.; hij zei dat de Hel geen martelkamer is; dat Jezus op het Laatste Oordeel onze ‘Advocaat’ zal zijn (terwijl Hij onze Rechter zal zijn), dat Jezus wil dat we opnieuw zondigen en dat goede atheïsten ook naar de Hemel gaan, etc... Allemaal leugens.

<https://pausfranciscus.net/zijn-geneesheer/>

[https://restkerk.net/2019/05/29/paus Franciscus-over-de-mccarrick-affaire-ik-wist-van-niets-mgr-vigano-hij-liegt/](https://restkerk.net/2019/05/29/paus-Franciscus-over-de-mccarrick-affaire-ik-wist-van-niets-mgr-vigano-hij-liegt/)

[https://restkerk.net/2019/01/04/anonieme-kardinaal-paus Franciscus-is-een-ijskoud-en-sluwe-machiavellist-en-nog-erger-hij-liegt/](https://restkerk.net/2019/01/04/anonieme-kardinaal-paus-Franciscus-is-een-ijskoud-en-sluwe-machiavellist-en-nog-erger-hij-liegt/)

[https://restkerk.net/2018/06/25/paus Franciscus-over-de-dubia-ik-vernam-het-via-de-kranten-terwijl-hij-ze-persoonlijk-heeft-ontvangen/](https://restkerk.net/2018/06/25/paus-Franciscus-over-de-dubia-ik-vernam-het-via-de-kranten-terwijl-hij-ze-persoonlijk-heeft-ontvangen/)

[https://restkerk.net/2016/11/26/paus Franciscus-minimaliseert-de-hel-eeuwige-verdoemenis-is-geen-martelkamer/](https://restkerk.net/2016/11/26/paus-Franciscus-minimaliseert-de-hel-eeuwige-verdoemenis-is-geen-martelkamer/)

<https://restkerk.net/2013/12/21/nog-enkele-ketterijen-en-leugens-op-een-rijtje/>

<https://restkerk.net/2013/08/06/rare-uitspraken-op-15-juni/>

2. Paus Franciscus verrichte, zoals we eerder reeds vermeldden, een aantal zogenaamde wonderen. Hierdoor kunnen de mensen inderdaad gaan denken dat hij “goddelijke krachten” heeft. Zie ook pagina 35.

3. Na de familiesynode in 2015, en de publicatie van de exhortatie *Amoris Laetitia* is zich inderdaad een verborgen schisma beginnen aftekenen: bisschop tegen bisschop, kardinaal tegen kardinaal.

<https://restkerk.net/2016/12/29/kardinaal-brandmuller-eenieder-die-denkt-dat-volharden-in-overspel-en-het-ontvangen-van-de-communie-compatibel-zijn-is-een-ketter-en-promoot-schisma/>

De volgende Paus mag dan wel door leden binnen de Katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn.

Donderdag 12 april 2012 11.27u

Mijn liefste dochter, veel mensen wijzen Mij nog steeds af in de wereld en dit heeft te maken met de publieke opinie. Zoveel duisternis is neergedaald over al Gods kinderen waardoor zeer weinigen de moed vinden om Mijn woord in het openbaar te verkondigen. De gelovigen zijn bang voor het verbaal geweld en de wrede spot die zij zouden moeten verduren wanneer zij openlijk over Mijn heilig woord zouden spreken. Zelfs toegewijde volgelingen missen het lef om op te staan en te strijden tegen de verdorven wetten die in hun landen ingevoerd worden en die het woord van Mijn Vader trotseren.

Priesters zijn beschaamd gezien te worden bij het opkomen voor de waarheid van Mijn leer, uit angst verstoten te worden. Omwille van de schande, die zij moeten verduren door de goddeloze zonden van een aantal van hun bloedeigen gewijden, is het voor hen nu – meer dan ooit – onmogelijk om hun stem te laten horen. Wanneer een moedige gewijde dienaar beslist om op te staan en de waarheid van Mijn leer te verdedigen, lijden zij ontzettend. Zij worden beschuldigd van een gebrek aan verdraagzaamheid, een gebrek aan mededogen, een gebrek aan liefde en een gebrek aan respect voor de mensenrechten. Je ziet, kinderen, dat de waarheid van Mijn leer, geuit door Mijn gewijde dienaren, beschouwd wordt als een leugen. De leugens – die verdraaide versies van de

waarheid, vervat in de Heilige Schrift – worden in plaats daarvan voorgesteld als de waarheid.

Satan heeft zoveel zielen overgehaald, waaronder leiders binnen Mijn eigen Kerk, wat ertoe geleid heeft dat veel onschuldige mensen het moeilijk vinden om trouw te beloven aan Mijn Heilige Wil. Hoe werd Ik afgevallen en aan de kant geschoven om het mogelijk te maken dat de leugens, die in de hoofden van Mijn gewijde dienaren geprent worden, door de meerderheid aanvaard worden. Deze verdorven leugens reiken veel verder dan dat. De waarheid van Mijn Geschriften, opgenomen in het Boek der Openbaring, werd door Mijn vele Kerken geïnterpreteerd. Zoveel variaties die allemaal gebaseerd zijn op menselijke interpretatie.

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste ware Paus op deze aarde (1). Petrus de Romein (Petrus Romanus), is Mijn Petrus, de oorspronkelijke apostel die vanuit de Hemel Mijn Kerk zal besturen onder het bevel van Mijn Eeuwige Vader. Daarna, wanneer Ik bij de Tweede Komst kom om te heersen waarop alle religies één Heilige Katholieke en Apostolische Kerk worden, zal hij regeren over al Gods kinderen. Ik spreek enkel de waarheid, Mijn dochter. Ik moet jullie waarschuwen dat veel nieuwe zelfuitgeroepen profeten, die Mijn heilig woord – aan jou, de ware eindtijdprofeet gegeven – zullen tegenspreken, nu zullen opduiken. Eerst zullen zij de gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen. Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen worden en hun betekenis zal vaag en enigszins verwarrend zijn. Velen zullen deze zwakte van zich afzetten en hun boodschappen omhelzen want zij lijken op één lijn te zitten met de Heilige Schrift. Zodra veel zielen verleid zijn, zal de aanval beginnen. **Zij, Mijn dochter, worden gestuurd om Gods kinderen voor te**

bereiden om de volgende Paus, die na Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus komt, te aanvaarden (2).

Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen (3). Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden (4).

Doe iets, kinderen, nu het nog kan ! Spreek jullie afkeuring uit over de leugens die voorgesteld zullen worden door diegenen die trachten om jullie te overtuigen van de authenticiteit van de Valse Profeet. Wees sterk ! Blijf trouw aan Mij, jullie Jezus ! Twijfel nooit aan Mijn heilig woord ! Het Boek der Openbaring is het ware woord van God. Het liegt niet ! Niet alle geheimen die erin vervat liggen, zijn jullie reeds bekend. Ik zal alles onthullen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, ook al zal de waarheid hevig aangevallen en als ketterij beschouwd worden. Onthoud één belangrijke les ! Mijn woord werd wanneer Ik op aarde leefde, toen Ik de eerste keer kwam, beschouwd als ketterij.

Mijn woord, nu aan jou gegeven, zal ook bij Mijn Tweede Komst als zodanig beschouwd worden door gelovigen, met inbegrip van Mijn gewijde dienaren die Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen. Satan zal veel zielen opofferen om zijn laatste begeerten, het veroorzaken van het grootste zielsleed, te bevredigen. Wees er zeker van dat het de Katholieke Kerk zal zijn, door Mij opgericht

en onder het bevel geplaatst van Mijn geliefde apostel Petrus, die het zwaarst zal lijden in de eindtijd. Wees te allen tijde op jullie hoede !

Alstublieft, bid dit kruistochtgebed (44) Gebed om kracht om mijn geloof tegen de Valse Profeet te verdedigen.

*Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij op Uw leer te richten en om te allen tijde Uw heilig woord te verkondigen.
Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet, die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden.
Houd mijn liefde voor U sterk.
Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Bijbel, nooit zal ontkennen
ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden
om mij aan te zetten Uw waarachtig woord de rug toe te keren.
Amen.*

De waarheid staat geschreven in de Heilige Schrift. Het Boek der Openbaring onthult niet alles omdat Ik, het Lam Gods, pas nu kom om het Boek te openen, zichtbaar voor de wereld. Elke menselijke interpretatie aangaande de 1000 jaren is niet betrouwbaar. Jullie mogen enkel vertrouwen op het woord van God.

Jullie geliefde Jezus

Vervulde profetie

1. Dat Paus Benedictus de laatste ware paus is, wordt bevestigd door de profetie van Garabandal, die zegt dat na Johannes XXIII er nog vier pausen zouden komen vóórdat het Einde der Tijden aanbreekt. Benedictus is nr. 4.

2. Er zijn inderdaad een aantal zogenaamde profeten of zieners die sterk gelijkaardige boodschappen verkondigden als deze van MDM in het Boek der Waarheid – maar inderdaad soms verwarrende dingen zeiden - en die kort na maart 2013 plots boodschappen ontvingen waarin stond dat dat paus Franciscus een door God uitverkoren leider is, op wie men geen kritiek mocht hebben. Wij noemen deze profeten hier niet, maar zijn op de hoogte van hun bestaan, en ze zijn voor iedereen publiek vindbaar.

3. De kiezers van Paus Franciscus waren inderdaad wolven in schaapskleren, leden van de geheime vrijmetselaarsgroep, ook wel de Groep van Sankt Gallen geheten. Kardinaal Danneels schepte er in 2015 over op hoe hij reeds jaren bijeenkwam met een aantal andere bisschoppen en kardinalen in Sankt Gallen in Zwitserland, met als doel Paus Franciscus tot paus te kronen. Danneels zei dat ze zichzelf en de groep de 'maffia' noemden. Eén van de meest prominente leden van die maffia, die in 2012 overleed, was Kardinaal-vrijmetselaar Martini. Kardinaal Danneels staat bekend als de 'Vrijmetselaar zonder schort', omdat hij nooit officieel lid was van de vrijmetselarij, maar wel hun ideeën koesterde. De grootmeester van de Belgische vrijmetselarij zei ooit nog in een gezamenlijk interview dat hij niets uit de mond van Danneels had gehoord dat een initiatie in de vrijmetselarij in de weg stond.

Maar terug naar de samenzwering. Volgens de bepalingen in de Encycliciek *Universi Dominici Gregis* van Paus Johannes Paulus II is het samenzweren tegen een paus, en het plannen van een opvolger

zonder de zittende paus hierover in te lichten een misdrijf dat wordt gestraft met automatische excommunicatie:

Betreffende de voorschriften van mijn Voorgangers, verbied ook ik eveneens eenieder, zelfs al is hij een Kardinaal, tijdens het leven van de Paus en zonder hem geraadpleegd te hebben, plannen te maken betreffende de verkiezing van zijn opvolger, of om stemmen te beloven of beslissingen te maken betreffende hem, in private vergaderingen. (UDG nr. 79)

De Kardinaal-kiezers zullen verder zich onthouden van enige vorm van pact, overeenkomst of andere verplichting van enige aard die hen zou kunnen verplichten om hun stem te geven of te weigeren aan een persoon of personen. Indien dit effectief zou gedaan zijn, zelfs onder eed, verklaar ik dat zo'n verplichting nietig en leeg zal zijn en dat niemand ertoe gebonden zal zijn om het na te leven; en ik leg hierbij de straf van excommunicatie latae sententiae (=automatisch) op aan diegenen die dit verbod schenden. Het is echter mijn intentie niet om tijdens de periode waarin de Stoel vacant is, om gedachten uit te wisselen betreffende de verkiezing. (UDG nr. 81)

[https://restkerk.net/2015/02/24/team-paus Franciscus-de-samenzwering-om-de-katholieke-kerk-omver-te-werpen/](https://restkerk.net/2015/02/24/team-paus-Franciscus-de-samenzwering-om-de-katholieke-kerk-omver-te-werpen/)

<https://restkerk.net/2015/09/23/exclusief-kardinaal-danneels-hield-elk-jaar-met-7-andere-kardinalen-geheime-vergadering-om-roer-kerk-om-te-gooien/>

<https://www.hiram.be/blog/2008/03/06/le-cardinal-primat-de-belgique-et-le-grand-maitre-du-grand-orient-de-belgique-en-debat/>

[https://restkerk.net/2018/10/18/de-geest-van-kardinaal-martini-in-paus Franciscus/](https://restkerk.net/2018/10/18/de-geest-van-kardinaal-martini-in-paus-Franciscus/)

Volgens ophefmakende biografie was verkiezing paus ongeldig door gelobby

'Franciscus werd paus dankzij kardinaal Danneels'

06/01/2015 om 03:00 door Michaël Temmerman - [Print](#) - [Corrigeer](#)



■ Het was opvallend dat ook Danneels (rechts) mee op het balkon verscheen bij de voorstelling van de nieuwe paus in 2013.

(FOTO: AFP)



7
reacties

'Kardinaal Danneels maakte deel uit van Team Bergoglio, een groep kardinalen die ervoor zorgde dat de Argentijn in 2013 verkozen werd tot paus.' Dat staat in een nieuwe biografie over paus Franciscus. 'Als al die beweringen kloppen, is de verkiezing ongeldig', zegt Vaticaankenner Tom Zwaenepoel.

4. Diegenen die zich tegen paus Franciscus verzetten werden en worden inderdaad vervolgd.

[https://restkerk.net/2017/01/23/de-bergogliaanse-vervolging-priester-in-colombia-geschorst-omdat-hij-doctrinaire-en-pastorale-leer-van-paus Franciscus-bekritiseerde/](https://restkerk.net/2017/01/23/de-bergogliaanse-vervolging-priester-in-colombia-geschorst-omdat-hij-doctrinaire-en-pastorale-leer-van-paus-Franciscus-bekritiseerde/)

[https://restkerk.net/2017/01/05/paus Franciscus-ontslaat-drie-priesters-uit-de-congregatie-van-de-geloofsleer-ik-ben-de-paus-en-ik-hoef-mij-niet-te-rechtvaardigen/](https://restkerk.net/2017/01/05/paus-Franciscus-ontslaat-drie-priesters-uit-de-congregatie-van-de-geloofsleer-ik-ben-de-paus-en-ik-hoef-mij-niet-te-rechtvaardigen/)

<https://restkerk.net/category/vervolging-van-de-traditionelen/page/1/>

Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

Zaterdag 26 mei 2012 16.00u

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. **Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaars-groeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen. En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort (1).** Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger - de Valse Profeet - zijn plaats innemen.

Hoe vloeien Mijn tranen om Mijn geliefde Kerk op aarde in deze tijd. Al die gewijde dienaren van Mij, die Mijn heilig woord aannemen zoals dit jullie in deze tijd gegeven wordt, luister nu naar Mij!

Jullie moeten trouw blijven aan de Heilige Mis en het dagelijks Offer handhaven. Want zeer spoedig zullen jullie gedwongen

worden om een leugen te slikken. Het dagelijks Offer, ter ere van Mijn kruisiging, en de transformatie van de wijn in Mijn Bloed en het brood in Mijn Lichaam, zullen veranderd, verdraaid worden en Ik zal door het slijk gehaald worden door nieuwe wetten, ingevoerd door de Valse Profeet. Jullie mogen nooit iets aanvaarden wat niet de waarheid is.

Jullie mogen nooit de ketterij binnen de muren van Mijn Heilige Stoel aanvaarden. Als jullie dat wel doen zullen jullie je van Mij verwijderen. Velen onder jullie zullen de Heilige Mis in het geheim moeten opdragen en jullie zullen al de moed, die jullie kunnen krijgen door tot Mij te bidden en Mij te vragen om jullie sterk te maken, nodig hebben. De veranderingen zullen beginnen bij de Heilige Eucharistie zelf. **Er zal jullie weldra gezegd worden dat de Heilige Communie, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, in feite iets anders is. Er zal jullie gezegd worden dat het andere dingen inhoudt. Maar dat is een verschrikkelijke leugen (2).** De Heilige Eucharistie is Mijn Lichaam en Bloed, aan jullie gegeven om Mij toe te laten jullie te vervullen met Mijn Heilige Geest, om jullie het voedsel te schenken dat jullie nodig hebben voor jullie ziel. Wanneer de tijd aanbreekt en jullie, Mijn gewijde dienaren, de nieuwe, moderne interpretatie wordt voorgelegd, dan zullen jullie weten dat het bederf reeds begonnen is. Dat is het moment waarop jullie je zullen moeten voorbereiden. Kom samen en verdedig de waarheid over Mijn kruisiging. Aanvaard de leugens, de veranderingen in de Heilige Mis en de Heilige Eucharistie niet! Want als jullie dat wel doen, zal Mijn Tegenwoordigheid verloren gaan voor al Gods kinderen. Volg Mij na! Dit is de grootste uitdaging die jullie ooit onder ogen zullen moeten zien maar Ik zal jullie de genaden schenken om de waarheid te onderscheiden van de heiligschennende fictie,

waarvan jullie gevraagd zal worden om het in Mijn heilige naam te aanvaarden.

Jullie moeten Mij nu om Mijn hulp vragen door dit kruistochtgebed (56). Het is bestemd voor priesters die bescherming van de Heilige Eucharistie nastreven.

*O lieve Vader, in naam van Uw dierbare Zoon,
die zichzelf voor de gehele mensheid opofferde aan het kruis,
help mij om trouw te blijven aan de waarheid.
Bedek mij met het kostbaar Bloed van Uw Zoon
en schenk mij de genaden om U in geloof, vertrouwen en met
eerbied te blijven dienen tijdens de rest van mijn geestelijk ambt.
Laat mij nooit afdwalen van de ware betekenis van het Heilig
Misoffer of de uitreiking van de Heilige Eucharistie aan Uw
kinderen. Geef mij de kracht om U te vertegenwoordigen
en Uw kudde te voeden op de manier dat ze gevoed moeten
worden met het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van
Uw Zoon, Jezus Christus, de Redder van de mensheid.
Amen.*

Alstublieft, weet dat Ik elke dag met elk van jullie, Mijn geliefde gewijde dienaren, meeloop. Ik houd jullie staande. Steun maar op Mij en Ik zal jullie dicht bij Mijn Heilig Hart houden in deze tijd van vreselijke kwelling binnen de Katholieke Kerk.

Jullie geliefde Jezus

Vervulde profetie

1. Zoals we eerder reeds aanhaalden onderging Paus Benedictus in het Vaticaan inderdaad een verschrikkelijke vervolging. Ze wilden hem uit de weg ruimen (cf. moordcomplot) en ze hebben hem effectief van de H. Stoel verdreven; hij is inderdaad moeten vluchten.

2. Paus Franciscus begon inderdaad andere betekenissen te geven aan de H. Eucharistie. Zo zei hij op 11 november 2015 bijvoorbeeld: “De Eucharistie wordt een school van verwelcoming, waarbij we aandacht schenken aan de noden van de mens.”

<https://www.youtube.com/watch?v=WHFLEPv9piE&t=667s>

En in juni 2019 zei paus Franciscus: “Tijdens de Eucharistie wordt Jezus brood,” terwijl het eigenlijk de Hostie – het brood – is dat verandert in het Lichaam van Christus door middel van de Transsubstantiatie. Deze uitspraak van Franciscus komt neer op de ketterij van ‘impanatie’: dat God brood wordt.

<https://restkerk.net/2019/06/26/paus-Franciscus-afgelopen-zondag-tijdens-de-mis-wordt-jezus-brood/>

Opvallend is ook dat Franciscus ook nooit knielt voor het Heilig Sacrament, noch tijdens de H. Mis, noch tijdens de aanbidding. Hij blijft altijd rechtop staan, terwijl hij wel kan knielen om moslims de voeten te wassen.

<https://pausfranciscus.net/zijn-devotie-tot-de-h-eucharistie/>

En in oktober 2017 bevestigde de Italiaanse journalist en Vaticaankenner Marco Tosatti het bestaan van een geheime commissie die werkt aan een oecumenische Mis.

<https://restkerk.net/2017/10/31/geruchten-zijn-nu-bevestigd-er-wordt-wel-degelijk-gewerkt-aan-een-oecumenische-mis-transsubstantiatie-is-geen-dogma/>

Ook Mgr. Livi, voormalige deken van de Lateraanse Universiteit zei in mei 2018 dat “Paus Franciscus’s geplande verkiezing” uiteindelijk zal leiden tot “de erkenning van Luther en de creatie van een Mis zonder consecratie.”

<https://restkerk.net/2018/05/18/mgr-livi-voormalige-deken-van-de-lateraanse-universiteit-in-rome-de-geplande-verkiezing-van-paus-franciscus-zal-leiden-tot-de-erkenning-van-luther-en-de-creatie-van-een-mis-zonder-consecratie/>

De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal het bevel voeren over alle Christelijke Kerken.

Zondag 10 juni 2012 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op in deze tijd moed aan de dag te leggen. Dit is niet het moment om neer te vallen en te wenen. Dit is de tijd om te strijden voor jullie redding. Ik roep alle Christelijke Kerken, Mijn geestelijken en ook al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, gewijd hebben op om te luisteren naar Mijn smeekbeden.

Verlaat nooit de waarheid van Mijn Leer! Laat Mij nooit in de steek! Verlaat Mijn Kerk nooit! Want Ik ben de Kerk. Verzaak nooit aan Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens! Aanvaard nooit de leugens, die jullie weldra ingeprent worden om Mijn Kerk op aarde te verdringen. Het is tijd om voorbereidingen te treffen. Jullie zullen weldra gedwongen worden om een nieuwe religie te slikken die door de mens zal opgericht zijn. Spoedig zullen jullie gedwongen gevoed worden met iets dat zal lijken op de Heilige Eucharistie maar niet Mijn Lichaam zal zijn. Het zal leeg en onvruchtbaar zijn en zal geen echt leven voortbrengen. De enige Heilige Eucharistie die er bestaat, is in de manier waarop Mijn Tegenwoordigheid kenbaar gemaakt wordt in het Heilig Offer van de Mis zoals het nu gebeurt.

Wijk hier nooit van af, zelfs niet als jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn Christelijke Kerken zullen overnemen. Zij zullen Mijn Kerken ontheiligen en deze omvormen

tot niets meer dan plaatsen van amusement en sociale uitlaatkleppen. Jullie moeten altijd te werk gaan zoals Ik het Mijn apostelen geleerd heb tijdens het Laatste Avondmaal. Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles klaarstaat voordat de aanval begint. Want weldra zal het voor jullie onmogelijk zijn om een valse leerstelling te volgen, die jullie opgedrongen wordt door de gruwel die in het verschiet ligt.

De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, maar hij zal het bevel voeren over alle Christelijke Kerken, die hij tot één Kerk zal samensmelten (1). Maar het zal niet op Mij, Jezus Christus, zijn dat de nieuwe tempel gebouwd zal worden. Het zal een tempel zijn om de Heilige Stoel te vervangen, om het beest te eren.

Sla nu acht op Mijn woorden want jullie zullen spoedig de waarheid zien. Aan diegenen die dapper genoeg zijn om het op te nemen tegen deze vervolging van jullie geloof: jullie moeten nu plannen maken. Aan diegenen die niet de kracht bezitten om de heerschappij van de Antichrist en de Valse Profeet te bestrijden: zink nu neer op jullie knieën en smeeK Mij om jullie te helpen. Ik zal jullie de weg wijzen door Mijn nieuwe leiders die, geleid door Mijn Twee getuigen, onder jullie zullen opduiken. Henoeh en Elia, aanwezig in Mijn Christelijke Kerken op aarde en in het Huis van Israël, zullen weldra de prediking over de evangeliën, overal ter wereld, beïnvloeden. Niets zal het onderrichten van de waarheid tegenhouden.

Deze tijd zal moeilijk zijn maar sta op en volg Mijn strijdmacht op aarde en meer zielen zullen gered worden. Laat de kudde, die Ik aan jullie leiding heb toevertrouwd, nooit in de steek! Wees niet

bang want enkel door Mijn weg naar het Eeuwig Leven te volgen, kunnen jullie gered worden. Volg het pad van de Valse Profeet en jullie zullen niet alleen maar voor Mij verloren gaan maar jullie zullen ook onschuldige zielen in de richting van het pad naar de hel voeren.

Wees dapper, Mijn gewijde dienaren! Aanvaard dat het moment van Mijn terugkeer op handen is. Jullie hebben geen tijd te verliezen.

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Paus Franciscus heeft inderdaad reeds initiatieven genomen om verschillende Christelijke kerken te verenigen met de Katholieke Kerk. Zo was er bijvoorbeeld in 2014 de belangrijke ontmoeting met de televangelist Kenneth Copeland van de Evangelische (Protestantse) congregatie 'Kenneth Copeland Ministries', nadat Franciscus een videoboodschap had gezonden met de oproep om het verleden achter zich te laten, en zich te verenigen. Hij zei dat hij verlangde naar "die omarming." In 2017 de oecumenische 'Pinksterwake' met leden van de Charismatische Vernieuwing en de (Protestantse) Pinksterbeweging. In januari 2017 zei paus Franciscus ook nog dat Maarten Luther de Kerk niet wilde verdelen, maar "vernieuwen."

<https://restkerk.net/2014/08/04/paus-Franciscus-en-televangelist-kenneth-copeland/>

<https://restkerk.net/2019/04/25/restkerk-tv-het-visioen-van-david-wilkerson-in-1973-over-de-politieke-paus-en-de-superwereldkerk/>

[https://restkerk.net/2017/06/06/paus Franciscus-vierde-oecumenische-pinksterwake-met-charismatische-vernieuwing-en-protestantse-pinksterbeweging/](https://restkerk.net/2017/06/06/paus-Franciscus-vierde-oecumenische-pinksterwake-met-charismatische-vernieuwing-en-protestantse-pinksterbeweging/)

[https://restkerk.net/2019/01/22/chrislam-de-communistische-wereldreligie-waar-paus Franciscus-en-liberale-protestantse-predikanten-voor-ijveren/](https://restkerk.net/2019/01/22/chrislam-de-communistische-wereldreligie-waar-paus-Franciscus-en-liberale-protestantse-predikanten-voor-ijveren/)

[https://restkerk.net/2017/01/20/paus Franciscus-maarten-luther-wilde-de-kerk-vernieuwen-niet-verdelen/](https://restkerk.net/2017/01/20/paus-Franciscus-maarten-luther-wilde-de-kerk-vernieuwen-niet-verdelen/)

<https://restkerk.net/2017/11/09/de-modernistische-gemeenschap-communita-christiane-di-base-di-san-paolo-heeft-opdracht-gekregen-om-te-experimenteren-met-de-oecumenische-mis/>

Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

Zondag 23 december 2012 15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen. Het zal, door hun eigen vrije wil, ieders zaak zijn welke weg zij dienen te kiezen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken.

Veel van Mijn gewijde dienaren zullen zich niet onmiddellijk bewust zijn van wat er zich aan het afspelen is. Pas wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven worden, zullen zij er moeite mee hebben.

Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. **Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden.**

Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen (1).

Aan anderen zal gevraagd worden om een nieuwe vorm van ceremonie te aanvaarden, die de Mis en de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie zal vervangen.

Het zal beschouwd worden als een allesomvattende zet om alle Christenen en andere religies bijeen te voegen.

De dag dat de dagelijkse Misoffers afgeschaft worden, zal het begin worden van de gebeurtenissen die zich, zoals voorzeggd aan Johannes de Evangelist, zullen ontfouwen. Het zal de tijd van de opkomst van het Beest zijn en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal het hart en de ziel van veel priesters voor zich winnen. Zijn doel is om alle Missen op te heffen en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.

Hij doet dit reeds door zwarte missen die in veel katholieke kerken gehouden worden. De kern van ontrouwe dienaren spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden.

Wees waakzaam! Open jullie ogen en smeeK Mij om de kracht die jullie nodig gaan hebben om tegen dit verachtelijke en gemene plan stand te houden.

Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal wreed zijn. Priesters tegen priesters. Bisschop tegen bisschop. Kardinaal tegen kardinaal (2).

Laat het bekend worden dat Ik diegenen onder jullie, Mijn gewijde dienaren, die Mij kennen en van Mij houden, zal leiden. Ik zal jullie tot gids dienen. Ik zal jullie de kracht schenken om met deze vijanden van God om te gaan. Jullie staan er niet alleen voor.

Jullie mogen nooit luisteren naar leugens die jullie in Mijn naam verteld of voorgehouden worden. Maar in jullie hart kennen jullie de waarheid. Luister naar jullie hart! Blijf trouw aan alles waarvan jullie verteld werd dat het Gods wet is!

Als er jullie iets voorgehouden wordt dat in tegenspraak lijkt te zijn met Mijn Leer, moeten jullie het de rug toekeren.

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Onder het mom van barmhartigheid werd inderdaad de zonde vergoelijkt in paus Franciscus' exhortatie *Amoris Laetitia*. Hij vergoelijkt namelijk de echtbreuk en overspel. Priesters werden geacht deze wijzigingen (namelijk: toelaten van Communie voor hertrouwde gescheidenen) te aanvaarden. Een "orthodoxe interpretatie" was niet mogelijk, omdat Franciscus zelf de heterodoxe interpretatie van de Argentijnse bisschoppen tot Magisterium verhief. Dit is de meest problematische passage in *Amoris Laetitia*:

[...] Vanwege de vormen van conditionerende en milderende factoren, is het mogelijk dat in een objectieve situatie van zonde -die subjectief niet laakbaar kan zijn, of zelfs volledig onlaakbaar – een persoon in Gods genade kan leven, kan liefhebben en ook kan groeien in het leven van genade en liefdadigheid, terwijl deze hiervoor hulp van de Kerk krijgt." (351)

351: In sommige gevallen kan dit de hulp van de Sacramenten omvatten. Daarom "wil ik priesters eraan herinneren dat de biecht geen martelkamer mag zijn, maar

eerder een ontmoeting met Gods barmhartigheid (Evangelii Gaudium, 4: AAS 105 [2013], 1038). Ik zou ook willen verklaren dat de Eucharistie “geen prijs voor de perfecten is, maar een krachtig medicijn en voedsel voor de zwakken” (ibid., 47:1039).

Wat staat hier nu letterlijk? Er staat onomwonden dat iemand in objectieve staat van zonde, dus iemand die gescheiden en hertrouwd in “overspel” leeft more uxorio (als echtgenoten) – op een “subjectieve” manier hier niet aan schuldig kan zijn (de zogezegde onlaakbaarheid) en hierbij in Gods genade kan leven (dus: zogezegd in staat van genade – niet in staat van doodzonde) en hierin kan groeien én daarbij de Sacramenten ontvangen, wat uiteraard onmogelijk is. De voorwaarde om als kuise echtgenoten in onthouding (als broer en zus) te leven wordt in *Amoris Laetitia* bewust weggelaten.

Andere dubbelzinnige en zonde-vergoelkende passages uit AL hoofdstuk 8:

“Het is één ding, bijvoorbeeld, om in een tweede vereniging te zijn dat over de tijd heen hechter gemaakt werd met nieuwe kinderen, bewezen trouw, genereus zichzelf geven, Christelijke toewijding, een bewustzijn van z’n onregelmatigheid en van de grote moeilijkheid om terug te gaan zonder in geweten te voelen dat men terug in nieuwe zonden zou vallen.”

“Er zijn ook de gevallen van diegenen die er alles aan gedaan hebben om hun eerste huwelijk te redden en die onrechtvaardig in de steek werden gelaten, of diegenen die in een tweede huwelijk zijn gegaan om de kinderen op te voeden, en die soms subjectief zeker zijn in geweten dat hun vorige en onherstelbaar gebroken huwelijk nooit geldig geweest is.”

“Het kan niet langer eenvoudigweg gezegd worden dat al diegenen in gelijk welke ‘onregelmatige betrekking’ in staat van

doodzonde leven.” “Hier is meer bij betrokken dan enkel het negeren van de regel.” Een persoon kan “in een concrete situatie zijn die hem of haar niet toestaan om anders te handelen en te beslissen, zonder verdere zonde. Zoals de Synodevaders het stellen kunnen er factoren bestaan die de mogelijkheid limiteren om een beslissing te maken.”

“Een pastoor kan niet voelen dat het genoeg is door gewoonweg de morele wetten toe te passen op diegenen die in onregelmatige betrekkingen leven, alsof het stenen waren om te gooien naar het leven van mensen.”

“Een persoon kan in een concrete situatie zijn die hem of haar niet toestaan om anders te handelen en te beslissen, zonder verdere zonde.”

“Natuurlijke wet kan niet gepresenteerd worden als een reeds vastgezette reeks van regels die zichzelf opleggen op de morele kwestie; het is eerder een bron van objectieve inspiratie voor het diepe persoonlijke proces voor het maken van beslissingen.”

“Door te denken dat alles zwart en wit is, sluiten we soms de weg van genade en groei af, en ontmoedigen we paden van heiliging, die glorie geven aan God.”

De richtlijnen van de Argentijnse bisschoppen zijn evenmin “orthodox”. Voornamelijk punt 6 is zeer duidelijk:

6) In andere, meer complexe omstandigheden, en wanneer een nietigverklaring niet kon verkregen worden, kan de bovengenoemde optie niet doenbaar zijn. Desalniettemin, is het pad van onderscheiding mogelijk. Indien er erkentelijkheid is dat, in een concreet geval, er beperkingen zijn die de verantwoordelijkheid en laakbaarheid verzwakken (Cf 301-302), in het bijzonder wanneer een persoon denkt dat hij/zij in nieuwe zonden zou vallen en de kinderen van de nieuwe vereniging zou pijn doen, opent Amoris Laetitia de mogelijkheid van de toegang tot de Sacramenten van

Verzoening en de Eucharistie (Cf. voetnoten 336 en 351). Deze maken de persoon vatbaar om te blijven groeien en rijpen met de sterkte van de genade.

Paus Franciscus maakte deze interpretatie zich eigen, en verhiel dit in 2017 tot het Magisterium door zijn brief, waarin hij deze heterodoxe interpretatie bevestigde, op te nemen in de Akten van de Apostolische Stoel.

<https://restkerk.net/2018/01/15/amoris-laetitia-en-de-richtlijnen-van-de-argentinse-bisschoppen-kunnen-onmogelijk-orthodox-geinterpreteerd-worden/>

[https://restkerk.net/2017/12/04/paus Franciscus-verheft-zijn-interpretatie-van-amoris-laetitia-tot-magisterium/](https://restkerk.net/2017/12/04/paus-Franciscus-verheft-zijn-interpretatie-van-amoris-laetitia-tot-magisterium/)

En de bisschoppen van Kazachstan publiceerden in 2018 een geloofsverklaring met betrekking tot de dwalingen in Amoris Laetitia, waarbij ze verklaarden dat *“de vernoemde pastorale normen [die communie voor hertrouwde gescheidenen goedpraten] in de praktijk en in de tijd worden onthuld als een middel om de ‘plaaag van echtscheiding’ te verspreiden.”*

<https://restkerk.net/2018/01/02/bisschoppen-van-kazachstan-publiceren-geloofsverklaring-amoris-laetitia-is-vreemd-aan-de-kerk-en-verspreidt-een-plaaag-van-echtscheiding-in-de-kerk/>

En de vier kardinalen die middels vijf dubia of vragen opheldering vroegen aan Franciscus m.b.t. Amoris Laetitia, kregen tot op heden geen antwoord. Zie ook pag. 88-89.

[https://restkerk.net/2017/09/07/paus Franciscus-wacht-gewoon-tot-alle-dubia-kardinalen-dood-zijn-nu-ook-kardinaal-caffarra-overleden/](https://restkerk.net/2017/09/07/paus-Franciscus-wacht-gewoon-tot-alle-dubia-kardinalen-dood-zijn-nu-ook-kardinaal-caffarra-overleden/)

2. Er is inderdaad een strijd losgebarsten: Bisschop tegen bisschop en kardinaal tegen kardinaal. Dat kan niemand nog ontkennen.

<https://restkerk.net/2016/11/25/kardinaal-tegen-kardinaal-hoofd-griekse-bisschoppen-haalt-uit-naar-de-vier-kardinalen-kardinaal-cupich-zegt-dat-wie-amoris-laetita-in-vraag-stelt-zich-moet-bekeren/>

De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen

Zondag 17 februari 2013 19.00u

Mijn zeer geliefde dochter, **het schisma binnen de Katholieke Kerk zal nu zoals voorzien, voor heel de wereld zichtbaar, waargenomen worden (1)**. Het vertrek van Mijn welbeminde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, markeert het begin van het einde. Ik heb gedurende de laatste twee jaar geprobeerd om door jou, Mijn uitverkoren profeet, Mijn Kerk op aarde voor te bereiden op deze droevige gebeurtenis. De vrijmetselaarselite heeft de controle over Mijn Kerk bemachtigd en zij zullen bij de Katholieken het meest snode bedrog hanteren. De sleutels van Rome zijn nu in Mijn handen. Ze werden door Mijn Vader aan Mij overgedragen. Ik zal al Mijn volgelingen zo sturen dat de waarheid aangehouden kan worden en Mijn heilig woord intact blijft. De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen en Mijn woord zal, net zoals het tijdens Mijn tijd op aarde was, als ketterij behandeld worden. **Vergis je niet, want terwijl het bedrog de wereld voorgehouden wordt – alsof het nieuwe bewind de waarheid vertegenwoordigt – zul jij, Mijn dochter, in Mijn naam vreselijk lijden, net als de profeten die voor jou kwamen (2)**. Mijn volgelingen moeten rustig blijven en bidden om de redding van Mijn meest heilige dienaren, die in deze gruwel verwickeld zullen raken. Ik roep hen op om als volgt te reageren:

Blijf Mijn Leer navolgen! Laat het woord van God nooit varen! Blijf trouw aan jullie heilige plichten en dien de heilige sacramenten toe zoals jullie door Mij opgedragen werd! De Leer van de Katholieke

Kerk, die gebaseerd is op haar oprichting door Mijn apostel Petrus, blijft onfeilbaar. Dat zal nu veranderen van zodra het fundament aan het wankelen gebracht wordt door de komende veranderingen. Binnenkort zullen jullie Mijn Kerk niet langer herkennen, en jullie zullen je erg ongemakkelijk voelen wanneer jullie zien hoe er met mijn heilig woord geknoeid zal worden.

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Het schisma is inderdaad al gauw zichtbaar geworden.

[https://restkerk.net/2014/10/18/de-frontlijn-van-het-schisma-begint-zich-af-te-tekenen-veel-synodevaders-zijn-woedend-en-verontwaardigd-over-paus Franciscus/](https://restkerk.net/2014/10/18/de-frontlijn-van-het-schisma-begint-zich-af-te-tekenen-veel-synodevaders-zijn-woedend-en-verontwaardigd-over-paus-Franciscus/)

2. Toen Benedictus was afgetreden en Kardinaal Paus Franciscus de Stoel van Petrus besteeg, keerden velen deze boodschappen de rug toe, want ze konden niet geloven dat deze nederig en charmant voorkomende paus de Valse Profetie kon zijn. De profetes Maria Divine Mercy werd toen door velen verketterd als geen ander. Ze heeft inderdaad vreselijk geleden, en ze werd zelfs bedreigd, gewoon omwille van het feit dat in haar boodschappen Franciscus als de Valse Profetie werd bestempeld. Er werden vele haatblogs aangemaakt en volgens eigen bronnen werd ze zelfs binnen eigen familie verguisd.

<https://restkerk.files.wordpress.com/2015/12/over-mdm-en-het-boek-der-waarheid-final1.pdf>

Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

Maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen. Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luid roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. **Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenpraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk (1),** maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. De waarheid van Mijn Woord – dat aan jou, Mijn dochter, gegeven wordt – zal hen uiteindelijk langzaam beginnen dagen. Hoe zullen zij huilen van verdriet wanneer zij beseffen dat Ik het ben, Jezus Christus, die - met de zegen van Mijn Vader – aan jullie tot in detail de eindtijdprophetieën openbaart.

Vervolgens zullen zij elk woord van Mijn heilige lippen verslinden terwijl Ik meer komende gebeurtenissen openbaar om de

mensheid voor te bereiden. Het is essentieel dat men luistert en gehoor geeft aan Mijn oproep zodat Ik iedereen kan behoeden voor de greep van het Beest.

Terwijl de Valse Profeet druk bezig is met zijn verheven ambities om de Katholieken in de wereld te imponeren, zal hij even aan de kant geschoven worden omdat de Antichrist, zoals voorzien, nu het wereldtoneel zal betreden. Zodra jullie de mediaberichten over de nieuwe, veelbelovende, bedreven vredesonderhandelaar horen, zullen jullie weten wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van Satan.

Denk eraan - hoe beangstigend dit ook mag zijn - dat Ik, Jezus Christus, Koning Ben! Geen mens, geen vijand heeft meer macht dan God. Maar de strijd om zielen moet, zoals voorzien, gestreden worden. Door Mijn Woord, Mijn boodschappen en Mijn gebeden te verspreiden, zullen jullie Mij helpen om de zielen te redden die Ik nodig heb, opdat Mijn Nieuw Paradijs met al Gods kinderen gevuld kan worden.

Vertrouw altijd op Mij, jullie Jezus, aangezien Ik jullie zal leiden en beschermen tijdens deze gruwel op aarde. Ik beloof dat deze periode kort zal zijn.

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Paus Franciscus werd inderdaad geprezen als iemand die vernieuwing brengt in de Katholieke Kerk, en hij vergoelijkt inderdaad de zonde.

Zo ontving hij in 2015 in een privé-audiëntie een transseksueel en diens echtgenote, wat werd gezien als een teken van aanvaarding.

Datzelfde jaar vergeleek hij een condoom met een “pleistertje voor op de wonde”: **“Laten we niet praten over of iemand dit of dat type pleistertje voor een kleine wonde kan gebruiken, de serieuze wonde is sociale onrechtvaardigheid, milieu-onrechtvaardigheid, ongerechtigheid...”**



[https://restkerk.net/2017/02/04/paus Franciscus-werkelijke-standpunt-over-contraceptie/](https://restkerk.net/2017/02/04/paus-Franciscus-werkelijke-standpunt-over-contraceptie/)

[https://restkerk.net/2015/01/27/breaking-paus Franciscus-ontving-op-24-januari-een-transseksueel-en-zijn-vrouw/](https://restkerk.net/2015/01/27/breaking-paus-Franciscus-ontving-op-24-januari-een-transseksueel-en-zijn-vrouw/)

In 2016 gaf Franciscus zijn Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia uit, waarin staat:

Vanwege de vormen van conditionerende en milderende factoren, is het mogelijk dat in een objectieve situatie van zonde -die subjectief

niet laakbaar kan zijn, of zelfs volledig onlaakbaar – een persoon in Gods genade kan leven, kan liefhebben en ook kan groeien in het leven van genade en liefdadigheid, terwijl deze hiervoor hulp van de Kerk krijgt.” (351)

351: In sommige gevallen kan dit de hulp van de Sacramenten omvatten. Daarom “wil ik priesters eraan herinneren dat de biecht geen martelkamer mag zijn, maar eerder een ontmoeting met Gods barmhartigheid (Evangelii Gaudium, 4: AAS 105 [2013], 1038). Ik zou ook willen verklaren dat de Eucharistie “geen prijs voor de perfecten is, maar een krachtig medicijn en voedsel voor de zwakken” (ibid., 47:1039).

Dit gaf bij bepaalde bisschoppenconferenties, waaronder die van Argentinië, Malta en België, de aanleiding om de conclusie te trekken dat de H. Communie voor hertrouwde gescheidenen die leven als gehuwden, nu toegelaten is, zonder dat deze mensen in seksuele onthouding hoeven te leven, zoals bepaald door Paus Johannes Paulus II in *Familiaris Consortio*.

<https://restkerk.net/2017/05/29/belgische-bisschoppen-amoris-laetitia-opent-wel-degelijk-een-deur-voor-hertrouwde-echtgescheidenen-om-de-sacramenten-te-ontvangen/>

<https://restkerk.net/2017/06/15/argentinse-bisschop-organiseert-speciale-mis-om-communie-aan-hertrouwde-gescheidenen-te-geven-ook-bisschoppen-in-sicilie-passen-amoris-laetitia-toe/>

Franciscus bevestigde deze visie ook door een brief die hij schreef aan de Argentijnse bisschoppenconferentie en waarin hij hun richtlijnen omtrent Amoris Laetitia onderstreepte, op te nemen in de Akten van de Apostolische Stoel, waarbij deze brief en dus de interpretatie van de Argentijnse bisschoppen, tot ‘Magisterium’ of Kerkelijk Leergezag werd verheven.

<https://restkerk.net/2017/12/04/paus-Franciscus-verheft-zijn-interpretatie-van-amoris-laetitia-tot-magisterium/>

Vier Kardinalen dienden vijf dubia, of vragen om opheldering van bepaalde onduidelijke punten in bij Franciscus. Naar verluidt kookte hij van woede toen hij deze vijf vragen ontving. Ze hebben nooit een antwoord gekregen.

De dubia

Er wordt gevraagd of, volgend op de bevestigingen van Amoris Laetitia (300-305), het nu mogelijk is geworden om een persoon de absolutie te geven in het Sacrament van de Biecht, en bijgevolg tot de H. Communie toe te laten, die, terwijl hij gebonden is door een geldige huwelijksband, samenleeft met een andere persoon 'more uxorio' (als echtgenoten), zonder de voorwaarden te vervullen die voorzien zijn door Familiaris Consortio 84, en daaropvolgend bevestigd door Reconciliatio et Paenitentia 34, en Sacramentum Caritatis 29. Kan de uitdrukking "in bepaalde gevallen" zoals gevonden in voetnoot 351 (305) van de exhortatie Amoris Laetitia, toegepast worden op gescheiden personen die in een nieuwe vereniging leven en die blijven leven 'more uxorio'?

Moet men, na de publicatie van de post-synodale exhortatie Amoris Laetitia (304), nog steeds de leer van de encycliek van H. Johannes Paulus II, Veritatis Splendor, 79, als geldig beschouwen, die gebaseerd is op de H. Schrift en de Traditie van de Kerk, over het bestaan van absolute morele normen die intrinsieke slechte daden verbieden, en die bindend zijn zonder uitzonderingen?

Is het na Amoris Laetitia (301) nog steeds mogelijk om te bevestigen dat een persoon die voortdurend in strijd leeft met een gebod van Gods wet, bijvoorbeeld deze die overspel

verbiedt (Matt. 19,3-9), zichzelf in een objectieve situatie van zware voortdurende zonde vindt (Pauselijke Raad voor Wetgevende Teksten, “Verklaring”, 24 juni 2000)?

Moet men, na de bevestigingen van Amoris Laetitia (302) over “omstandigheden die de morele verantwoordelijkheid verlichten”, nog steeds de leer geldig achten van de encycliek van de H. Johannes Paulus II, Veritatis Splendor, 81, gebaseerd op de H. Schrift en de Traditie van de Kerk, volgens de welke “omstandigheden of intenties nooit een daad die intrinsiek slecht is vanwege het doel, kunnen omvormen in een daad die ‘subjectief’ goed is of te verdedigen valt als een keuze”?

Moet men, na Amoris Laetitia (303) nog steeds de leer geldig achten van de encycliek van de H. Johannes Paulus II, Veritatis Splendor, 56, gebaseerd op de H. Schrift en op de Traditie van de Kerk, die een creatieve interpretatie uitsluit van de rol van het geweten, en die benadrukt dat geweten nooit kan aangewend worden om uitzonderingen t.o.v. absolute morele normen te rechtvaardigen, die intrinsieke slechte daden verbieden vanwege hun doel?

<https://restkerk.net/2016/11/18/paus-Franciscus-kookt-van-woede-n-a-v-de-brief-van-de-vier-kardinalen/>

Kardinaal Burke gaf in 2017 aan dat Amoris Laetitia “een wijziging aan de Leer van de Kerk is.” Mgr. Athanasius Schneider maakte in een interview brandhoud van de exhortatie, en noemde het “vreugde van overspel.”

<https://restkerk.net/2016/04/08/breaking-paus-Franciscus-in-amoris-laetitia-het-kan-niet-langer-gezegd-worden-dat-al-diegenen-met-een-onregelmatige-betrekking-in-doodzonde-leven/>

<https://restkerk.net/2016/12/12/bisschop-athanasius-schneider-boort-amoris-laetitia-de-grond-in-vreugde-van-overspel/>

<https://restkerk.net/2016/11/25/kardinaal-tegen-kardinaal-hoofdgriekse-bisschoppen-haalt-uit-naar-de-vier-kardinalen-kardinaal-cupich-zegt-dat-wie-amoris-laetitia-in-vraag-stelt-zich-moet-bekeren/>

<https://restkerk.net/2017/02/22/priesters-en-seminaristen-in-malta-die-zich-weigeren-te-schikken-naar-amoris-laetitia-woorden-onder-druk-gezet/>

<https://restkerk.net/2017/06/02/kardinaal-burke-geeft-voor-het-eerst-openlijk-toe-amoris-laetitia-is-een-wijziging-aan-de-leer-van-de-kerk/>

<https://restkerk.net/2017/04/27/amoris-laetitia-de-puppetshow/>

Franciscus heeft zich meerdere malen negatief uitgelaten over abortus, en lijkt pro-life te zijn, maar hij doet niets anders dan de loftrumpet steken over pro-abortus-politici, en ontvangt aan de lopende band pro-abortus-sprekers in het Vaticaan...

<https://restkerk.net/2018/01/16/paus-Franciscus-voor-abortus-of-niet/>

Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

Woensdag 27 februari 2013 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen. Er zal verklaard worden dat het een ander soort van offer aan God gaat worden en jullie zullen onmiddellijk weten wanneer dat zal plaatsgrijpen, want de praktijk van de Heilige Mis zal door de Valse Profeet stopgezet worden. In plaats van de Heilige Mis zal er een heidens ene-wereldritueel komen en jullie, Mijn geliefde volgelingen, die met de gave van de Heilige Geest gezegend zijn, zullen dit zien voor wat het zal zijn.

Jullie mogen nooit ofte nimmer Mijn Kerk verlaten die Ik jullie gaf, die berust op Mijn Leer en het Offer van Mijn kruisdood, en die jullie met de meest heilige gaven geschonken werd.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn Kerk. Mijn geliefde priesters en geestelijken, die met de gave van de Heilige Geest

gezegend zijn, zullen Mij nooit in de steek laten. Noch zullen zij jullie in de steek laten. En dus zal Mijn Kerk voortleven vermits deze nooit kan vergaan. De Kerk is Mijn Lichaam op aarde en kan daardoor nooit vernietigd worden. Niettemin zal ze vermorzeld, gekweld, verworpen en daarna om te sterven in de woestijn achtergelaten worden. Hoewel Mijn vijanden alles in het werk zullen stellen om de laatste zweem van leven te vernietigen, zal Mijn Kerk weer opstaan. Maar denk eraan dat deze nooit zal vergaan, ook al lijkt het misschien zo!

Mijn Kerk op aarde zal verkleind zijn en zal, niet door haar eigen schuld, het restleger worden. **Mijn ware Plaatsbekleder, die verworpen werd, zal strijden om naar zijn beste vermogen Gods kinderen te leiden (1).** Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie de weg zal wijzen, jullie zal optillen en jullie zal bevrijden uit het kwaad dat jullie opgedrongen zal worden; een kwaad dat tot een abrupt en vreselijk einde komen zal, voor al diegenen die partij kiezen voor de Antichrist en zijn slaven.

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Paus Benedictus XVI heeft inderdaad getracht om af en toe de stilte te doorbreken, en vanuit het Klooster Mater Ecclesiae (Moeder de Kerk) ons te herinneren aan de waarheid, waardoor hij zijn verantwoordelijk als Paus op zich nam, ondanks zijn ballingschap. Zie ook blz. 103.

<https://restkerk.net/2014/10/25/paus-benedictus-spreekt-het-verzaken-aan-de-waarheid-is-dodelijk-voor-het-geloof/>

<https://restkerk.net/2016/03/17/paus-benedictus-doorbreekt-de-stilte-en-zegt-dat-de-kerk-in-een-tweezijdige-diepe-crisis-is/>

<https://restkerk.net/2016/09/23/paus-benedictus-op-de-vraag-of-hij-de-laatste-paus-is-alles-is-mogelijk/>

<https://restkerk.net/2019/04/11/paus-benedictus-breekt-de-stilte-en-doet-zijn-zeg-over-de-misbruikcrisis-in-de-kerk/>

Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren

Vrijdag 8 maart 2013 14.05u

Mijn zeer geliefde dochter, Satan gaat hevig tekeer tegen Mijn Kerk op aarde en zijn teistering blijft zich binnen haar muren verspreiden.

De sluwe bedrieger, die geduldig in de coulissen heeft liggen wachten, zal weldra zijn heerschappij over Mijn arme, argeloze gewijde dienaren uitroepen. De pijn die hij zal veroorzaken, is voor Mij moeilijk te verdragen maar uiteindelijk zal zijn heerschappij uitmonden in de definitieve zuivering van het kwaad uit de kern van Mijn Kerk. Hij heeft zijn positie zorgvuldig gemanipuleerd en spoedig zal, te midden van zijn luisterrijk hof, zijn hoogdravende gedrag gezien worden. **Zijn trots, arrogantie en zelfobsessie zullen in het begin zorgvuldig voor de wereld verborgen worden (1).** In de buitenwereld zal er een zucht van opluchting te horen zijn, als de trompetten schallen om zijn ambtstermijn als hoofd van Mijn Kerk aan te kondigen.

Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar het zal niet aan Mij, Jezus Christus, zijn dat hij zijn trouw belooft, want hij bezit geen enkele liefde voor Mij. Zijn trouw gaat uit naar het Beest en hoe zal hij Mijn gewijde dienaren, die hem zullen steunen, uitlachen en bespotten. Hij, die het waagt in Mijn tempel plaats te nemen, en die door de Boze gestuurd werd, kan de waarheid niet spreken want hij komt niet van Mij (2). Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en

in kleine stukjes te scheuren voordat hij, met zijn verachtelijke mond, deze zal uitspuwen (3).

Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Mijn Kerk is nog in leven, maar enkel diegenen die de waarheid spreken en zich houden aan het heilig Woord van God, kunnen deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Nu door de Stoel van Petrus de ultieme belediging tegenover Mij, Jezus Christus, zich zal gaan manifesteren, zullen jullie eindelijk de waarheid vatten. Het Boek der Waarheid, aan Daniël voorgezegd voor de eindtijd, zal door leden van Mijn Kerk niet lichtzinnig opgenomen worden, want de inhoud ervan zal Mijn geliefde gewijde dienaren tegen de borst stuiten zodra zij beseffen dat Ik de waarheid spreek.

De Valse Profeet – hij die zich voordoeft als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden.

Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en **zal Mijn Kerk in tweeën delen (3)**, en daarop nog eens halveren. **Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te schepen (4)**. Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien. Zijn handelwijze zal niet onmiddellijk zichtbaar zijn, **maar al vlug zullen de voortekenen gezien worden terwijl hij de steun van invloedrijke wereldleiders en diegenen die hooggeplaatst zijn, zal beginnen opzoeken (5)**.

Wanneer de gruwel ingeburgerd raakt, zullen er zich plotseling veranderingen voordoen. Kort daarna zullen er aankondigingen

van hem komen om, door zich bij alle geloofsovertuigingen en andere religies aan te sluiten, een verenigde katholieke kerk te creëren. Hij zal aan het hoofd staan van de nieuwe ene-wereldreligie en zal heersen over heidense religies. Hij zal het atheïsme insluiten door het stigma, waarvan hij zal zeggen dat dit aan het nastreven van de zogenaamde mensenrechten toe te schrijven is, te laten varen. Alles wat in Gods ogen zonde is, zal door deze nieuwe allesomvattende kerk als toelaatbaar beschouwd worden.

Iedereen die hem durft aanvechten, zal opgespoord en gestraft worden. **Die priesters, bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd worden en ontdaan van hun titels (6).** Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor veel priesters moeten gaan onderduiken. Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister alstublieft naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden.

Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en

het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis. Deze verwoesting kan leiden tot de ineenstorting van de structuur van Mijn Kerk. De veranderingen en de aanpassingen van gebouwen zullen - samen met de nieuwe tempel, gecreëerd voor de één- wereldkerk – in Rome vervaardigd en gesitueerd worden.

Wees er zeker van dat - net zoals Mijn tempel geschonden wordt – Ik, Jezus Christus, de Redder van de hele mensheid, afgedankt en in de goot geworpen zal worden!

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Zijn trots en arrogantie werd in de eerste jaren inderdaad zorgvuldig verborgen gehouden achter een masker van nederigheid, waardoor velen in de val traptten. Pas later werd bekend dat Franciscus achter gesloten deuren zich geheel anders gedraagt, en dat zijn nederigheid berekend is.

[https://restkerk.net/2015/09/04/hoe-ballingschap-in-argentinie-paus Franciscus-heeft-gevormd/](https://restkerk.net/2015/09/04/hoe-ballingschap-in-argentinie-paus-Franciscus-heeft-gevormd/)

<https://restkerk.net/2017/12/04/opmerkelijk-nieuw-boek-verschenen-the-dictator-pope/>

2. Franciscus' trouw gaat inderdaad uit naar het Beest, en hij bezit inderdaad geen enkele liefde voor Jezus. Eerst en vooral is er zijn

‘miraculeuze genezing’ door zijn Oosterse geneesheer en Taoïst Liu Ming, die hem door middel van het “richten van de energie in zijn lichaam” genas van zijn kwalen. Zie ook pag. 21 en verder. Franciscus is ook een communistische infiltrant, wat zich kenmerkt door zijn gedachtengoed strookt met de Latijns-Amerikaanse Marxistische bevrijdingstheologie. De door Johannes Paulus II geëxcommuniceerde priester en bevrijdingstheoloog Leonardo Boff zei in 2014 dat Paus Franciscus “een groot man van de bevrijdingstheologie is.”

<https://restkerk.net/2014/02/18/paus-Franciscus-boff-bevrijdingstheologie-en-het-taoïsme/>

<https://restkerk.net/2015/04/13/paus-benedictus-xvi-bevrijdingstheologie-is-een-vervalsing-van-het-geloof/>

<https://restkerk.net/2016/08/19/paus-Franciscus-rehabiliteert-opnieuw-individuen-en-instituten-die-door-paus-benedictus-werden-veroordeeld/>

Franciscus heeft geen enkele liefde voor Jezus, en toont dit door nooit te knielen voor het heilig Sacrament, noch tijdens de H. Mis, noch tijdens aanbiddingsmomenten. Hij blijft altijd rechtop staan of zitten vóór het uitgestald Heilig Sacrament. Zelfs een kniebuiging kan er niet van af. En dit terwijl hij perfect kan knielen om de voeten van Moslims te wassen op Witte Donderdag, of zoals in april 2019, om de voeten van de politieke leiders van Zuid-Soedan te kussen.

<https://restkerk.net/2019/04/12/paus-Franciscus-knielt-maar-niet-voor-het-allerheiligste/>

<https://restkerk.net/2017/03/28/paus-Franciscus-toonde-geen-eerbied-en-houding-van-gebed-voor-het-uitgestald-heilig-sacrament-tijdens-zijn-bezoek-aan-de-kathedraal-van-milaan/>

[https://restkerk.net/2017/06/21/sacramentsprocessie-paus Franciscus-doet-opnieuw-niet-mee-sacramentswagen-dit-jaar-afgeschaft/](https://restkerk.net/2017/06/21/sacramentsprocessie-paus-Franciscus-doet-opnieuw-niet-mee-sacramentswagen-dit-jaar-afgeschaft/)

[https://restkerk.net/2015/06/05/net-zoals-vorig-jaar-deed-paus Franciscus-niet-mee-aan-de-sacramentsprocessie/](https://restkerk.net/2015/06/05/net-zoals-vorig-jaar-deed-paus-Franciscus-niet-mee-aan-de-sacramentsprocessie/)

[https://restkerk.net/2019/04/19/restkerk-tv-paus Franciscus-en-de-h-eucharistie/](https://restkerk.net/2019/04/19/restkerk-tv-paus-Franciscus-en-de-h-eucharistie/)

De Heilige Eucharistie bij Paus Franciscus:

<https://www.youtube.com/watch?v=WHFLEPv9piE>

Hij toonde dit ook door toe te laten dat de H. Communie wordt gegeven aan mensen die in staat van doodzonde leven.

<https://restkerk.net/2014/04/24/paus-franciscus-belt-vrouw-die-gescheiden-man-huwde-en-zegt-dat-het-ontvangen-van-de-communie-ok-is/>

[https://restkerk.net/2016/09/10/paus Franciscus-geeft-in-brief-openlijk-toe-dat-er-geen-andere-interpretatie-van-amoris-laetitia-is-dan-de-toelating-van-communie-voor-hertrouwde-gescheidenen/](https://restkerk.net/2016/09/10/paus-Franciscus-geeft-in-brief-openlijk-toe-dat-er-geen-andere-interpretatie-van-amoris-laetitia-is-dan-de-toelating-van-communie-voor-hertrouwde-gescheidenen/)

3. Door de ‘decentralisatie’ die Franciscus heeft geïntroduceerd, waardoor bisschoppenconferenties van afzonderlijke landen meer zeggenschap krijgen, en de enorme verwarring die is ontstaan in de nasleep van Amoris Laetitia, is er grote verdeeldheid ontstaan in de Kerk, en werd de Kerk inderdaad als het ware “in stukjes gescheurd.” In België mogen hertrouwde gescheidenen nu ter Communie gaan, in Polen dan weer niet. De Duitse Kerk wil dan weer een eigen ‘synodale weg’ bewandelen en o.a. het celibaat afschaffen, homoseksualiteit en contraceptie goedkeuren en dreigt zich daarmee af te scheuren van Rome (dat zich ook reeds in apostasie bevindt), omdat volgens hen niet snel genoeg de gewenste

hervormingen worden doorgevoerd. Met andere woorden: zelfs in het modernistische kamp is er verdeeldheid alom. Uiteindelijk zal alles leiden tot een schisma: de Ware Kerk los van het afvallige Rome en diegenen die met Rome meedoen.

<https://restkerk.net/2016/02/10/hervormingen-gezonde-decentralisatie-en-twee-nieuwe-dicasterieen/>

<https://restkerk.net/2019/03/19/synodale-kerk-duitse-bisschoppen-zullen-katholieke-leer-over-seksualiteit-herzien/>

<https://restkerk.net/2019/05/06/prof-de-mattei-het-meest-vreselijke-schisma-die-de-wereld-ooit-gezien-heeft/>

4. De meer traditioneel gezinde bisschoppen en kardinalen werden inderdaad één voor één vervroegd op pensioen gestuurd, en vervangen door een modernist. Ook te traditionele kloostercongregaties kregen een apostolische visitatie en gingen vervolgens op de schop.

<https://restkerk.net/2014/09/17/trouwe-aanhangers-van-paus-benedictus-woorden-door-paus-Franciscus-afgedankt/>

<https://restkerk.net/2015/07/31/paus-Franciscus-ontslaat-zijn-persoonlijke-dokter-zonder-enige-duidelijke-reden/>

<https://restkerk.net/2016/11/22/paus-Franciscus-ontslaat-alle-leden-van-de-pauselijke-academie-voor-het-leven/>

<https://restkerk.net/2017/01/05/paus-Franciscus-ontslaat-drie-priesters-uit-de-congregatie-van-de-geloofsleer-ik-ben-de-paus-en-ik-hoef-mij-niet-te-rechtvaardigen/>

5. In het begin verraste Paus Franciscus iedereen door ‘een Kerk voor de armen’ te prediken, maar ook door raadgevers te verwelkomen van de meest bekende en meest dure bedrijven, organisaties en financiële systemen, van McKinsey, Ernst & Young,

tot Promontory en KPMG, om zich te mengen in de financiën van het Vaticaan. Hij is de eerste “paus” die op zo’n korte tijd zoveel hoge en bovenal rijke ‘piefen’ (CEO’s van grote technologiebedrijven, wereldleiders, filmsterren en voetbalsterren inclusief) ontving.

<https://restkerk.net/2016/03/12/paus-Franciscus-audienties-met-hoge-piefen-een-overzicht/>

6. Kardinaal Burke heeft reeds nagedacht over het feit dat hij, omwille van zijn verzet tegen Franciscus, zou kunnen geëxcommuniceerd worden. De Siciliaanse priester Minutella werd reeds in 2018 geëxcommuniceerd, vanwege zijn kritiek en verzet tegen het beleid en de afvallige leer van Franciscus. Hij werd verplicht trouw te zweren aan het ‘Magisterium’ van Paus Franciscus, wat hij weigerde.

Op 13 november 2018 werd Vader Alessandro Maria Minutella op de hoogte gebracht van het Decreet van 15 augustus 2018 (Prot. No. 046/18) waarbij de Aartsbisschop Corrado Lorefice de automatische excommunicatie VERKLAART, die diezelfde priester heeft opgelopen voor de misdaad van ketterij en voor de misdaad van schisma, zoals vereist door de canonieke wet (cf. can.1364 §1 CIC), met alle gevolgen die rijzen uit diezelfde maatregel.

De Aartsbischoppelijke Kanselier, Vader Vincenzo Talluto

<https://restkerk.net/2018/04/18/kardinaal-burke-is-terug-van-weggeweest-ik-heb-al-nagedacht-over-de-gevolgen-van-het-weerstaan-van-de-paus-inclusief-excommunicatie/>

<https://restkerk.net/2018/11/14/aartsbisschop-van-palermo-publiceert-decreet-dat-de-excommunicatie-van-don-minutella-bevestigt/>

God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest

Dinsdag 12 maart 2013 14.38u

Mijn liefste dochter, de Hemel weent van verdriet op deze vreselijke dag, die zo lang geleden voorspeld werd.

De hele mensheid zal nu geconfronteerd worden met de allergrootste misleiding, en dat is het werk van het Beest. De tranen van Mijn Zoon, wiens kruisdood Mijn kinderen de vrijheid schonk, vallen nu, op dit moment, in doodstrijd neer op heel de wereld. Mijn woede wordt momenteel ingehouden maar Mijn verbolgenheid is groot. Zeer spoedig zal voor al diegenen, die door Mijn Zoon aangeduid zijn om Zijn kudde op aarde te leiden, het bedrog duidelijk worden. De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest. Het zal pijnlijk zijn, maar weldra zal de kastijding – die zal volgen op de snode vervolging, beraamd door de vijand en zijn trawanten – het verderf wegvagen. Ik roep al Mijn kinderen op om zich in deze tijd tot Mijn Zoon te wenden en al jullie vertrouwen op Hem te stellen.

Wees dapper, Mijn kleintjes, want deze pijn zal van korte duur zijn. Aan diegenen, die het Beest en de Valse Profeet volgen, zal door de macht van Mijn hand inzicht gegeven worden om hen terug naar het Hart van Mijn Zoon te brengen. Als zij dit geschenk afwijzen, gaan zij verloren en dan zullen zij dezelfde kwelling ondergaan als die waarmee de bedrieger te maken krijgt, die voor eeuwig in de afgrond geworpen zal worden.

De kroning van de Valse Profeet zal door vrijmetselaars-groeperingen, die de laatste fase van de vervolging van al Mijn kinderen plannen, in alle windstreken gevierd worden (1).

Diegenen die met hem mee zullen vieren en die niet beter weten, zullen na verloop van tijd nog meer pijn voelen dan diegenen die de waarheid reeds kennen. Wacht nu af, met moed en hoop, want dit alles moet geschieden voordat het glorieus Rijk van Mijn Zoon zich manifesteert. Jullie moeten Mijn geliefde Zoon te allen tijde jullie trouw beloven en weigeren om leugens te accepteren. Als, en wanneer, jullie gevraagd wordt om deel te nemen aan een nieuwe Mis, weet dan dat dit de grootste vloek zal zijn, die ooit door Satan aan Mijn kinderen opgelegd werd. Weet dat de Hemel jullie de weg zal wijzen en dat jullie, door de pijn met waardigheid te aanvaarden, Mijn Zoon zullen helpen om het laatste Verbond te vervullen.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Vervulde profetie

1. De aanstelling van paus Franciscus werd inderdaad door diverse vrijmetselaarsgroeperingen toegejuicht. De dag na de verkiezing van Franciscus, gaf la Grande Oriente d'Italia (GOI) een formele verklaring waarin ze hem prijzen.

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI

Libertà - Uguaglianza - Fratellanza

Chi Siamo | Istituzione | Letture Essenziali | Le Logge | Allocuzioni | Comunicati | Riviste | Biblioteca | Studi | Bibliografia | Filatelia | GoTV

Newsletter | Eventi & News | Rassegna Stampa | Cultura & dintorni | Dal mondo delle Logge | Video | Archivio GOI | Archivio Sito | Area GOI

CERCA NEL SITO

Cerca

CAMBIA VESTE AL SITO

TORNA ALLA HOMEPAGE

Comunicati

Roma, 14 marzo 2013
Il Gran Maestro Raffi: "Con Papa Francesco nulla sarà più come prima. Chiara la scelta di fraternità per una Chiesa del dialogo, non contaminata dalle logiche e dalle tentazioni del potere temporale"

NOTIZIE FLASH

Roma, 19 marzo 2013
La centralità dei lavori di Loggia. Seminario di approfondimento esoterico a Vibo Valentia

Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Calabria organizza il Seminario di approfondimento esoterico dal titolo "In Loggia con senso, beneficio e giubilo" che si terrà sabato 23 marzo, alle 10, a Vibo Valentia, presso il SOI Hotel

CHI SIAMO

Hier de vertaling van de verklaring.

Rome, 14 maart 2013.

Grootmeester Raffi: “Met paus Franciscus, zal niets meer zijn zoals het vroeger was. Het is een duidelijke keuze van broederschap voor een Kerk van dialoog, die niet gecontamineerd is met de logica en de verleidingen van tijdelijke macht”

“Een man van de armen, ver weg van de Curie. Broederlijkheid en het verlangen tot dialoog waren zijn eerste concrete woorden. Misschien zal niets in de Kerk nog zijn zoals het voordien was. Onze hoop is dat het pontificaat van Franciscus, de paus die komt van ‘het einde van de wereld’ de terugkeer kan tekenen tot het Kerk-woord in plaats van het Kerk-Instituut, waarbij een open dialoog wordt gepromoot met de gelijktijdige wereld, met gelovigen en niet-gelovigen, en waarbij de lente van Vaticanum II wordt gevolgd.”

Dit was het commentaar van Gustavo Raffi, Grootmeester van la Granda Oriente d’Italia, aan het begin van het pontificaat van Franciscus.

“De Jezuïet die dichtbij de minsten van de geschiedenis is” vertelt Raffi verder, “heeft de grote opportuniteit om de wereld het gezicht van een Kerk te tonen die een nieuwe mensheid moet heraanfondingen, niet het gewicht van een instituut dat zichzelf afsluit in verdediging voor zijn eigen privileges. Paus Franciscus kent het echte leven en zal de les van één van zijn favoriete theologen, Romano Guardini, herinneren, voor wie de waarheid van de liefde niet kan gestopt worden.

“Het eenvoudige kruis dat hij droeg op zijn witte kazuifel” concludeert de Grootmeester van Palazzo Giustiniani, “laat ons hopen dat een Kerk van de mensen zijn capaciteit zal herontdekken om dialoog te houden met alle mensen van goede wil en met de

Vrijmetselarij, die zoals de ervaring van Latijns-Amerika ons leert, voor het goed en de vooruitgang van de mensheid werkt, zoals getoond door Boliar, Allende en José Marti, om enkelen te noemen. Dit is de 'witte rook' die we verwachten van de Kerk in onze tijd."

<http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/03/il-gran-maestro-raffi-con-papa-francesco-nulla-sara-piu-come-prima.aspx>

De grootloge van Argentinië verwelkomde op 16 maart officieel de verkiezing van kardinaal Jorge Bergoglio als de paus van de Katholieke Kerk en hoofd van het Vaticaan. De Argentijnse Grootmeester Angel Jorge Clavero zegt dat deze aanduiding erkenning bracht aan de Argentijnse natie. In diezelfde week verwelkomden diverse Grootloges in Latijns Amerika, Europa en Asie (Libanon) de verkiezing van paus Franciscus.

<http://masonicpressagency.blogspot.ro/2013/03/grand-lodge-of-argentina-welcomes.html>

In januari 2015 verklaarde de Grootloge van Italië dat ze zich wilden verenigen met paus Franciscus en de Katholieke Kerk. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een grootmeester een brief schreef naar een paus.

<https://restkerk.net/2015/01/24/de-grootloge-van-italie-wil-zich-verenigen-met-paus-franciscus-en-de-kerk/>

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

Woensdag 13 maart 2013 21.20u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd voor de tweede maal ter dood veroordeeld. De belediging van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige waren, snijdt Mij. Toen Ik voor Mijn beulen stond, beschuldigd van ketterij en het durven spreken van de waarheid, renden Mijn apostelen weg en waren nergens te bespeuren. Diegenen die Mij volgden en Mijn Leer aannamen, verraadden Mij toen Mijn Woord door de gezagsdragers aangevochten werd. Zij begonnen het vertrouwen in Mij te verliezen en zij begonnen aan Mij te twijfelen.

Een aantal van Mijn volgelingen geloofden de misdaden van ketterij, waarvan Ik beschuldigd werd, en ze geloofden dat deze gerechtvaardigd waren. Mijn aanklagers – hooggeplaatste mannen, gekleed in buitengewone gewaden en die met een gevoel van echte autoriteit liepen en praatten – waren zo machtig, dat maar weinigen aan hen twijfelden. Ik werd beproefd, uitgedaagd, bespot, gekleineerd, belachelijk gemaakt en uitgelachen om het spreken van de waarheid. De mensen vielen voor deze machthebbers – mannen met krachtige stemmen en van wie het gezag nooit in twijfel getrokken werd. Mijn stem werd als gefluister te midden van het gebrul van Mijn aanklagers. ‘Ketter’ schreeuwden zij. Zij zegden dat Ik met een kwade tong sprak, dat Ik lasterde tegen God en dat Ik hun kerk wilde ruïneren. En dus vermoordden zij Mij in koelen bloede. Wanneer Ik nu tracht om Mijn stem kenbaar te maken, wanneer Ik al Gods kinderen probeer te waarschuwen voor gebeurtenissen – waarover Ik jou, Mijn dochter, de afgelopen paar jaar sprak – zal dat niet anders zijn. Mijn

Woord zal met minachting behandeld worden. Mijn Woord zal in vraag gesteld worden. Twijfels zullen binnensluipen en opnieuw zullen Mijn apostelen weglopen en Mij aan de wolven overlaten.

Vergis jullie niet, de waarheid werd aan jullie geopenbaard! Ik heb jullie, Mijn volgelingen, verteld hoe jullie misleid zullen worden. Dit zal voor jullie zeer moeilijk worden doordat jullie deze bedrieger, die in Mijn Vaders Huis zit, in twijfel zullen trekken. Mijn geliefde Paus Benedictus XVI werd vervolgd en vluchtte, zoals voorspeld. Ik heb deze persoon, die beweert in Mijn naam te komen, niet aangewezen.

Hij, Paus Benedictus, zal Mijn volgelingen naar de waarheid leiden (1). Ik heb hem niet verlaten en Ik zal hem dicht bij Mijn Hart houden en hem de troost schenken die hij in deze tijd nodig heeft.

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Paus Benedictus heeft sinds zijn terugtrekking inderdaad vele malen de stilte doorbroken, om ons te herinneren aan de waarheid, iets dat hem vaak niet in dank werd afgenomen.

In 2014, ongeveer 1,5 jaar na zijn aftreden, waarschuwde Paus Benedictus voor de ontwikkelingen die we nu, in 2019 zien (met o.a. het Menselijke Broederlijkheidsdocument van Abu Dhabi, ondertekend door Franciscus en waarin staat dat “alle religies door God gewild” zijn.”). Hij stelde zich de vraag: “Zou het niet gepaster zijn om andere religies te ontmoeten in dialoog, en elkaar te dienen in het belang van de wereldvrede?” Benedictus zei echter: “In feite denken velen vandaag dat religies elkaar zouden moeten respecteren, en in hun dialoog een algemene strijdmacht worden voor de vrede”. **“Volgens deze manier van denken, wordt het gewoonlijk vanzelfsprekend gevonden dat verschillende religies varianten zijn van dezelfde realiteit”**. “Het wordt aangenomen dat de authentieke Waarheid over God in de laatste analyse onbereikbaar is, en dat men het best het onzegbare kan representeren met een variëteit van symbolen”, ging hij verder. **“Dit verzaken aan de Waarheid lijkt realistisch en nuttig voor vrede onder de religies in de wereld. Het is desalniettemin dodelijk voor het geloof**. In feite verliest het geloof haar bindend karakter en haar zwaarwichtigheid, alles wordt gereduceerd tot uitwisselbare symbolen, in staat om enkel gedistantieerd te refereren naar het ontoegankelijke mysterie van het Goddelijke.”

In 2017 zei hij o.a. dat de Kerk “aan het kapseizen is”, en in 2018 schreef hij: “Laten we bidden dat de Heer zijn Kerk te hulp komt.” In 2019 schreef hij een uitvoerige brief waarin hij de ware wortel van

de misbruikcrisis in de Kerk blootlegt: homoseksualiteit in de seminaries. Franciscus daarentegen, had beweerd dat de oorzaak “een mysterie” is.

<https://restkerk.net/2014/10/25/paus-benedictus-spreekt-het-verzaken-aan-de-waarheid-is-dodelijk-voor-het-geloof/>

<https://restkerk.net/2016/03/17/paus-benedictus-doorbreekt-de-stilte-en-zegt-dat-de-kerk-in-een-tweezijdige-diepe-crisis-is/>

<https://restkerk.net/2016/09/23/paus-benedictus-op-de-vraag-of-hij-de-laatste-paus-is-alles-is-mogelijk/>

<https://restkerk.net/2017/05/22/een-echte-bom-paus-benedictus-wijst-paus Franciscus-terecht-liturgie-is-bij-kardinaal-sarah-in-goede-handen/>

<https://restkerk.net/2017/07/20/benedictus-bewering-dat-de-kerk-aan-het-kapseizen-is-zindert-nog-na-kardinaal-muller-benedictus-ontgoocheld-over-mijn-ontslag/>

<https://restkerk.net/2018/03/19/op-17-maart-werd-dan-de-hele-brief-van-benedictus-vrijgegeven-in-plaats-van-ophemeling-van-paus Franciscus-is-het-een-kaakslag/>

<https://restkerk.net/2018/09/21/nieuwe-brief-van-paus-benedictus-xvi-vrijgegeven-laait-ons-bidden-dat-de-heer-zijn-kerk-te-hulp-komt/>

<https://restkerk.net/2019/04/11/paus-benedictus-breekt-de-stilte-en-doet-zijn-zeg-over-de-misbruikcrisis-in-de-kerk/>

Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden

Donderdag 14 maart 2013 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, wat een lijden wordt er ervaren door Mijn geliefde gewijde dienaren – die Mij nauw aan het Hart liggen – die de waarheid kennen en die de gruwel in Mijn Kerk op aarde moeten aanschouwen.

Er gaat een expliciete belediging komen, die tegen Mijn heilige naam gericht zal zijn, in een poging om Mij tijdens de Goede Week te ontheiligen. Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden en dit zal één van de tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon van Mijn Kerk op aarde zit, niet van Mij komt (1).

Mijn volgelingen, jullie moeten weten dat de profetieën die de wereld geschonken werden – waarschuwend voor de tijd dat binnen Mijn Kerk de macht gegrepen zal worden door diegenen die trouw zijn aan het Beest – ophanden zijn. Die tijd is nu.

Denk eraan dat diegenen, die vol trots een blijk van nederigheid tentoonspreiden, zich schuldig maken aan hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.

Diegenen die zeggen dat Mijn Kerk haar imago moet vernieuwen, de Leer van Mijn Kerk moet actualiseren en die zeggen dat deze, door het moderniseren ervan, door meer mensen aanvaard zal

worden, weet dan dit: Diegenen onder jullie, die zeggen dat jullie Mijn Leer navolgen, maar die willen dat er wetten gewijzigd worden om daden te vergoelijken die in Mijn ogen zondig zijn, scheer jullie weg uit Mijn Kerk! Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis te betreden. Toch is het dat wat er zal gebeuren. Jullie, en al diegenen die onder jullie die veranderingen eisen die door de seculiere wereld omhelsd worden, zullen voldaan zijn, want de Valse Profeet zal jullie verleiden tot zijn begunstiging en jullie zullen elk moment van zijn kortstondige heerschappij toejuichen. Maar het zal niet Mij, Jezus Christus, zijn die jullie zullen navolgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die niet van God komt.

Zovelen zullen de heerschappij van de Valse Profeet omhelzen en Mij met vreugde in hun hart aan de kant schuiven. Wanneer daarna de fouten van zijn handelwijze zichtbaar worden, zullen Mijn arme gewijde dienaren nergens terecht kunnen. Hun smart zal omslaan in angst en hun angst zal omslaan in vertwijfeling. Zij zullen niet weten wie te vertrouwen, maar zij moeten dit beseffen: Mijn Lichaam, Mijn Kerk, mag dan wel gezeseld en ontheilgd worden, maar aan Mijn Geest kan nooit geraakt worden, want deze kan nooit sterven. Aan diegenen onder jullie die Mijn Woord en de waarheid, die jullie als een bijzonder geschenk van de Hemel gekregen hebben, nu verwerpen: Ik zegen jullie. Ik zal Mijn genaden over jullie blijven uitstorten tot jullie terug naar Mij komen. Ik zal nooit opgeven tot Ik jullie armzalige ziel kan redden.

Mijn Kerk, waarin Mijn Leer en de sacramenten intact blijven, zal leven en kan nooit vergaan. Ze heeft geen bakstenen en mortel nodig omdat Ik het ben, Jezus Christus, van wie het Lichaam de Kerk is. Jullie, Mijn trouwe geliefde priesters, gewijde dienaren en

volgelingen, zijn een deel van Mij. Jullie zijn met Mijn Lichaam verenigd om Mijn Kerk op aarde te vormen. Jullie moeten dus leren om sterk, moedig en trouw aan Mijn heilig Woord te zijn, ongeacht welke argumenten van het tegendeel jullie voorgehouden worden.

Het moment waarop het schisma blootgelegd wordt, is dichtbij, en nu reeds is er in Rome een vreselijk onbehagen voelbaar. Wanneer de Heilige Geest met de geest van het kwaad botst, scheidt een richtlijn verdeeldheid zodat twee partijen zich aftekenen. De grote scheuring zal snel neerstrijken (2).

Dan zullen velen van diegenen, die door de leugenaar misleid werden, terug in Mijn heilige armen lopen om bescherming. Ik ben jullie tot gids in deze droevige tijden en vraag dat jullie allemaal Mij jullie tranen overhandigen, en Ik zal jullie troosten naar de geest.

Ik zegen jullie. Ik breng jullie vrede in het hart. Ik bescherm jullie.

Jullie geliefde Jezus

Vervulde profetie

1. Dat goddeloos gebaar is inderdaad gebeurd. Paus Franciscus heeft op Witte Donderdag 28 maart 2013 de voeten van twaalf jeugdgevangenen gewassen en gekust, waaronder één moslima. Door deze publiciteitsstunt trok hij de aandacht weg van waar het tijdens Witte Donderdag écht om draait: de Instelling van de H. Eucharistie. De voetwassing werd door vorige pausen altijd in het Vaticaan gedaan, en bij priesters; zoals Jezus de voeten van zijn Apostelen waste. De betekenis is tweërlei: men moet zuiver zijn om de H. Mis op te dragen en de H. Communie te ontvangen (stof van de voeten vóór de Instelling van de H. Eucharistie), en de priester, bisschop of paus moet als herder ook dienaar van zijn volk zijn. Want we lezen in Joh. 13,12-18: *Toen Hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleden had aangetrokken, nam Hij weer aan tafel plaats en zei: ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie noemen Mij meester en Heer, en terecht, want dat ben Ik. Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan. Waarachtig, Ik verzeker jullie: een knecht is niet meer dan zijn meester, en een gezant niet meer dan degene die hem zendt. Nu je dat weet: gelukkig ben je als je er ook naar handelt. Ik kan dit niet van jullie allemaal zeggen: Ik weet wat voor mensen Ik heb uitgekozen (waarbij hij doelde op Judas).*

Jezus beval zijn apostelen niet om de voeten van de heidenen of de Farizeeën te gaan wassen, maar van elkaar: medechristenen. In 2016 waste Franciscus de voeten van twaalf migranten, waaronder ook moslims en een hindoe. Hij zei toen: “We zijn broeders.”

<https://restkerk.net/2013/08/06/witte-donderdag-28-maart-de-voetwassing/>

<https://restkerk.net/2014/04/18/paus-franciscus-wast-de-voeten-van-12-gehandicapten/>

[https://restkerk.net/2016/03/25/paus Franciscus-wast-de-voeten-van-moslimvluchtelingen-we-zijn-broeders/](https://restkerk.net/2016/03/25/paus-Franciscus-wast-de-voeten-van-moslimvluchtelingen-we-zijn-broeders/)

[https://restkerk.net/2017/04/10/paus Franciscus-viert-witte-donderdag-het-feest-van-de-instelling-van-de-eucharistie-in-een-gevangenis-voor-overlopers-van-de-mafia/](https://restkerk.net/2017/04/10/paus-Franciscus-viert-witte-donderdag-het-feest-van-de-instelling-van-de-eucharistie-in-een-gevangenis-voor-overlopers-van-de-mafia/)

2. De grote scheuring is inderdaad snel neergestreken. Het is slechts kwestie van tijd vooraleer het tot een effectief schisma komt. In 2016 schreef Der Spiegel dat Franciscus in zijn intieme kringen heeft gezegd dat het “niet onmogelijk is dat ik de geschiedenis zal ingaan als de paus die de kerk heeft gesplitst.” En in september 2019 zei hij: “Ik ben niet bang van schisma’s.”

<https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/vatikan-kritik-an-papst-franziskus-nimmt-vor-weihnachten-zu-a-1127247.html>

<https://restkerk.net/2019/05/06/prof-de-mattei-het-meest-vreselijke-schisma-die-de-wereld-ooit-gezien-heeft/>

[https://restkerk.net/2019/09/13/paus Franciscus-ik-ben-niet-bang-van-schismas/](https://restkerk.net/2019/09/13/paus-Franciscus-ik-ben-niet-bang-van-schismas/)

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt

Zondag 7 april 2013 18.40u

Mijn zeer geliefde dochter, **elk van Gods Kerken op aarde die Mij, de Mensenzoon, eren en die Mijn Vader trouw betonen, zullen binnenkort verdeeld zijn. Velen, binnen elke Kerk, zullen rebelleren en er zal grote verdeeldheid ontstaan omdat meerdere misleide zielen in hun gelederen zullen proberen om wetten in te voeren, die de zonde vergoelijken (1).**

De morele verplichtingen, die aangevoeld worden door diegenen die Gods Woord liefhebben en kennen, zullen onder handen genomen worden en zij zullen ervan beschuldigd worden wreed en harteloos te zijn. Hun misdaad zal erin bestaan zich te verzetten tegen zondige wetten, die tot stand zullen komen doordat Kerken zich tijdens de vervolging van de Antichrist ontbinden. Wanneer ze zich opsplitsen en versplinteren, zullen ze op hun grondvesten daveren. Ze zullen niet langer in staat zijn stand te houden tegen de verdorvenheid en de onrechtvaardigheid. Voor veel verbijsterde zielen, die erg in de war zullen raken, zal de tijd dan rijp zijn om een alternatieve tempel van God te aanschouwen.

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt. En doordat God van al Zijn kinderen houdt, zou Hij willen dat zij zich eendrachtig verenigen; zij zouden elkaar moeten omhelzen, ongeacht hun

geloofsovertuiging, hun religie, hun huidskleur, hun ras, hun wetten. Er zal hun verteld worden dat, in aanwezigheid van God, allen verenigd zullen worden en er zal hun allemaal gevraagd worden om vertegenwoordigers naar de nieuwe tempel te sturen, die zich in Rome zal bevinden. Er zal hun verteld worden dat dit het Nieuwe Jeruzalem is, geprofeteerd in de Bijbel en beschermd door Gods uitverkoren leider – de Valse Profet.

Zovelen zullen in deze grote leugen trappen, een bespottling van het heilig Woord van God – dat aan Johannes de evangelist geschonken werd. Elk woord dat voor de eindtijd aan deze profet gegeven werd, zal opgenomen, aangepast en verdraaid worden om het schikken naar de agenda van de Antichrist. Diegenen die deze nieuwe, zogenaamd veelomvattende kerk weigeren te aanvaarden, zullen als onchristelijk beschouwd worden. Zij zullen geïntimideerd worden en voor gek versleten. Als de Heilige Geest er niet was, die hen leidt, zouden zij naar de bedrieglijke en obscene tempel gezogen worden die de lelijke waarheid, die onder de oppervlakte ligt, zal verhullen.

De Antichrist staat op het punt om op het wereldtoneel zijn grootse entree te maken en hij zal het zijn die niet alleen over deze kerken zal heersen maar die ook de mensen zal verleiden om te geloven dat hij speciale goddelijke gaven bezit. Hij zal om zijn geweldige verdiensten aan humanitaire doelen geëerd worden. Hij, de Antichrist, zal voor zijn liefdadigheidswerk internationale onderscheidingen ontvangen. En bovendien zullen ze zeggen dat hij het charisma, verbonden aan heilige mensen, bezit. Het zal niet lang daarna zijn, dat hem wonderen zullen toegeschreven worden tot hij uiteindelijk zal zeggen dat hij een profet met een missie van God is. Velen zullen in dit vreselijke bedrog trappen omdat hij

door de wereldkerken gesteund zal worden en omdat hij de goedkeuring van de Valse Profeet zal krijgen.

Ten slotte zal de wereld geloven dat hij Mij is, Jezus Christus. Mijn Woord zal in dovemansoren vallen aangezien zijn verschijning de hele mensheid verslindt, van wie de toejuiching de stemmen – die het ware Woord van God verkondigen – tot zwijgen zal brengen. Door Mijn grote barmhartigheid zal Ik, samen met de hand van Mijn Vader, ingrijpen bij elke stap op de weg.

Mijn boodschappen zullen tot op de allerlaatste dag nooit ophouden. Mijn stem zal nooit wegsterven. Gods kinderen, die aan Zijn heilig Woord trouw blijven, zullen nooit sterven.

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Er is inderdaad verdeeldheid ontstaan, naar aanleiding van onder andere *Amoris Laetitia*, die de Communie voor hertrouwde gescheidenen voorziet die *more uxorio* (als gehuwden) leven, en waarbij dus echtbreuk wordt vergoelijkt. Zie ook pag. 86 en verder.

De Katholieke Kerk staat nu op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden

Zaterdag 13 april 2013 23.50u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie allen, die in Mij en Mijn boodschappen - opgenomen in dit Boek, het Boek der Waarheid - geloven, te bemoedigen.

Wanneer de mens Mij navolgt en zich aan Mij aanbiedt, moet hij al Mijn eigenschappen nastreven. Dat houdt in dat hij iedereen moet liefhebben in Mijn naam en iedere mens moet behandelen zoals hij zou verwachten zelf behandeld te worden. Wanneer jullie je echter waarlijk aan Mijn zorg overgeven, zullen jullie daardoor lijden. Jullie zullen met wreedheid behandeld worden en alles zal in het werk gesteld worden om verachting over jullie uit te storten.

Ik zeg dit tot al Gods kinderen, en in het bijzonder tot Christenen, want jullie last wordt het zwaarst. Ik roep tot al diegenen in de wereld die in Mij geloven, ongeacht of zij nu wel of niet geloven dat Ik door deze boodschappen tot hen spreek.

Christenen zullen altijd het doelwit zijn van diegenen, die Gods wetten willen veranderen, om deze op hun zondig streven naar plezier en zelfzuchtige verlangens af te stemmen. De Katholieke Kerk staat op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden, en ze zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden. De aanval werd al decennialang gepland en zorgvuldig opgebouwd. Hoe wenen de heiligen in de

Hemel om de catastrofale gebeurtenissen die zich nu zullen ontvouwen met een snelheid die zelfs diegenen zal schokken die niet in deze boodschappen geloven.

Er zal verwarring uit voortvloeien aangezien veel gewijde dienaren machteloos zullen worden omdat alles wat hen dierbaar was in twijfel getrokken en vervolgens omvergeworpen zal worden. **Zij zullen vanuit hun eigen rangen in Mijn naam aangevochten en geïntimideerd worden (1).**

Tot diegenen van jullie, die trouw zijn aan Mijn Kerk op aarde: Ik verzoek jullie dringend om waakzaam te zijn en Mijn Leer te handhaven als jullie Mij trouw willen blijven. Jullie mogen nooit iets anders aanvaarden dan de waarheid die jullie geleerd werd. Weldra zullen jullie je zeer eenzaam voelen en Mijn arme gewijde dienaren zullen verontrust raken omdat hun trouw aan Mij en aan de Kerk, die door Petrus vastgelegd werd, onder hen weggetrokken zal worden.

Tot al diegenen die traditionele, trouwe Christenen zijn: jullie moeten standvastig blijven en jullie mogen geen enkele poging om jullie aan te zetten jullie geloof te verlaten, accepteren. Jullie zullen aan de kant geschoven worden en jullie zullen gedwongen worden akkoord te gaan om jullie kinderen in een valse leer, die niet van God is, te onderwijzen.

Deze gebeurtenissen zullen nu een aanvang nemen (2) en Ik waarschuw jullie daarvoor om jullie de weg te wijzen. Ieder die Mij ervan beschuldigt door deze missie zielen aan te moedigen om Mijn Kerk op aarde te verlaten, begrijpt Mijn instructies niet. Ik vraag jullie gewoon om trouw te blijven aan Mijn Leer zodra jullie

merken dat jullie gedwongen worden om een nieuwe versie van de Kerk te aanvaarden. Deze versie zal in de ogen van God nooit geaccepteerd worden.

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Geestelijken die het niet eens zijn met de zogenaamde hervormingen of introductie van nieuwe wetten, werden en worden inderdaad aangevochten vanuit hun eigen rangen. Meest bekend zijn de vier dubiakardinalen (van wie er reeds twee overleden zijn).

<https://restkerk.net/2017/03/15/aartsbisschop-forte-de-dubia-doen-vragen-rijzen-over-diegenen-die-ze-gesteld-hebben/>

2. Deze gebeurtenissen hebben inderdaad toen een aanvang genomen.

Moeder van Verlossing – Het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo schrikwekkend was het

Maandag 22 juli 2013, 20.17 u.

Mijn kind, het bedrog waarmee de wereld zal te maken krijgen, zal zo moeilijk te onderscheiden zijn, dat alleen zij die zich overgeven aan God en al hun vertrouwen stellen in Mijn Zoon, in staat zullen zijn de beproevingen die op til zijn, te verduren. **Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo schrikwekkend was het voor diegenen binnen de Katholieke Kerk (1).** Het laatste geheim van Fatima blijft Gods kinderen nog steeds onbekend, hoewel een gedeelte ervan is jullie op 26 januari 2012 geopenbaard worden. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn hiervan op de hoogte. Nu moet het volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard worden, zodat Ik de mensheid kan waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van Mijn tussenkomst om zielen te helpen. De Kerk werd van binnenuit aangetast door vijanden van God. Zij – en er zijn er twintig van hen die van binnenuit de controle hebben – hebben het grootste bedrog opgezet. Zij hebben een man verkozen die niet van God is, terwijl de Heilige Vader, aan wie de kroon van Petrus werd verleend, zorgvuldig verwijderd werd.

De details, die Ik bekend maakte, zijn dat er twee mannen de kroon van Petrus zouden dragen in de eindtijd. De ene zal lijden omwille van de leugens die uitgebracht werden om hem in diskrediet te brengen en die van hem eigenlijk een gevangene zullen maken. De andere die verkozen werd zal de verwoesting aanrichten, niet

alleen van de Katholieke Kerk, maar van alle kerken die Mijn Vader vereren en die de Leer aanvaarden van Mijn Zoon, Jezus Christus, Verlosser van de wereld. Er kan maar één hoofd zijn van de Kerk op aarde, gemachtigd door Mijn Zoon, die paus moet blijven tot zijn dood. Om het even welke andere persoon er aanspraak op maakt op de Stoel van Petrus te zitten, is een bedrieger. Dit bedrog heeft één doel, de zielen uit te leveren aan Lucifer en er is maar weinig tijd over voor zulke zielen, die er niet wijzer zullen op worden, om gered te worden.

Kinderen, jullie moeten nu slechts naar één waarschuwing luisteren. Wijk niet af van de onderrichtingen van mijn Zoon. Bevraag elke nieuwe leerstelling die jullie kan aangeboden worden en die voorwendt van Mijn Zoons Kerk op Aarde afkomstig te zijn. De Waarheid is eenvoudig. Ze verandert nooit. De nalatenschap van Mijn Zoon is zeer duidelijk. Sta niet toe dat iemand jullie kritisch vermogen verduistert. Weldra zullen de profetieën van Fatima steek houden. Alles vindt nu plaats voor een ongelovige wereld, maar, helaas, zeer weinigen zullen het begrijpen, totdat het te laat is. Bid, bid, bid mijn allerheiligste Rozenkrans, zo veel als mogelijk, elke dag, om het effect van het kwaad dat jullie omringt, te verzwakken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing

Vervulde profetie

1. Het Derde Geheim werd inderdaad in 1960 niet vrijgegeven zoals gevraagd door Onze Lieve Vrouw, en in 2000 niet volledig onthuld. Volgens een verklaring in een interview met de Duitse priester Ingo Dollinger in 2016 bevestigde Paus Benedictus (toen Kardinaal Ratzinger) dit kort na de vrijgave aan hem. Hij zei toen: “Er is meer dan wat we gepubliceerd hebben.” Hij openbaarde hem onder andere dat het nog ongepubliceerde deel spreekt over een “slecht concilie” en een “slechte Mis”. Vader Ingo Dollinger was goed bevriend met Kardinaal Ratzinger.

<https://restkerk.net/2016/05/24/kardinaal-ratzinger-in-2000-we-publiceerden-niet-het-volledige-geheim/>

<https://onepeterfive.com/cardinal-ratzinger-not-published-whole-third-secret-fatima/#comment-2677802041>

<https://restkerk.net/2017/12/01/paus-johannes-xiii-weigerde-het-3de-geheim-van-fatima-bekend-te-maken-kom-daar-bij-mij-niet-mee-op-de-proppen-alstublicft/>

Vader Paul Kramer, een expert op het gebied van de Verschijningen van O.L.Vrouw in Fatima, vertelde reeds in oktober 2015 over het Derde Geheim:

Geen enkele ware Katholiek, ongeacht hoe onwetend, zal zich vereenzelvigen met Jorge's Nieuwe kerk, die zo zonderling zal zijn als de meest liberale Anglicaanse randgemeenschappen. De meerderheid van de bisschoppen en priesters zal meegaan en hun leider volgen in de apostasie. Mijn enige vraag is, als de apostasie voltrokken is, zullen deze pseudo-traditionelen nog steeds de nood

voelen om in gemeenschap te zijn met het afvallige Rome? Zullen ze nog steeds denken dat hun leider een sullige man is, maar nog steeds de “paus”? Of zal hun cent nu vallen zodat ze eindelijk kunnen zien dat hun “Heilige Vader” geen sullige man is, maar een roofzuchtige wolf? Als ze dan nog weigeren dit duidelijke feit toe te geven, zelfs nadat hun sullige “Heilige Vader” de laatste fundamenten van de Katholieke traditie heeft verwoest, dan zullen deze pseudo-traditionelen pseudo-katholieken geworden zijn, alsook apostaten.

Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel zal zijn. Johannes XXIII las de tekst en liet het vertalen in het Italiaans door Mons. Tavares. Hij verstond de moeilijke passage correct. Johannes Paulus II las het geheim en dezelfde moeilijke passage confronteerde hem – zodus liet hij Mons. Carreira het opnieuw vertalen. Een verkeerde interpretatie van de moeilijke passage zou lijken het dogma van de onfeilbaarheid van de Kerk tegen te spreken. Echter, Mons. Tavares had het inderdaad correct vertaald. Er was geen ontsnappen aan de problematische bewoording.

Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.

<https://restkerk.net/2015/10/31/vader-paul-kramer-zal-hun-cent-nu-vallen-zodat-ze-eindelijk-kunnen-zien-dat-hun-heilige-vader-geen-sullige-man-is-maar-een-roofzuchtige-wolf/>

En Vader Gruner vertelde in een lezing in 2014 dat er in het vrijgegeven gedeelte van het Derde Geheim onderscheid dient gemaakt te worden tussen de ‘bisschop in het wit’ en de ‘Heilige Vader.’ Op 26 juni 2000 werd door het Vaticaan een deel van het Derde Geheim van Fatima geopenbaard, namelijk zoals vader Gruner zei, het visioen zonder uitleg:

“Na de twee delen die ik al heb uitgelegd, zagen we links van Onze Lieve Vrouw, en er een beetje boven, een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; het flitste en gaf vlammen af die eruit zagen alsof ze de wereld in brand zouden zetten; maar ze doofden uit toen ze in contact kwamen met de schittering die Onze Lieve Vrouw naar hem uitstraalde van haar rechterhand. Naar de aarde wijzend met zijn rechterhand riep de Engel met een luide stem: “Boete, boete, boete!” En we zagen een immens licht dat God is: iets zoals wanneer mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze er voor passeren; een bisschop gekleed in het wit, en we hadden de indruk dat het de H. Vader is.”

En dan zegt zuster Lucia zeer duidelijk dat ANDERE bisschoppen en religieuzen een berg beklommen:

“Andere bisschoppen, priesters en religieuze vrouwen gingen een steile berg op, een aan de top was er een groot kruis van ruwe stronken van een kurkeik met de bast er nog aan.”

“Andere” betekent dus: zij wel, maar hij niet. Dus de bisschop in het wit gekleed ging NIET die steile berg op. Maar Lucia zag in het visioen vervolgens wél de Heilige Vader de berg beklimmen:

“Voordat hij er aankwam passeerde de Heilige Vader door een grote stad die half in puin lag, en half bevend met een langzame pas, geteisterd door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg ontmoette. Toen hij de top van de berg had bereikt, werd hij op zijn knieën aan de voet van het groot Kruis gedood door een groep soldaten die kogels en een pijl naar hem vuurden, en op dezelfde manier stierf de ene na de andere, bisschoppen, priesters en vrouwelijke religieuzen, en verschillende mensen van verschillende standen en posities. Onder de twee armen van het Kruis waren er twee Engelen met elk een kristallen beker in de hand, waarmee ze het bloed van de martelaren opvingen en de zielen besprenkelden die hun weg naar God zochten.”



Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt. Indien de ‘bisschop in het wit gekleed’ de Heilige Vader was, zouden ze gewoon gezegd hebben: de Heilige Vader, maar dat zeiden ze niet, omdat die persoon de Heilige Vader niet is. De bisschoppen in India kleden zich bijvoorbeeld ook in het wit (zie foto). Ze hadden enkel de indruk dat hij de H. Vader was, omdat hij erop leek. De bisschop in het wit ging ook niet de steile berg op: hij bleef achter, en er wordt verder niet meer over hem gesproken. Maar het gemak waarmee deze ‘bisschop in het wit’ voor de H. Vader wordt genomen, is tekenend voor de huidige situatie in het Vaticaan. Het probleem is dus dat, zoals Vader Gruner zei, de uitleg van dit visioen of het resterende deel van het Derde Geheim, nooit werd vrijgegeven. Daarin zou inderdaad duidelijk worden dat het in dat visioen effectief gaat over twee verschillende mannen, de éne een bedrieger die zich voordoeft als paus en de andere de H. Vader die een soort martelaar wordt.

Het Vaticaan heeft in 2017 (onbedoeld?) bevestigd dat paus Franciscus die 'bisschop in het wit' is. In de officiële missaal van Franciscus' bezoek aan Fatima in 2017, stond in het bizarre gebed dat speciaal voor 13 mei 2017 werd geschreven, dat Franciscus 'de bisschop in het wit' is:

“Gegroet Heilige Koningin, gezegende Maagd van Fatima, Onze Lieve Vrouw van het Onbevlekt hart, toevlucht en pad dat ons begeleidt naar God! Pelgrim van het Licht dat we uit uw handen ontvangen, ik dank God de Vader die op alle tijden en plaatsen in de menselijke geschiedenis aanwezig is; pelgrim van de Vrede die u hier aankondigt, ik prijs Christus, onze vrede, en voor de wereld vraag ik eendracht onder alle mensen; pelgrim van de Hoop die de Geest aanmoedigt, ik wil profeet en boodschapper zijn om de voeten van allen te wassen aan dezelfde tafel die ons verenigt. Gegroet Moeder van Barmhartigheid, Vrouwe van het witte kled! Op deze plaats, waar u honderd jaar geleden alle vormen van Gods barmhartigheid toonde, kijk ik naar uw kled van licht, en als bisschop gekled in het wit, herinner ik al diegenen die in het doop-wit willen leven in God en de mysteries van Christus willen bidden om vrede te verkrijgen.”

In bovenstaand gebed staat dat Paus Franciscus “profeet en boodschapper” wil zijn, en dat hij de voeten van iedereen wil wassen, aan dezelfde tafel “die ons verenigt”. Hiermee doelt men op de ene-wereldreligie. Paus Franciscus heeft al vaak voeten van moslims gewassen, en aangegeven dat moslims “dezelfde God” aanbidden zoals wij. De ‘bisschop gekled in het wit’ is dus duidelijk een verrader, de valse paus, en niet de Heilige Vader.

Herinner u ook de zogezegde “toewijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria”, door Paus Franciscus op 13 oktober 2013, die helemaal geen toewijding was. Hij sprak enkel over ‘ons hart’ en ‘hun hart’, maar nergens over het ‘Onbevlekt Hart van Maria’! Dat had boekdelen moeten spreken.

Maar de belangrijkste conclusie is: we beleven het Derde Geheim nú!

<https://restkerk.net/2013/10/24/de-zogezegde-toewijding-aan-het-onbevlekt-hart-van-maria/>

<https://restkerk.net/2019/07/18/restkerk-tv-vader-gruner-over-paus-benedictus-en-het-derde-geheim-van-fatima/>

<https://restkerk.net/2017/12/14/nieuwe-film-over-het-3de-geheim-van-fatima-the-vatican-deception/>

Moeder van de Verlossing: Net alsof een mirakel plaatsvond, zal de Valse Profeet lijken op te staan uit de doden

Donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer ze geconfronteerd worden met de pijn die ze onder ogen zullen moeten zien, wanneer de Kerk van mijn Zoon in de wildernis van de woestijn zal geworpen worden.

Ik ben de Vrouw in het Boek Openbaring, gekleed met de zon, die het Kind baarde. Het Kind is Jezus. Het Mystiek Lichaam van mijn Zoon, Jezus, is Zijn Kerk op aarde. De Kerk van mijn Zoon wordt gestolen en binnenkort zal Zijn Lichaam er niet langer in aanwezig zijn. De verlatenheid zal de harten van diegenen, die de Leer van mijn Zoon volgen, in twee scheuren. Diegenen, die nergens naartoe zullen kunnen, zullen zichzelf buitengeworpen zien, uit de gebouwen die, tot nu toe, de Heilige Eucharistie huisvestte. Maar, terwijl zij buitengeworpen zullen zijn, zonder dat hen veel genade betoont werd, zullen ze vervuld worden van de Heilige Geest. Dit betekent dat zij zullen geleid worden en moedig het Restleger leiden, dat opgebouwd is uit degenen die trouw zijn aan God. Anderen, blind voor de Waarheid, zullen de Valse Profeet volgen in de wanorde. Hun hart zal misleid worden, en binnenkort zullen ze, wanneer de Valse Profeet stervende zal gezien worden, snikken. Maar dan, net alsof een mirakel plaatsvond, zal de Valse Profeet lijken op te staan uit de doden. Ze zullen zeggen dat hij gezegend is met grote, bovennatuurlijke krachten van de Hemel, en ze zullen plat voor hem neervallen op hun gezicht, in

aanbidding. Hij zal bemind en aanbeden worden door hen die niet kunnen zien.

Al gauw zal de Antichrist verschijnen en zijn opgang naar de beroemdheid zal beginnen in Jeruzalem. Eens hij publiekelijk verschijnt, zal alles in de Kerk van mijn Zoon snel veranderen. De nieuwe regels zullen geïntroduceerd worden. Nieuwe relikwieën, veranderingen in de gewaden die gedragen worden door priesters, en veel nieuwe regelgevingen zullen afgedwongen worden. In het begin zullen de mensen zeggen dat al deze veranderingen voortkomen uit een behoefte om nederig te zijn. En, terwijl deze gruwelen de christelijke kerken binnendringen, zal de vervolging beginnen. Durf bezwaar maken tegen deze Satanische rituelen en jullie zullen als een ketter beschouwd worden – een lastpost.

Veel kardinalen, bisschoppen, priesters, nonnen en gewone mensen zullen geëxcommuniceerd worden , als ze niet de nieuwe regels volgen of de Valse Profeet vereren

(1). Op dat moment moeten jullie toevluchtsoorden opzoeken, die gebouwd zullen zijn, zodat jullie mijn Zoon kunnen aanbidden in vrede. Priesters moeten verder de Sacramenten uitreiken en mijn kinderen voorzien van de Meest Heilige Eucharistie. Jullie mogen nooit toegeven aan het bedrog, waarvan jullie zal gevraagd worden om aan deel te nemen. Diegenen die dat doen zullen hun ziel verliezen aan de Boze.

Jullie geliefde Moeder, Moeder van Verlossing

Vervulde profetie

1. (Wijlen) Dr. José Galat werd door de Columbiaanse bisschoppen geëxcommuniceerd in 2016, omdat hij op tv – in zijn eigen televisieprogramma Café con Galat - had verklaard dat paus Franciscus niet de rechtmatige en geldige paus is, en eigenlijk de Valse Profeet is uit het Boek Openbaring. José Galat geloofde ook in deze boodschappen. En in 2018 werd Don Minutella geëxcommuniceerd omdat hij zich niet wilde schikken naar de richtlijnen van *Amoris Laetitia*, en geen trouw wilde zweren aan het Magisterium van Franciscus.

[https://restkerk.net/2017/08/02/bergogliaanse-dictatuur-professor-die-kritisch-is-over-paus Franciscus-wordt-geexcommuniceerd/](https://restkerk.net/2017/08/02/bergogliaanse-dictatuur-professor-die-kritisch-is-over-paus-Franciscus-wordt-geexcommuniceerd/)

[https://restkerk.net/2017/11/27/priester-met-excommunicatie-bedreigd-indien-hij-geen-trouw-zweert-aan-paus Franciscus/](https://restkerk.net/2017/11/27/priester-met-excommunicatie-bedreigd-indien-hij-geen-trouw-zweert-aan-paus-Franciscus/)

<https://restkerk.net/2018/11/14/aartsbisschop-van-palermo-publiceert-decreet-dat-de-excommunicatie-van-don-minutella-bevestigt/>

Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

Maandag 5 augustus 2013

Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang zal nemen. Het zal in deze Kerk zijn dat de priesters van Mijn Zoon het meest te lijden zullen hebben tijdens de grote geloofsafval, die deze zeer spoedig van binnenuit zal moeten ondergaan.

Tot die getrouwe priesters van Mijn Zoon, die door besluiteloosheid verscheurd zullen worden: jullie moeten je bewust zijn van de noodzaak met de Barmhartige Christus verenigd te blijven. Jullie mogen nooit in de verleiding komen Zijn Kerk te verlaten, door onwaarheden aan te nemen van diegenen onder jullie, die in ernstige dwaling vervallen zijn. Jullie moeten Mijn Zoon tot elke prijs vereren en Zijn volk op het pad naar de heiligheid voeren, ongeacht hoe moeilijk dat voor jullie zal zijn.

Diegenen van jullie, die de traditionele Mis zullen blijven opdragen, zullen gekweld worden, tot jullie ermee instemmen om deze volkomen te laten varen. Velen te midden van jullie religieuze ordes zullen jullie achter jullie rug om aan de vijand verraden (1). Jullie zullen, net zoals Mijn

Zoon voor jullie, voor diegenen gebracht worden die beweren jullie gelijke te zijn, en jullie zullen van ketterij beschuldigd worden omdat jullie erop staan om eerbied te blijven tonen voor het Allerheiligste Offer van de Mis.

De nieuwe woorden, die zullen neerkomen op de verachtelijke ontheiliging van het Lichaam van Mijn Zoon, zullen met geweld opgedrongen worden aan die gewijde dienaren, die bezwaren durven maken.

Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal strijden tegen broeder, zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen ouders, tot er twee kampen bestaan

Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken. Om dat te doen, moeten jullie je beginnen voor te bereiden en dergelijke plaatsen vinden, waar jullie de Heilige Mis zullen kunnen opdragen en Gods kinderen zullen kunnen voorzien van de Sacramenten.

Ik, de Moeder van de Verlossing, zal dergelijke toevluchtsoorden beschermen en door het Zegel van de Levende God (Kruistochtgebed nr. 33), dat door Mijn Vader aan de wereld gegeven werd, aan de binnenmuren te bevestigen, zullen deze voor Gods vijanden onzichtbaar blijven. Wees niet bang voor deze dingen want als jullie je goed voorbereiden, zullen jullie Gods kinderen naar de redding voeren. Als jullie geen acht slaan op deze waarschuwing, zullen jullie door de vijanden van Mijn Zoon naar geest, lichaam en ziel gevangen genomen worden en zal de redding jullie niet toebehoren.

Diegenen die dansen naar de pijpen van de Valse Profeet, zullen veel gebed nodig hebben want sommigen van hen zijn blind voor de waarheid. Anderen, die de waarheid wel zullen kennen, maar die partij zullen kiezen voor diegenen die de kruisdood van Mijn Zoon zullen ontkennen, moeten gevreesd worden. Zij zullen de onschuldige volgelingen van Christus vreselijk kwaad berokkenen.

Door trouw te blijven aan de waarheid, zullen jullie het restleger van Mijn Zoon aanvoeren zodat het uitgroeit tot een geduchte kracht tegen de Boze en diegenen die hij aanstuurt in zijn strijd tegen Mijn Zoons ware dienaren op aarde.

Jullie moeten, als het zover is, weigeren om richtlijnen aan te nemen van diegenen die het Woord van God zullen ontwijden en door hun leugens en nieuwe obscene leerstellingen velen zullen misleiden. Diegenen die om het even welke vervorming van de Mis of de Heilige Sacramenten accepteren, zullen aan Mijn Zoon verantwoording moeten afleggen. Want jullie zullen, ongewild, dienaren van de Boze geworden zijn en veel, veel zielen zullen verloren gaan omdat zij in rituelen getrokken zullen worden, die Satan zullen huldigen. Deze rituelen zullen de Valse Profeet en de Antichrist, die vijanden van God zijn, eren.

Bid, bid, bid dat de waarheid ingezien zal worden en dat de leugens ontmaskerd zullen worden voor wat ze zijn – een belediging voor de hartverscheurende kruisiging van Mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Vervulde profetie

1. Kloosterordes die de traditionele (Tridentijnse of Latijnse) Mis opdragen, zoals toegelaten door Paus Benedictus XVI in zijn *Summorum Pontificum* van 2007, werden inderdaad vanaf het aantreden van paus Franciscus één na één geïnterdiceerd door het Vaticaan. De eerste die aan de beurt kwam was de orde van de Franciscanen van de Immaculata. In augustus 2013 werd deze traditionele orde onder toezicht van een pauselijke commissaris geplaatst, en werd iedereen gedwongen om de H. Mis voortaan in de volkstaal te doen. De Tridentijnse Mis werd verboden. De broeders moesten toen van paus Franciscus een eed af leggen om hun trouw te zweren aan de ‘Novus Ordo Mis’ en het Tweede Vaticaans Concilie. Op 3 oktober zei Paus Benedictus dat zijn decreet ‘*Summorum Pontificum*’ door Franciscus werd “verwond.”

<https://restkerk.net/2013/08/06/paus-verbiedt-latijnse-mis/>

<https://restkerk.net/2013/12/14/franciscans-of-the-immaculate-worden-ernstig-vervolgd-door-paus-franciscus/>

<https://restkerk.net/2013/10/24/paus-benedictus-over-franciscus-verbod-latijnse-missen/>

In februari 2014 noemde paus Franciscus de traditionele Mis een “soort van mode”.

<https://restkerk.net/2014/02/16/paus-franciscus-op-14-februari-de-oude-mis-gewoon-een-soort-van-mode/>

Na de Franciscanen van de Immaculata, die hard werden aangepakt door paus Franciscus, werd in juli 2017 een heel bisdom in Paraguay aangepakt en vervolgd. Het bisdom van Ciudad del Este werd een oase te midden van een modernistisch moeras genoemd. Alle wijdingen en Missen werden daar nog volgens de Tridentijnse wijze

gedaan. Onder Bisschop Livieres zijn al jaren een groot aantal roepingen en wijdingen. Zo waren er in 2014 meer dan 250 kandidaten voor het priesterschap. Paus Franciscus kreeg dit in het vizier. Hij beval een apostolische visitatie van 21 tot 26 juli 2014.

Op 27 juli 2014 werd een eerste krachtige maatregel genomen: alle priesterwijdingen werden bevroren. Bisschop Livieres, die ook veel tegenstand krijgt van modernistische bisschoppen in Paraguay, werd in september 2014 door paus Franciscus ontslagen.

Diezelfde maand bezocht paus Franciscus enkele een Evangelische (protestantse) 'pinkstergemeente' in Caserta, Italië. Hij vroeg hen om vergiffenis voor het leed dat ze hebben moeten verduren door katholieken die volgens hem 'door de duivel bezeten waren'.

<https://restkerk.net/2014/07/29/paus-franciscus-zet-zijn-vervolgning-verder-nu-valt-hij-een-heel-bisdom-in-paraguay-aan-en-bevriest-alle-priesterwijdingen/>

<https://restkerk.net/2014/09/27/bisschop-livieres-over-zijn-ontslag-door-bergoglio-paus-franciscus-zal-zich-moeten-verantwoorden-tegenover-god/>

In november 2018 overwogen de Italiaanse bisschoppen om de Tridentijnse Mis te verbieden in heel het land.

<https://restkerk.net/2018/11/20/italiaanse-bisschoppen-onder-leiding-van-bergoglio-vervalsen-het-onze-vader-en-willen-tridentijnse-mis-verbieden/>

In januari 2019 verbood Aartsbisschop Manuel Fernández van Buenos Aires, en een bondgenoot van paus Franciscus, de Tridentijnse Mis in zijn aartsbisdom.

<https://restkerk.net/2019/01/09/aartsbisschop-manuel-fernandez-een-van-bergoglios-beste-vrienden-verbiedt-tridentijnse-mis-in-zijn-aartsbisdom/>

In juni 2019 verbood de Orde van Malta de Tridentijnse Mis. Het begon in de Orde van Malta allemaal met het schandaal rond de Grootkanselier Boeselager, die in opspraak kwam omdat hij naar verluidt het verdelen van condooms zou gesteund hebben. Dit was een reden voor de Orde om hem van zijn titel te ontdoen, maar Bergoglio was het daar niet mee eens en vond dat de orde “te streng” had gehandeld. Toen begon de bemoeienis. Hij eiste een onderzoek en stelde een onderzoekscommissie in, waar de Orde niet mee akkoord ging, en hij dwong uiteindelijk Grootmeester Fra Matthew Festing tot ontslag. Bergoglio kondigde in januari 2017 zijn intentie aan om de orde te “hervormen”. Professor Canoniek Recht Kurt Martens zei dat de daad van Bergoglio neerkwam op “een de facto annexatie” en “dat dit een ernstige schending is van de internationale wetgeving.” Boeselager stak vervolgens de schuld van de onrust op Kardinaal Burke, en vond dat Bergoglio juist had gehandeld. In april bevestigde Burke dat Bergoglio hem uit het bestuur van de Orde had gezet, en kort nadien werd het de ontslagen grootmeester verboden om naar Rome af te zakken om de verkiezing van de nieuwe grootmeester bij te wonen. Die nieuwe grootmeester werd uiteindelijk Giacomo Dalla Torre. Deze heeft, in overeenstemming met de door Bergoglio gewilde ‘hervorming’, nu besloten om de Tridentijnse Mis in de Orde te verbieden.

<https://restkerk.net/2019/06/13/orde-van-malta-verbiedt-de-tridentijnse-mis/>

In juli 2019 was het dan de beurt aan het traditionele Broederschap van Familia Christi in Italië, een soort priesterbroederschap. Het Vaticaan stelde een commissaris aan die vervolgens de orde ontmantelde, zonder dat er ook maar één reden werd gegeven voor deze draconische maatregel.

<https://restkerk.net/2019/07/15/opnieuw-traditionele-orde-door-het-vaticaan-aangevallen-en-kapot-gemaakt/>

Jullie zullen deze verraders herkennen aan hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen

Dinsdag 8 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die Mijn vijanden zijn, zijn niet diegenen die niet in Mij geloven. Neen, het zijn degenen die goed weten wie Ik Ben, maar die Mij haten. Niet iedereen van hen begrijpt waarom zij Mij haten, maar zij kunnen in twee kampen ingedeeld worden.

De eerste groep heeft een hekel aan de waarheid. Zij genieten van het deelnemen aan zondige bezigheden, rechtvaardigen elke goddeloze daad en wet, en bevredigen enkel hun eigen lusten ten koste van de behoeften van anderen. Zij zorgen alleen maar voor zichzelf en imiteren elke eigenschap van de duivel. Dan zijn er diegenen die weten wie Ik Ben en wat Ik Ben, maar die Mij compleet afwijzen ten gunste van Satan, in wiens ban zij verstrikt geraakt zijn. Dit zijn de mensen die niet alleen alles zullen doen wat het tegenovergestelde is van wat Ik hun leerde, maar die Mij bij elke gelegenheid ook altijd zullen beledigen.

Net zoals de satanische aanbidding symbolen omvat, zullen deze verraders van Mij Mij honen door dergelijke verdorven symbolen van de duivel vóór Mij te plaatsen. Bij elk ritueel waaraan zij deelnemen om Satan te aanbidden, zullen zij Mijn kruis en alles wat met Mijn Passie te maken heeft, ontheiligen. Jullie zullen deze verraders herkennen aan hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen. Weldra zullen diegenen van jullie, met ogen

die de waarheid kunnen zien, in staat zijn om onderscheid te maken tussen diegenen die Mij waarlijk dienen en diegenen die dat niet doen.

Die gewijde dienaren die Mij trouw zijn, zullen Mij tijdens de Goede Week eren door hun nederige gebaren, onder andere door voor Mijn heilig kruis uitgestrekt op de grond te gaan liggen en hun lippen met een verzegelde kus op Mijn voeten te plaatsen (1). Hun aandacht zal geheel op Mij, Jezus Christus, Mijn kruisdood en Mijn belofte om de mens van de zonde te verlossen, gericht zijn. **Maar weet dit. Vanaf de Goede Week van dit jaar zullen de barsten tevoorschijn komen en zal de betekenis van Mijn kruisiging verdraaid worden. Er zullen de gelovigen nieuwe interpretaties voorgehouden worden en uit de mond van Mijn vijanden zullen leugens stromen. Mijn Passie zal op subtiële wijze bespot worden, wat niet meteen duidelijk zal zijn. Maar wanneer de aandacht van Mijn kruisdood afgaat en wanneer zich vreemde gebaren in Mijn kerken voordoen, zullen jullie weten dat dit het begin van de ontmanteling van Mijn Kerk op aarde is (2).**

Wanneer Satan de mensheid aanvalt, zal zijn eerste focus altijd gericht zijn op het gezin omdat het gezin alles vertegenwoordigt wat van Mijn Vader komt. Hij zal huwelijken kapotmaken, de betekenis veranderen van wat het huwelijk is, abortus aanmoedigen, mensen verleiden tot het plegen van zelfmoord en hij zal families verdelen en uit elkaar doen vallen. Vervolgens zal hij Mijn familie – Mijn Kerk op aarde – kapotmaken en uit elkaar doen vallen, want dat is wat hij gezworen heeft Mij in het laatste uur aan te doen. Hij is al met het ontmantelen van Mijn Kerk

begonnen, en hij zal niet ophouden totdat deze tot een hoopje aan Mijn voeten in elkaar gezakt is. Mijn Vader heeft toegestaan dat een verwoester – in de gedaante van de Antichrist - dit zal verrichten, maar hij kan slechts zover gaan. Mijn Kerk is Mijn familie en hoewel een groot deel van Gods kinderen zal vertrekken om een geherstructureerde, valse kerk te volgen, zullen velen zich nog steeds aan Mij vastklampen en dus kan Mijn Kerk – Mijn Lichaam – niet sterven.

Alstublieft, verlaat Mij niet, Mijn geliefde volgelingen! Jullie mogen niet zwichten voor deze slinksheid. Als jullie van Mij houden, moeten jullie je alles weer in herinnering brengen wat Ik jullie leerde. Aanvaard niets nieuws als het op Mijn heilig Woord aankomt! Ik zal nooit één woord goedpraten dat niet uit Mijn heilige lippen kwam. Ook jullie behoren dat niet te doen. Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Accepteer om het even welke nieuwe interpretatie van Mijn Woord, dat in de Heilige Schrift vervat ligt, en jullie zullen Mij verraden. Zodra jullie dat doen, zullen jullie een geheel nieuwe leer slikken, die jullie ziel zal verdueren. Ik houd van jullie en als jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie altijd trouw blijven aan Mijn Woord, dat nooit zal veranderen. Iemand die zegt dat hij in Mijn naam komt – of hij nu een gewijde dienaar, een leider in Mijn Kerk of een profeet is – en Mijn Woord als een leugen bestempelt, komt niet van Mij.

Jullie Jezus

Vervulde profetie

1. Op Goede Vrijdag 2013, en 2014 (en in de jaren daarna ook) was paus Franciscus inderdaad niet in staat om de voeten te kussen van het grote kruisbeeld. Hij kuste daarentegen de schaamstreek. Foto's hiervan zijn voldoende voorhanden op internet.

<https://restkerk.net/2014/04/19/paus-franciscus-kust-weer-de-schaamstreek-van-de-heer/>

2. Op Goede Vrijdag 18 april 2014 werd de betekenis van Christus' Lijden en Dood zoals voorzeggd inderdaad verdraaid. Nergens wordt er expliciet gezegd dat Hij Zijn Bloed heeft vergoten en dat Hij stierf om onze zonden uit te wissen en ons te redden van de eeuwige verdoemenis. Heel deze "kruiswegmeditatie", die in het Colosseum in Rome werd gehouden, en door Franciscus voorgegaan, komt neer op bevrijdingstheologie: de focus wordt gelegd op de armen, de werklozen, de zieken en de migranten. Hieronder enkele staties:

Tweede Statie: Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.

Het is ook de last van al die slechte dingen die de economische crisis creëerde, en zijn erge sociale gevolgen: werkonzekerheid, werkloosheid, ontslagen, een economie die meer regeert dan dient, financiële speculatie, zelfmoord bij zakenlui, corruptie en woeker, het verlies van lokale industrie.

Dit is het kruis dat weegt op de wereld van de arbeid, de ongerechtigheid dat gedragen wordt door arbeiders. Jezus neemt het op zijn schouders en leert ons om onrechtvaardigheid af te wijzen en om met zijn hulp te leren bruggen te bouwen van solidariteit en hoop, opdat we niet zullen zijn als schapen die hun weg verloren hebben in de crisis.

Derde Statie: Jezus valt voor de eerste maal.

Met de inwendige sterkte die tot hem komt van de Vader, helpt Jezus ons ook om de falingen van anderen te aanvaarden, om medelijden te tonen aan de gevallen en bezorgdheid voor diegenen die afdwalen. En hij geeft ons de sterkte om niet de deur te sluiten voor diegenen die ons vragen voor asiel, waardigheid en een thuisland. In het bewustzijn van onze eigen zwakheid, zullen we de kwetsbaarheid omarmen van de immigranten en hen helpen zekerheid en hoop te vinden.

Vijfde Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus Zijn kruis dragen.

Enkel door mijn hart te openen voor die goddelijke liefde ben ik in staat om het geluk te zoeken van anderen door de praktijk van liefdadigheid: een nacht in de kliniek doorbrengen, een intrest-vrije lening, een traan wegvegen in de familie, een vrijgevigheid, verregaande toewijding voor het algemeen welzijn, het delen van ons brood en onze arbeid, de afwijzing van alle jaloersheid en nijd.

Zevende Statie: Jezus valt voor de tweede maal.

In hem vangen we een glimp op van de bittere ervaring van diegenen die opgesloten in gevangenissen van allerlei slag, met al hun onmenselijke contradicties. Beperkt en ingesloten, “duwen hard” en “vallen”. Gevangenissen vandaag blijven apart gezet worden, overgekeken en afgewezen door de maatschappij. Gemerkt door bureaucratische nachtmerries en uitgestelde gerechtigheid. Straf word verdubbeld door overbevolking: een verergerde straf, een onrechtvaardige smart, één die vlees en been verteert. Sommigen – teveel! – overleven niet. En wanneer één van onze broeders en zusters vrijgelaten wordt, zien we hen steeds als ex-veroordeelden, en we sluiten voor hen de deuren van de sociale en economische verlossing.

Negende statie: Jezus valt voor de derde maal.

Moge onze overweging van Jezus die valt en toch weer opstaat, ons helpen om de bekrompenheid te overwinnen wanneer angst voor de toekomst ons hart omklemt, in het bijzonder in deze tijd van crisis. Laat ons onze ongezonde nostalgie voor het verleden achter ons laten, onze zelfvoldoening en onze weigering om te veranderen, en de houding die zegt: “Maar we hebben het altijd op die manier gedaan”. Jezus die wankelt en valt, maar dan weer opstaat, wijst ons naar een zekere hoop, die gevoed met intens gebed, precies geboren wordt op het moment van de beproeving, niet na of apart ervan. [...]

2015-2019

De Kruiswegoverwegingen in Rome zijn in de jaren daarna niet beter geworden. In 2016 werd ook nog een godslasterlijke kruisweg tentoongesteld in Rome, n.a.v. het ‘Jaar van barmhartigheid’, waarbij Jezus Christus als een dikke groene man gekruisigd in Central Park werd afgebeeld.

De Kruisweg die paus Franciscus in 2019 voorging in het Romeinse Colosseum op Goede Vrijdag, was volgens de bekende Italiaanse Vaticanjournalist Marco Tosatti een “reclamespot voor de immigratiebusiness.” De tekst van de overwegingen werd geschreven door zuster Eugenia Bonetti, die werkt met vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Tosatti noemde haar tekst “ideologisch” en “politiek”, maar van “zeer lage politiek”, en het promoveerde volgens hem het kwaad – de mensenhandel (namelijk: de migratie) – welke ze beweert te bestrijden. Tosatti voegde eraan toe dat hij voor het eerst in jaren niet deel heeft genomen aan deze Kruisweg, zelfs niet via de tv.

In de kruiswegmeditaties ging het over de sociale problemen van deze wereld. Bonetti's meditaties wilden ingaan op de "nieuwe vormen van kruisiging" die vandaag in onze samenleving gebeuren. De eerste statie (Jezus wordt ter dood veroordeeld) ging over de "schreeuw van de armen, de daklozen, de jonge mensen, de migranten en de kinderen." Een andere statie ging over de mensenhandel en de wegwerpcultuur. En de laatste statie (de graflegging van Jezus) ging over de "nieuwe graven" van vandaag: "de woestijnen en de zeeën, waar mannen, vrouwen en kinderen die wij niet kunnen redden, hun eeuwige rustplaats vinden."

<https://restkerk.net/2014/04/19/zoals-voorzegd-werd-de-betekenis-van-de-kruisdood-van-de-heer-verdraaid/>

<https://restkerk.net/2016/03/26/meditaties-van-de-via-crucis-in-rome-gingen-weer-over-de-marginalen-van-de-samenleving/>

<https://restkerk.net/2016/03/04/aartslelijke-kruisweg-van-botero-arriveert-in-rome-n-a-v-het-jaar-van-barmhartigheid/>

<https://restkerk.net/2019/04/24/kruisweg-in-rome-was-volgens-de-katholieke-italiaanse-journalist-tosatti-dit-jaar-een-reclamespot-voor-de-immigratiebusiness/>

Mijn meest gewaardeerde bisschop zal het voorwerp van een verschrikkelijke gerechtelijke dwaling zijn

Donderdag 10 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart door de benarde toestand van Mijn gewijde dienaren en de moeilijke beproevingen die zij het hoofd zullen moeten bieden ten gevolge van Mijn vijanden. **Mijn meest gewaardeerde bisschop zal het voorwerp van een verschrikkelijke gerechtelijke dwaling zijn. Daarna, nadat hij gedemoniseerd werd (1)**, zullen veel van Mijn gewijde dienaren onder handen genomen worden als zij het zouden wagen om bezwaren te uiten tegen de nieuwe wetten, die niet van Mij komen en waarvan zij zullen moeten meemaken dat deze in Mijn Kerken ingevoerd worden.

Veel gewijde dienaren zullen verdwijnen en tegen hun wil gevangengenomen worden (2). Anderen, die de vijanden ontvlucht zullen zijn, zullen opgespoord worden en dus zullen ze die dagen zeer zorgvuldig op voorhand moeten plannen. Het zal niet lang daarna zijn dat het portret van de Antichrist op elk altaar zal hangen, terwijl elk spoor van Mijn gelaat, Mijn kruis, de heiligen en de Sacramenten spoorloos zullen verdwijnen. Die dictatuur zal lijken op deze, die jullie al eerder gezien hebben in naties waar de mensen vertrapt worden. Er zal van de aanbidders in deze religie, de nieuwe wereldreligie, verwacht worden te buigen voor de afbeelding van de Antichrist. Deze aanbidders zullen zich ten overstaan van deze gruwel zegenen, maar het zal niet het

kruisteken zijn dat ze zullen maken – het zal als een handgebaar zijn. Al diegenen die voor het Beest buigen, zullen zijn slaaf worden en ze zullen zich tegen diegenen keren, die hem weigeren te verafgoden. Ze zullen zelfs leden van hun eigen familie verraden en hen voor straf overleveren, zodanig zal de macht zijn, die het Beest op hen zal uitoefenen.

Ik zal ieder van jullie, en vooral Mijn gewijde dienaren, begiften met een vorm van bescherming tegen de macht van het Beest en Ik zal jullie elke stap van de weg, langs dit schrijnende pad, voorschrijven. Ik zal jullie dappere dienaren van Mij sturen, trouwe bisschoppen, priesters en andere gewijde dienaren – allen van Mij – die Mij zullen blijven dienen. Zij zullen gezegend zijn met gaven, die jullie zullen helpen om in Mij en voor Mij te blijven zodat jullie in staat zullen zijn om deze onderdrukking te verdragen tot op de dag dat Ik kom om Mijn volk te redden en hen in Mijn Koninkrijk op te nemen. Vrees die tijden niet, aangezien deze niet moeilijk zullen zijn als jullie Mijn hand van barmhartigheid aannemen en leren om volkomen op Mij te vertrouwen. Vandaag zegen Ik jullie in de naam van Mijn Vader en begiftig Ik ieder van jullie met Mijn sterkte, moed en veerkracht, want jullie zullen deze nodig hebben om ware Christenen, trouw aan Mijn heilig Woord, te blijven.

Jullie Jezus

1. Kardinaal Pell werd in maart 2019 tot zes jaar cel veroordeeld, en staat nu voor de rest van zijn leven geregistreerd als zedendelinquent, terwijl de beschuldigingen tegen hem geen enkele grond hebben. Het beroep werd in augustus 2019 afgewezen. Het Vaticaan is ook een procedure opgestart om hem van zijn titels te beroven. Het gerecht in Australië verbood de media te berichten over de rechtszaak, omdat er hoop was dat er nog een andere rechtszaak zou gehouden worden tegen de kardinaal. Maar die rechtszaak viel in het water. Een andere, eerdere rechtszaak eindigde als een nietig geding. Sommige kranten berichtten dat de juryleden 10-2 stemden voor de vrijspraak. Toch was uiteindelijk één schuldig verdicht van de drie voldoende om een 77-jarige kardinaal naar de gevangenis te sturen. En als we de verslaggeving mogen geloven, dan is dit verdicht er gekomen zonder enig fysiek bewijs, noch getuigenis. Het kwam er ten gevolge van één klacht, gebaseerd op beschuldigingen van tientallen jaren geleden. De verdediging had ruim 20 mensen die in Pells naam getuigden over zijn karakter en de logistieke onmogelijkheid om te doen waarvan hij beschuldigd wordt. Pell was namelijk nooit alleen in de sacristie na de Mis, en hij was niet in de positie om iemand te misbruiken op zo'n publieke plaats, die zo gelegen is dat hij fysiek zou tegengehouden zijn van te doen waarvan hij beschuldigd werd (namelijk orale 'verkrachting'). Pell noemde de beschuldigingen 'walgelijk'. Pells advocaat, Richter, zei dat Pell ook zijn gewaden niet kon 'uiteen scheiden' om zijn lid te ontbloten, zoals de aanklager beweert, omdat een kazuifel uit één stuk bestaat en tot op de grond hangt.

Eén van de twee jongens waarvan Pell beschuldigd werd die te hebben misbruikt, stierf van een overdosis drugs in 2014, voordat de rechtszaak begon. Hij heeft nooit Pell beschuldigd, noch bewijs

geleverd tegen hem. De moeder van de overledene gaf toe dat hij ontkende dat hij misbruikt werd op tenminste twee gelegenheden. Volgens CNN: “De moeder van de jongen vertelde dat ze haar zoon uitdrukkelijk vroeg of hij ooit “lastig gevallen of betast is geweest in het koor,” volgens een transcript van Pells rechtszaak. De jongen, toen een tiener, zei nee.”

Het werd duidelijk dat er een langdurige oorlog gaande is tegen Kardinaal Pell, met een aantal twijfelachtige beschuldigers die in de loop der jaren opdoken, en van wie geen van hun beschuldigingen konden geverifieerd worden en waarvan sommige als vals aangetoond werden.

De rechter Kidd hield de rechtszaak maandenlang geheim, en dreigde journalisten die erover zouden berichten met opsluiting. Toen het moment aanbrak om de strafmaat uit te spreken, eiste hij dat deze live op tv zou worden uitgezonden, en hij noemde dit “transparante en open gerechtigheid.” Kidd veroordeelde de Kardinaal tot zes jaar cel voor een misdaad die nooit kon bewezen worden, en waartoe men niet in staat was uit te leggen hoe hij die kon gepleegd hebben. In plaats daarvan noemde Kidd Pell “adembenemend arrogant” en noemde zijn misdaden “brutaal en heftig.”

Pell had vele vijanden en moest uit de weg worden geruimd. Na jarenlange pogingen heeft Australië hun een lang gehate figuur veroordeeld die zich tegen de hedonistische impulsen van het land verzette, als een verdediger van de Katholieke orthodoxie. Het is bijzonder opmerkelijk te noemen dat in publieke discussies over deze zaak, homoseksuele activisten onder diegenen zijn die het meest verheugd zijn over Pells veroordeling. Dat is geen toeval. Pell stond erom bekend niet toe te geven aan hun eisen. Hij deed niet alsof homoseksualiteit goed was voor de samenleving. Hij minimaliseerde de risico's niet, die verbonden zijn aan deze

levensstijl. En zo is het geen verrassing dat hij door hen gehaat werd. En zo wordt hij ook door de media door het slijk gehaald.

Een andere plaats waar hij in de weg stond, was als hoofd van de Vaticaanse Bankhervorming. Hij was voor bepaalde figuren in de hoogste regionen van het Vaticaan een overlast, omdat ze bezig waren ‘talenten’ te begraven op plaatsen waar die niet hoorden. Er werd zoveel verborgen geld ontdekt door Pell, dat de laatste boekhouding bijna een miljard euro betrof. Was het toeval dat na het opgraven van deze verborgen gelden, Pell ineens hernieuwde interesse zag in tientallen jaren oude aanklachten? De vroegere Vaticaanse boekhouder Libero Milone – die zelf het slachtoffer was van een schijnbare ‘zuivering’, ten gevolge van Vaticaanse belangen – merkte de verdachte timing op van Pells hernieuwde aanklachten. Kardinaal Pell had in 2015 de boekhoudingsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) aangeduid om een diepgaande boekhouding te verrichten van de Vaticaanse financiën. Plots werd de autoriteit die aan het PwC gegeven was, door andere Vaticaanse beampten opgeschort in april 2016. Milone gaf aan dat het geen toeval was dat toen zijn pogingen tot grote financiële hervorming in het Vaticaan golven begonnen te veroorzaken, hij zich ineens verwickeld zag in hernieuwde aanklachten van seksueel misbruik.

Pell was door paus Franciscus aangeduid als één van de kardinalen van de C9 voor de hervorming van de curie, maar hij was in geen geval iemand uit Franciscus’ kringen. Getuige daarvan zijn protest tijdens de synode van 2015, over de onpure gang van zaken. Pell ondertekende de klachtbrief én uitte los daarvan nog eens klachten, maar ze werden door Franciscus straal genegeerd. Reeds in juli 2016 kortwiekte paus Franciscus eigenhandig – door middel van een *Motu Proprio* – het zeggenschap van Pell over de Vaticaanse financiën, wellicht omdat het te heet werd onder Franciscus’ voeten. En in december 2016 schaarde Pell zich achter de dubia van de vier kardinalen Burke, Brandmüller, (en nu wijlen kardinalen)

Meisner en Cafarra. Pell was ook voorstander van het celebreren van de H. Mis ‘ad orientem’ (met de rug naar het volk).

Toen Pells autoriteit beknot werd bij de Vaticaanse financiën en hij bovendien naar Australië werd geroepen om te getuigen in verschillende rechtszaken, zei Kardinaal Angelo Becciu – één van paus Franciscus’ meest “trouwe bondgenoten” dat er nu “een grote samenwerking is in het proces, omdat de punten (van dispuut met Pells autoriteit) opgehelderd werden.” Met andere woorden: ongere rekeningen en gelden werden snel weer onder de mat geveegd.

Marco Tosatti merkte in zijn column van 1 maart op dat in de zaak van Pell, in Rome wordt gezegd dat “de kanonnen in Australië zijn, maar de kanonskogels in het Vaticaan werden gemaakt.” Met andere woorden: terwijl Australië reeds lang zinde om hun morele publieke vijand aan te pakken, zijn er geruchten dat het mensen binnen de H. Stoel waren die hen de ammunitie gaven om hem neer te halen. Tosatti formuleert het als volgt: “Pell is iemand die, wanneer hij kwaad is, zijn vuisten balt, paus Franciscus of geen paus Franciscus. Indien hij overtuigd is dat iets juist is, zal hij doorzetten als een bulldozer. En het is ook bekend dat de Argentijn agressiever is met de zwakken, maar geïntimideerd is door de weinigen die hem in zijn gezicht weerstaan. In het kort, Pell is een tank waar men eerder bang van was. Mijn hypothese is deze: Pell werd neergehaald door twee afzonderlijke schoten. De eerste is het “vriendelijke” schot van het klerikale etablissement en het tweede is het vijandelijke schot, seculier en maçonniek, die in hem een conservatieve traditionalist zag die geëlimineerd moest worden.” Tosatti merkt ook op dat Pell de enige is van al de andere beklagde bisschoppen en kardinalen (McCarrick, Zanchetta, ...) die geen Bergogliaan is.

Op deze manier voldoet de onrechtvaardige veroordeling van Kardinaal Pell aan de beschrijving in de profetie. Hij was inderdaad

het slachtoffer van een zekere gerechtelijke dwaling, en werd inderdaad gedemoniseerd (voor de rest van zijn leven ten onrechte bestempeld als kindermisbruiker).

<https://restkerk.net/2019/03/14/kardinaal-pell-veroordeeld-tot-de-gevangenis-voor-seksueel-misbruik-maar-hij-is-in-tegenstelling-tot-mccarrick-onschuldig/>

2. Kardinaal Pell werd inderdaad tegen zijn wil gevangengenomen en opgesloten in een cel. Anderen zullen wellicht nog volgen.

DEEL 2

Overige boodschappen

Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden

Zondag 3 maart 2013 11.45u

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou ontketend worden, want Ik ben elke seconde bij je om je sterker te maken. Het bedroeft Mij om je te vertellen dat je onder veel verbaal geweld te lijden zult hebben door het tijdstip van dit plan, Mijn heilsplan. Want dit is de tijd waarin niet alleen de vurige Katholieken in hun geloof en hun trouw aan Mij beproefd zullen worden, maar ook voor alle Christenen, in elk deel van de wereld, zal het de grootste beproeving zijn.

Aan diegenen die jullie van ketterij beschuldigen, zeg Ik dit: Ik, Jezus Christus, zou nooit liegen want Ik Ben de waarheid. Ik zou jullie nooit kunnen bedriegen, want dat zou niet mogelijk zijn. Denk eraan, het is Mijn Lichaam dat de Kerk is. Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden. Hiermee bedoel Ik dat Mijn Lichaam niet langer aanwezig zal zijn vanaf het moment dat de Heilige Eucharistie, door bedienaren van de Heilige Stoel te Rome, verworpen wordt. Dat zal werkelijkheid worden en jullie moeten je dan afwenden.

Ik vraag jullie te bidden voor al Gods kinderen – al Mijn gewijde dienaren, met inbegrip van de misleide, valse profeten. Ik zal jullie echter nooit vragen om voor de Antichrist te bidden, want dat is niet mogelijk. Word wakker, jullie allemaal, en luister naar wat Ik

jullie moet vertellen! Jullie mogen niet panikeren, wanhopen of de hoop verliezen, want deze gruwel zal de laatste kwelling zijn, die al Gods kinderen zullen moeten aanschouwen en verdragen voordat Ik wederkom. Dat zal de dag van grote heerlijkheid en grote vreugde zijn, en Mijn Komst zal een einde maken aan het kwaad dat de aarde verderft. Wees blij in plaats van te vrezen! Jullie moeten verlangend uitzien naar Mijn Tweede Komst omdat Ik het Nieuw Paradijs, dat jullie beloofd werd, met Mij meebreng. Wanneer jullie Mijn kruis dragen, zal het altijd zwaar zijn. De tijd waarin jullie nu leven, brengt een vorm van kruisiging met zich mee die veel Christenen moeilijk te verdragen zullen vinden, zo groot zal hun pijn zijn.

Die arme zielen, die niet geloven dat Ik door deze boodschappen de waarheid spreek, moeten zich dit afvragen: Geloven jullie in de Heilige Bijbel en de profetieën die erin afgekondigd worden? Geloven jullie in de Antichrist en de openbaringen over de valse bedrieger, die de Stoel van Petrus op slinkse wijze zal innemen? Als jullie dat geloven, neem dan aan dat dit de tijd is waarin deze gebeurtenissen zich voor jullie ogen gaan ontrafelen. Het is niet voor de toekomst – het speelt zich nu af. Aanvaard dat met moed en kom met het volste vertrouwen tot Mij, want Ik houd van jullie! Ik wil dat jullie je ogen wijd open houden. Jullie mogen niet terugschrikken voor de waarheid. De gruwel heeft nu een aanvang genomen. Wanneer jullie Mijn beker weigeren, verhinderen jullie Mij de zielen te behouden die Ik nodig heb om het Verbond, beloofd aan Mijn Vader, te voltooien. Ik zegen jullie. Ik verlang ernaar dat jullie hart zich opent zodat Ik jullie naar Mijn glorieus Koninkrijk kan brengen.

Jullie Jezus

Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

Zaterdag 15 juni 2013, 16.48u.

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

Toen Ik deze martelende heuvel besteeg, werd Ik omringd door honderden Romeinse soldaten die diegenen langs het pad, die Mij troost wilden schenken, tegenhielden. Terwijl het niet nodig geweest zou zijn om met zo'n grote hoeveelheid soldaten slechts één man te bewaken, moest hun aanwezigheid een aantal zaken aantonen. Zij wilden Mijn volgelingen, en ieder die de waarheid van Mijn Leer probeerde te verspreiden, laten zien wie de leiding had. Dit agressief optreden moest diegenen die het waagden Mij trouw te betonen, bedreigen en intimideren.

De Joden verloochenden Mij en verraadden Mij vervolgens. De Romeinen kruisigden Mij, en het was in Rome dat Mijn geliefde apostel Petrus opgedragen werd Mijn Kerk op aarde te stichten, want Ik wenste dat Mijn Kerk gesticht werd onder diegenen die Mij vervolgden. Aangezien Mijn Tweede komst spoedig zal plaatsvinden en terwijl Mijn laatste missie – om terug te komen om de mensheid de definitieve redding te brengen die Ik beloofde – ontsluit wordt, zal de geschiedenis zich herhalen. De Joden zullen Mij, tot de Waarschuwing plaatsvindt, nog steeds verloochenen. De vijanden van God zullen overal tegen Mij opstaan. Diegenen die van Mij houden en diegenen die zeggen dat zij Mij vertegenwoordigen, zullen Mij verraden.

Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de gruwel tegen Mij zal opstaan. Babylon, de thuishaven van het Romeinse Rijk, en waar de volkeren gevestigd zijn die God verlaten hebben ten gunste van valse goden, zal de zetel zijn van waaruit alle leugens zullen voortvloeien.

Het beest met de tien horens is Europa en in Rome zal een leger tegen Mij opstaan. Zij zullen nogmaals verantwoordelijk zijn voor de kruisiging voorafgaand aan de Grote Dag. Zij zullen de uiteindelijke belediging tot stand brengen wanneer zij Mijn mystiek Lichaam op aarde kruisigen en te gronde richten. Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Diegenen die zich van Mijn Lichaam afscheiden door ervoor te kiezen een nieuwe Leer te volgen, zullen Mij verraden en zij zullen alsnog het lef hebben om op te staan en te zeggen dat zij van Mij komen.

Op de dag dat de nieuwe Eén-wereldreligie bekend gemaakt wordt, die zoals voorzegd door afdelingen binnen de Katholieke Kerk goedgekeurd zal worden, zal de lucht donker worden en een grote donderslag zal de aarde overvallen. Het zal zijn zoals het was op het ogenblik dat Ik aan het kruis Mijn laatste adem uitblies, toen de toorn van Mijn Vader op de Calvarieberg neergeworpen werd. Wanneer dat plaatsvindt én het teken dat Mijn ene ware Kerk weggenomen werd en een bedrieglijke heidense gruwel de plaats ervan ingenomen heeft, moeten jullie dit weten. Dat is het moment waarop overal de kastijdingen op het menselijk ras zullen neerregenen.

Vanuit de Hemel zal elk mogelijk teken gegeven worden om diegenen, die de kant van de Valse Profeet en zijn toekomstige trawant – de Antichrist – kiezen, te waarschuwen dat hun dagen

geteld zullen zijn. Er zal hun getoond worden hoe het zal zijn om de toorn van Mijn Vader mee te maken. Veel bisschoppen en priesters zullen in dat stadium de waarheid inzien en zullen deze goddeloosheid bestrijden. Zij zullen Mij niet in de steek laten en zullen Mijn ware Kerk op aarde blijven leiden. Jammer genoeg zullen velen hiervoor niet de moed bezitten en zij zullen als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, maar zij zullen getroost worden te weten dat Ik hen nooit zal verlaten. Ik zal hun hulp zenden en Mijn restleger zal oprijzen en de evangeliën verspreiden, wanneer deze overal aan de kant geschoven zullen zijn. Zij zullen prediken in alle hoeken van de wereld en zij zullen onverschrokken zijn. Hun liefde voor Mij zal het werk van de Antichrist overwinnen. Hun gehoorzaamheid aan Mij en hun antwoord op Mijn kruistochtgebeden zullen miljarden zielen redden.

En dan zal Mijn plan volbracht zijn.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

Dinsdag 29 oktober 2013 19.30 u

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. Zoveel van deze kostbare zielen zullen vreselijke pijn en lijden te verduren krijgen wanneer zij de ketterijen, die uit het binnenste van de Kerk voortkomen, zullen moeten aanschouwen.

Zij zullen in de war zijn, bang, en velen zullen het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen. Dat is het moment waarop zij zich tot Mij moeten wenden en Mij moeten vragen om hen aan Mijn Zoon toe te wijden, zodat Hij elke druppel van Zijn Kostbaar Bloed over hen kan uitstorten. Bekleed met deze gave zullen zij weten wat te doen. Zij horen te weten dat Ik, door de eeuwen heen, Mijn kinderen gewaarschuwd heb voor deze verdorven geloofsafval, die door de Boze gepland wordt.

De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden en nu de waarheid geopenbaard werd, zullen velen zich angstig voelen en de pijn van de geseling van Mijn Zoon ondergaan. De Kerk van Mijn Zoon zal vervolgd worden, te gronde gericht, ontheiligd – tot deze uiteindelijk de troon zal herbergen waarop de Antichrist zal zetelen. Het zal van daaruit zijn dat hij, de Antichrist, zal verklaren dat hij de Christus is en dat de wereld door hem gered zal worden.

Door leugens te aanvaarden, ontkennen jullie de waarheid. Door de waarheid te veronachtzamen, zullen jullie in een verzonnen, door de Boze gesponnen web van bedrog geloven, en dat zal jullie in de val lokken. Eenmaal gevangen, zullen jullie in elke natie in de verleiding komen om de massa te volgen, die de Antichrist enorm zal respecteren. Alstublieft kinderen, bid dit kruistocht-gebed om de ketterij, die zich over de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal uitstrekken, te bestrijden.

Kruistochtgebed (125) 'Om het allerheiligste Woord van God te verdedigen'

*O Moeder van de Verlossing, help mij,
een nederige dienaar van God,
om in tijden van kwelling Zijn allerheiligste Woord te verdedigen.
Wijd mij, lieve Moeder, toe aan Uw Zoon
zodat Hij mij met Zijn Kostbaar Bloed kan bedekken.
Verleen mij, door de tussenkomst van Uw Zoon,
de genade, de kracht en de wil
om trouw te blijven aan de Leer van Christus
in de tijd van de Verdrukking,
die Zijn allerheiligste Kerk op aarde zal verteren. Amen.*

Ga naar Mijn Zoon, lieve dienaren van Christus! Jullie behoren Hem toe. Hij zal jullie tijdens de vervolging helpen. Hij zal jullie in tijden van nood nooit in de steek laten.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Het zal pas als de Heilige Eucharistie volledig afgeschaft is zijn, dat de Antichrist Mijn Kerk zal binnendringen

zaterdag 15 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de geloofsafval door Mijn Kerk deint, zal aan al diegenen die Mij dienen, van binnenuit de grootste test van allemaal voorgelegd worden. De crisissen binnen Mijn Kerk op aarde zullen inhouden dat veel priesters zullen lijden onder een vreselijk dilemma. Het geloof van velen van hen is reeds aan het wankelen gebracht en zij zullen moeten kiezen of zij al dan niet een nieuwe vervangingsleer willen aannemen die de plaats van het Woord zal innemen, of aan het ware geloof trouw willen blijven. Zelfs de meest vromen onder hen zullen door de luide stem van de bedriegers overweldigd worden en zij zullen de relevantie van Mijn onderrichtingen in de wereld van vandaag, waar de zonde niet langer als van enige betekenis bestempeld zal worden, in vraag beginnen te stellen.

De weg wordt bereid om de zaden te zaaien en de zoon van Satan zal weldra klaar staan om de nieuwe valse kerk te omhelzen. Mijn Kerk zal een periode van vreselijke duisternis ondergaan, en iedere ziel die Mij trouw blijft, zal Mijn kruisiging te verduren krijgen. Mijn vijanden zullen ingrijpende en radicale verklaringen afleggen, eisend dat alles wat beledigend is voor Mijn heilige naam in de ogen van Mijn Kerk aanvaardbaar wordt verklaard. Door de zonde van lafheid zullen maar zeer weinigen van de geestelijkheid tegen deze ontheiliging strijden, maar weet dit. Als zij deelnemen aan valse offers, valse sacramenten en valse onderrichtingen, die zij

dan bovendien aan Mijn trouwe volgelingen zullen opdringen, zal Ik hen uitroepen tot niet meer geschikt om voor Mij te staan.

Veel van de schade, die de gewone mensen toegebracht zal worden, zal komen door toedoen van diegenen die op valse wijze Mijn Kerk binnengedrongen zijn. Wanneer men jullie vertelt dat Mijn Lichaam iets anders betekent dan Mijn fysiek Lichaam, weet dan dat de heilige communie die jullie zullen ontvangen, niet van Mij zal zijn. Jullie mogen nooit toestaan dat ze de betekenis van de Heilige Eucharistie veranderen. Het zal pas als de Heilige Eucharistie volledig afgeschaft is zijn, dat de Antichrist Mijn Kerk zal binnendringen en deze zal overnemen. Dat is de dag waarop jullie zullen weten dat de politieke wereld overal zal versmelten met de christelijke kerken en dat Ik niet langer in hen aanwezig zal zijn. Mijn Kerk kan echter nooit vergaan en zo zal het Mijn Rest zijn die Mijn Licht stralend zal houden en Mijn Tegenwoordigheid levend, en velen zullen verborgen Kerken en die gewijde dienaren van Mij die door Gods genade erin slagen Mijn Kerk intact te houden, moeten opsporen.

Ga er nooit vanuit dat de zoon van Satan, de Antichrist, agressief of als een kwade dictator uit de hoek zal komen, want dat zal niet zijn manier van doen zijn. Hij zal integendeel veel vrienden hebben. Hij zal bij veel overheden geliefd zijn, evenals bij de vijanden binnen Mijn Kerk, die al zijn maatregelen luid zullen toejuichen tot hem een ereplaats in Mijn Kerk gegeven wordt. Kardinalen, bisschoppen en andere leden van Mijn Kerk zullen voortdurend over hem spreken en hem prijzen in hun homilieën. Zijn verleidingskracht zal zo groot zijn, dat dit hypnotisch zal zijn. Hij zal door de bovennatuurlijke kracht van Satan al diegenen

aantrekken die in Mijn Kerk de beslissingen nemen, tot zij na verloop van tijd voor hem zullen buigen alsof hij Mij is.

Het zal door ambitieuze leden van de geestelijkheid zijn, die in hun geloof afvallig geworden zullen zijn, maar die niettemin nog steeds met het geschenk van de heilige wijding gezegend zijn, dat de Antichrist extra macht zal verwerven. Hij zal aan deze arme, misleide verraders van Mij het laatste stukje macht vanuit Mijn Kerk onttrekken, tot die klaar is zodat hij er als nieuwe leider zijn intrede kan maken. Gedurende heel deze periode van duisternis zullen Mijn vijanden op een rustgevende en charmante manier over een buitengewoon vermogen beschikken om leugens als de waarheid voor te stellen. Enkel diegenen die om bescherming blijven bidden en die Satan - op elke manier die hun geleerd werd - aanklagen, zullen de klauwen van de Antichrist kunnen ontglippen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Velen zullen van hun titels beroofd worden

vrijdag 17 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, bid a.u.b. voor de trouwe gewijde dienaren van Mijn Zoon naarmate de toekomstige gebeurtenissen zich voltrekken. Velen zullen van hun titels beroofd en in ongenade de woestijn ingestuurd worden. Binnen de Kerk van Mijn Zoon zullen de onrust en verwarring zich verspreiden, maar de verraders zullen massaal opstaan en velen zullen hen volgen. Andere Christelijke Kerken zullen hecht worden met de nieuwe en aangepaste kerk, en dan zal alles in gereedheid gebracht zijn zodat er een nieuwe wereldwijde kerk kan opkomen. Deze nieuwe kerkvorm zal voor velen, die verandering verlangen, aanvankelijk een verademing lijken te zijn. Daarna zal duidelijk worden dat deze enkel diegenen van dienst is, die willen dat Gods Wetten gewijzigd worden om ze naar hun zondige leven te schikken. Deze kerk zal het volle geloof verliezen. Ze zal alle schijn van een nieuwe, herstelde kerk van God hebben, maar er zal geen sprake zijn van enig symbool, dat tot doel heeft Mijn Zoon te verheerlijken.

Als de tijd rijp is, zal daarop de nieuwe ene-wereldkerk aangekondigd worden en deze zal gezien worden als een grote humanitaire instelling. Ze zal wezenlijk verbonden zijn met de politieke en zakenwereld. Diegenen die nooit tot een geloofsovertuiging behoorden, zullen dan toetreden. Hoe zullen ze zich verheugen omdat elke zonde verontschuldigd zal worden, en er zullen zoveel mensen opgelucht zijn omdat zij hun leven zullen kunnen leiden zoals zij dat verkiezen. Zij zullen zich er niet

langer zorgen over hoeven te maken God te beledigen, want zij zullen de zonde niet meer beschouwen als iets om je zorgen over te maken.

Om een gevoel van waardigheid uit te stralen, zal de nieuwe kerk humanitaire werken en goede doelen bevorderen, en de hele wereld zal dat toejuichen. Kort daarna zal er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen haar en de wereldwijde politieke bondgenootschappen en bedrijfsorganisaties die zich aan liefdadigheid wijden. Ondertussen zal de ware Kerk van Mijn Zoon, zoals deze door Hem gesticht werd, in leven blijven maar verzwakt zijn. De Restkerk, klein in aantal, zal nooit opgeven, zelfs niet als de Antichrist de macht overneemt. Bid, bid, bid dat de gewijde dienaren van Mijn Zoon hun angst zullen overwinnen en zullen opstaan om de waarheid te verkondigen, zelfs wanneer hun stemmen door diegenen die Mijn Zoon verraden, overstemd worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

Woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Als ze Mijn Aangezicht zouden kunnen zien, zouden ze weten hoe diep Mijn liefde, Mijn bezorgdheid, Mijn frustratie, Mijn boosheid, Mijn mededogen, Mijn verdriet voor allen is. Het is door Mijn liefde voor jullie allen dat Ik deze dingen voel en het is vanwege Mijn Goddelijkheid, en het geheim van Mijn Vaders Verbond, dat er grenzen zijn aan de informatie die de mens krijgt over het bestaan van God. De volle waarheid over Mijn komend Koninkrijk zal slechts aan diegenen bekend gemaakt worden, die het binnengaan. Wees er tot die tijd zeker van dat Mijn heerlijkheid zich in elk van jullie zal openbaren zodra de dood geen vat meer op jullie heeft.

Jullie moeten van ganser harte op deze boodschappen vertrouwen en weten dat deze de Bron van alle Leven bevatten. Mijn aanwezigheid onder jullie, Mijn geliefde volgelingen, wordt sterker en hoe sterker deze wordt, hoe meer haat er Mij en al diegenen die aan Mijn oproep gehoor geven, naar het hoofd geslingerd zal worden bij de redding van de zielen. Demonen uit elke categorie en hiërarchie van Satan hebben de ziel van veel goede mensen, die van Mij houden, aangetast. Deze arme zielen werden ertoe misleid Mijn laatste plan, om Mijn rest voor te

bereiden, te verwerpen. In plaats daarvan wordt er op hen ingewerkt om gewillige deelnemers aan Satans leger te worden. In veel gevallen zal Satans leger niet tegen Mij gekant lijken te zijn. Neen, Satan is veel te sluw om zijn aanwezigheid te onthullen en dus zal elke tactiek van zijn oorlogsvoering tegen deze missie zorgvuldig opgebouwd zijn, maar jullie zullen zijn trekken kunnen herkennen. Hoogmoed, arrogantie, subtiele verzoeken die oproepen tot gerechtigheid – die de woorden van ketterij en godslastering camoufleren – zullen aan de mensheid voorgehouden worden als zorgzame uitlatingen en publieke oproepen voor de toekenning van de mensenrechten. Als Mijn Kerk uiteen begint te vallen, zullen de meeste van Mijn toegewijde volgelingen dat toeschrijven aan de veranderende tijden: een nieuw tijdperk daar de wereld - ondanks de religieuze geschillen - meer verenigd raakt, en een nieuw begin.

Het nieuw tijdperk van de Kerk zal gezien worden als een wereldwijde evangelisatie zoals er nog nooit één meegemaakt werd in Mijn Kerk sinds de dag dat Mijn apostelen hun missie begonnen. Dit zal allereerst door de seculiere wereld verwelkomd worden. Zodra de seculiere wereld dit plan aanneemt, zullen de leiders in Mijn Kerk gedwongen worden om dit nieuw tijdperk, waarin de Kerk en de seculiere wereld solidair worden, toe te juichen. De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken.

De Mijnen zullen nooit opgeven en er zullen hun op veel manieren grote gunsten verleend worden. Angst zal hen niet tegenhouden in hun strijd tegen Satans leger. Hun stemmen zullen luid weerklinken aangezien de Heilige Geest hen zal sterken op

manieren die velen zal verbazen. Zij zullen de Waarheid koste wat kost handhaven en de hemelse Hiërarchie, al de engelen en heiligen, zullen samen met hen oprukken. Zij zullen elke mogelijke belediging over zich heen krijgen, elk mogelijk obstakel zal op hun weg geplaatst en elke mogelijke vloek naar hen gespuwd worden. Maar niets zal hen tegenhouden en Ik, Jezus Christus, zal hun hart vervullen met moed, vastberadenheid en de wil om al diegenen te weerstaan die Mij zullen verraden en die hen zullen vervolgen voor het spreken van de Waarheid.

Jullie mogen nooit bang zijn om het heilig Woord van God telkens opnieuw te herhalen, want miljoenen zullen de leugens, die weldra de plaats van Mijn Leer zullen innemen, niet herkennen.

Ik zal veel moedige mannen en vrouwen uit alle hoeken van de wereld doen opstaan om het ware Woord van God te verkondigen zoals het in de allerheiligste Bijbel vastgelegd is. Als zij de Waarheid bekrachtigen, zullen zij bestreden worden door leugenaars die een verwrongen logica zullen gebruiken om hen tegen te spreken. Mijn vijanden zullen in groten getale aan de oppervlakte komen en zullen gewapend met theologische argumenten, die het Woord van God in de aanloop naar Mijn Tweede Komst zullen ondermijnen, komen aanzetten. Zij zullen aangevoerd worden door veel misleide gewijde dienaren van Mij, die door Mijn tegenstander bedrogen zullen worden.

De stemmen van Mijn vijanden zullen luid weerklinken tot ze hees zijn, obsceniteiten schreeuwend, en dat met een haat, die uit elke porie van hun lichaam stroomt, voor diegenen die Mijn restleger leiden. Ze zullen hun vervolging van alle Christenen nooit opgeven

tot de dag dat Ik kom om te oordelen. En dan zal alles stil worden – niet één geluid zullen zij uitbrengen, want pas dan zullen zij de vreselijke waarheid beseffen en hoe zij Mij verraadden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

Donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

De valse kerk van duisternis zal opgebouwd worden om na het grote inferno de oude te vervangen. Alles wat in de Kerk van Mijn Zoon aanwezig was, zal vervangen worden door alles wat nieuw is. Maar één ding zal nooit veranderen. De grondvesten waarop Mijn Kerk gebouwd werd, zullen niet verschuiven daar deze vast in de grond geworteld zitten. Geen mens kan, noch zal, deze verschuiven omdat God dit niet zal toestaan. De kerk van duisternis zal levenloos zijn. Deze zal geen enkele vrucht voortbrengen aangezien ze op een rotte ondergrond gebouwd zal zijn. Uit de mond van diegenen die vanaf de kansels zullen prediken, zal elke vorm van ketterij voortkomen. Het zal een hol van ongerechtigheid worden en niets van wat verkondigd zal worden door de stemmen die de grootsheid ervan zullen roemen, zal ook maar enige steek houden.

Dat zal de tijd zijn waarin veel Christenen - te bang, te moe en met een gebrek aan enig echt geloof - binnen haar muren in aanbidding verzonken zullen zijn. Het zal niet Mijn Zoon zijn die ze zullen aanbidden, maar de Antichrist, want het zal hij zijn die op de troon zal zitten die ze binnen haar muren zullen neerzetten.

De Antichrist zal de scepter zwaaien vlakbij de plaats waar Mijn Zoon Zijn Kerk stichtte en veel mensen zullen geloven dat deze van Hem is, maar dat zal de grootste dwaling zijn. Ieder die bezwaar maakt tegen deze kerk, of die er iets op aan te merken heeft, zal belachelijk gemaakt en van ketterij beschuldigd worden door die verraders van Mijn Zoon, die zelf de grootste ketteren zullen zijn die ooit de Kerk van God binnengedrongen zullen zijn sinds de dag van haar oprichting. Bid, bid, bid dat er een sterke strijdmacht van priesters van Mijn Zoon zal overblijven, die nooit zullen zwichten voor de druk die in het verschiet ligt!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevleete Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Ik roep tot al de gewijde dienaren van Mijn Zoon, die Hem in deze tijden van grote beproevingen in de Kerk dienen. Jullie vormen de voorhoede van Zijn allerheiligste Sacramenten en werden door Mijn Zoon geroepen om Hem te dienen bij de redding van alle zielen, en daardoor hebben jullie een grote verantwoordelijkheid tegenover Hem. Jullie werkzaamheid moet er altijd in bestaan Mijn Zoon en Zijn Lichaam – de Kerk – te dienen en ervoor te zorgen dat Zijn allerheiligste Woord te allen tijde nageleefd wordt.

Er zullen tijden van grote pijn en vervolging aankomen, en daarop moeten jullie je nu voorbereiden. In de toekomst zal jullie geloof tot het uiterste op de proef gesteld worden en zullen jullie gedwongen worden om ermee akkoord te gaan een nieuwe belofte af te leggen, waarin er jullie gevraagd zal worden trouw te betonen aan een nieuwe leer die niet van Mijn Zoon zal zijn.

Diegenen onder jullie die de valse leer zullen herkennen wanneer deze aan jullie voorgelegd wordt, mogen daar niet voor zwichten. Wanneer jullie opgedragen wordt om de allerheiligste Sacramenten aan te passen en hervormen, moeten jullie uitwijken. De Kerk van Mijn Zoon gaat onverdraaglijk beproefd worden. Diegenen van jullie die de Waarheid

mogelijk terzijde leggen ten gunste van een nieuwe hervormde leer – waarvan ze zullen zeggen dat die noodzakelijk is om aan de behoeften van de mensen tegemoet te komen – weet dat dit een groot verraad van het Woord van God zal zijn.

Door de heilige Geloften die jullie aflegden om Mijn Zoon te dienen, hebben jullie tegenover Gods kinderen de plicht om hen te voeden met het Lichaam en het Bloed van Mijn Zoon, Jezus Christus. Er zal echter een tijd komen dat jullie gedwongen zullen worden om het Heilig Misoffer te wijzigen. Onder jullie zullen er diegenen zijn die onmiddellijk zullen weten dat er een groot onrecht gepleegd wordt en dus moeten jullie je afwenden.

Jullie moeten de ziel van diegenen die zich op jullie verlaten om hen te voeden met de Allerheiligste Eucharistie, blijven voeden. Als jullie trouw blijven aan Mijn Zoon en Gods kinderen blijven dienen zoals het jullie plicht is, dan zullen jullie Hem met grote waardigheid dienen. Ik vraag dat jullie Mijn allerheiligste Rozenkrans dagelijks bidden om jullie de kracht te geven die jullie nodig zullen hebben en om bescherming tegen Satan, omdat de komende tijden - die bijna daar zijn - ondraaglijk zullen worden. Door het Gebeds zegel van de Levende God te allen tijde dicht bij jullie te houden, zullen jullie extra bescherming tegen de Boze krijgen.

Onder jullie zullen er veel priesters zijn die de moed niet zullen vinden om het Woord van God te handhaven, maar jullie mogen nooit bang zijn om Mijn Zoon trouw te betonen. Als jullie Mijn Zoon verraden, zullen jullie onschuldige zielen met jullie meesleuren, die zullen merken dat ze onwetend in dwaling en in een vreselijke duisternis gevoerd zijn.

Satan is al enige tijd tot in de Kerk van Mijn Zoon doorgedrongen, maar telkens wanneer de chaos en verwarring die hij teweegbracht ondraaglijk werd, werd dat getemperd door het geloof van de geliefde gewijde dienaren van Mijn Zoon. Nu het geloof van veel priesters verzwakt werd,

en in sommige gevallen volledig vernietigd, hebben de poorten van de hel zich geopend en ligt er groot gevaar in het verschiet.

Jullie mogen nooit in de verleiding komen om af te zien van alles wat Mijn Zoon leerde. Mijn Zoon is nooit veranderd. Zijn Woord blijft geworteld in de Rots waarop Zijn Kerk gebouwd werd. Zijn Sacramenten bezorgen de zielen het Licht dat zij nodig hebben om het leven in stand te houden. Als jullie Mijn Zoon verraden, vernietigen jullie het leven zelf want zonder de aanwezigheid van Mijn Zoon zou de wereld vandaag niet bestaan.

Zalig diegenen die echt van Mijn Zoon houden, want zij zullen degenen zijn die het goede voorbeeld zullen geven!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Bron van de boodschappen: www.dewaarschuwing.be